

31-03-2019

Spring!

Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.

Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag.

Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen.

Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.

Spring! laat zich inspireren door mensen die God ontmoet hebben of Jezus gevolgd hebben.

Nieuwsgierig geworden? De eerste dienst in de Spring! serie is op zondag 3 februari 2019 om 10:30 uur in de Johanneskerk in Sittard. Centraal in deze Spring! staat Petrus, die onbevreesd zijn voet op het water zette en die Jezus volgde tot in het hol van de leeuw.

Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er komen nog meer bijeenkomsten in de Spring! serie op de zondagen 31 maart, 19 mei, 6 oktober en 17 november 2019. Schrijf ze vast in je agenda!

Wanneer: zondag 31 maart, 19 mei, 6 oktober en 17 november 2019
Waar: Johanneskerk
Informatie: het Spring! team: Caroline Steenwijk, Ard Kolkman, Irene Pluim, Rolinka Boltong, Thea Coenen, Rosetta Lemmens, Emma de Koning, Maurice Hendriks, Nely Schep en Marnix van Gurp. (m.vangurp@hetnet.nl)



Eredienst/Monica Bosman, 31-03-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3106, Subitem: 180.

06-01-2019

HOOGSTAETEDIENST OP ANDER TIJDSTIP

Met ingang van 8 januari 2019 is de Hoogstaetedienst van 10.30 uur tot 11.30 uur. De ouderen hebben dan iets meer tijd om zich klaar te maken.

In 1993, toen een predikant vertrok, hebben wij de ouderendienst met vrijwilligers, onder wie Janny Bex, Jenny Visser en Doetien Benz, opgezet. We hebben wel eens in de huiskamer van een mevrouw het dienstje gedaan. Later zijn er predikanten en nog meer vrijwilligers bijgekomen. Al 25 jaar beleven we samen met de ouderen mooie diensten, waarin de ontmoeting met elkaar en met God hoogtij viert. Circa 20 personen nemen hier elke eerste dinsdag van de maand aan deel. Vroeger in huize Kollenberg en vanaf 2007 in huize Hoogstaete. Wij wensen allen een gezegend 2019 en tot ziens!

Namens het Hoogstaetedienstteam, Doetien Benz



Eredienst/Monica Bosman, 06-01-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3437, Subitem: 180.

21-04-2019

PAASONTBIJT

Op zondag 21 april, de ochtend van 1e paasdag, wordt volgens een goede traditie, het paasontbijt gehouden in de ontmoetingsruimte van de Johanneskerk.

We beginnen om 9 uur en vieren met elkaar het begin van de Paasmorgen door ons brood te delen en van elkaars gezelschap te genieten. Wij zorgen voor eitjes, paasbrood en drinken. U mag daar zelf nog uw eigen brood(jes) aan toevoegen.

Iedereen is welkom, maar wel graag uiterlijk donderdag 18 april opgeven via de intekenlijst in de kerk, via de mail of telefonisch bij Lianne, Marijn, Mirte, Nienke en Anouk van Oord.

Tel.: 046-4584244, e-mail: Marijn-lianne@hetnet.nl



Eredienst/Monica Bosman, 21-04-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3525, Subitem: 180.

26-04-2019

Paaskaars 2019 □□ Samen onderweg. The making of a candle: of: hoe gaat dat nou eigenlijk.

Een jarenlange traditie is het inmiddels: het maken van de nieuwe Paaskaarsen. Eén voor in de parochiekerk aan de Hemelsley in Sittard en één voor in de Johanneskerk. In het kader van de oecumene een gezamenlijk project, met Jan Wetzeler vanuit de Parochie en steeds een wisselend groepje gemeenteleden vanuit de PGSG.

Ooit begonnen door pastoor en kunstenaar Wiel Meertens van de Parochie Vrangendael. Een paaskaars met een afbeelding, zelf gemaakt, naar aanleiding van het jaarthema.

Nodig: grote witte kaarsen, vellen met was, een idee en een aantal enthousiaste mensen met een paar uur tijd.

Het begint met brainstormen rond het thema. Dit jaar is het thema van de Parochie : Jaar na jaar □□ samen verder. Een thema, dat ook goed past én actueel is voor de PGSG in het proces van samen-gaan met de PGGBU. Al zeggen wij(lees: deze kaarsen-werkgroep) liever: Samen onderweg.

Er werd voor gekozen om dit thema te verbeelden door een groepje veelkleurige, actieve mensen rond een levensboom. Door de takken van de boom schijnt de zon die met haar stralen levenskracht schenkt. Boven de mensen vliegt een duif als teken van de vrede, symbool van de Heilige Geest. Hennie van de Steeg maakte de tekening. De diverse onderdelen werden uit gekleurde was gesneden door Jan Wetzeler, Hennie van de Steeg, Hennie Prins en Christel Prins. Daarna werden de losse onderdelen bevestigd op de kaarsen en voorzien van het jaartal 2019. En ook van de Alfa en de Omega. Want □□ Samen onderweg □□ dat ben je als kerkgemeenschappen niet zonder de Eeuwige.

Christel Prins.

Ter informatie: u vraagt zich misschien af: waarom geen drie kaarsen, ook een voor de Ontmoetingskerk? Er is wel overleg geweest, maar door praktische factoren is het dit jaar niet gelukt.



Vervolg op volgende pagina >>

Vervolg van: Paaskaars 2019 □ Samen onderweg. □
The making of a... of: hoe gaat dat nou eigenlijk.



Eredienst/Monica Bosman, 26-04-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3697, Subitem: 180.

19-05-2019

DERDE SPRINGDIENST OP ZONDAG 19 MEI OVER JOZEF

De 3e dienst in de Springserie is op zondag 19 mei in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! staat Jozef, de zoon van Jacob. Wat we vooral zien in het leven van Jozef is dat zijn leven diepe dalen en grote hoogten kende. Hij was de grote liefde van zijn vader, ondervond jaloezie van zijn broers, werd in een put gegooid en verkocht als slaaf. En hij had dromen die hem uiteindelijk tot een belangrijke man maakte bij de Farao. Hoe ging hij hiermee om, hoe kwam hij telkenmale weer uit die put, wat maakte dat hij bleef geloven dat God hem leidde in zijn leven? We zien je graag komen. De ochtend wordt afgesloten met soep en (exotische) hapjes voor wie daar zin in heeft.

In een goed gevulde tweede SPRING! dienst maakten we nader kennis met de sterke en krachtige Ruth. Veel kinderen, jongeren, oudere jongeren, 'jongere ouderen' en echte ouderen genoten van deze viering. Het was een actieve dienst met veel levendige elementen die aanspraken.



SPRING!

Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst.

Wat is Spring!: Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.

Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.

Er komen nog meer bijeenkomsten in de Spring! serie op de zondagen. Noteer je ze alvast? 6 oktober en 17 november 2019.

Het Spring! Team: Ard, Caroline, Emma, Irene, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea

Eredienst/Hans Pelman, 19-05-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3710, Subitem: 180.

05-07-2019

BIZARRE BIJBELVERHALEN IN DE ZOMERKERKDIENTEN

In de Bijbel komen we verhalen tegen die ons op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Verhalen over moord en doodslag. Over (seksueel) geweld en machtsmisbruik. Verhalen waarin mensen beledigd worden of gekrenkt. Het zijn lastige verhalen omdat zo ingaan tegen onze normen en waarden, tegen onze geloof. We vinden dit soort verhalen gewoon inhumain.

Wat moeten en kunnen we met dit soort Bijbelverhalen, temeer daar God er vaak ook een rol in speelt? Moeten we die verhalen maar links laten liggen? Of is het de moeite waard om ons eens te verdiepen in die voor ons aanstootgevende verhalen? Ik kies voor het laatste. Daarbij gaat het er ook om hoe we die verhalen lezen en moeten wegen.

In een aantal kerkdiensten in de zomermaanden wil ik drie van die vreemde Bijbelverhalen er uitlechten en uitleggen. Daarbij maak ik graag gebruik van het boekje 'Vreemd en bizar, lastige Bijbelverhalen' van Piet Schelling.

Op zondag 11 augustus gaat het over hoe een paar beren 42 kinderen verslinden omdat die kinderen de profeet Elisa uitgescholden hebben voor kaalkop (II Koningen 2: 23 - 24)

Op zondag 18 augustus richten we ons op Lot en diens familie in de stad Sodom. Daar gebeuren huiveringwekkende dingen: inwoners van Sodom die de gasten van Lot belagen, de stad die door vuur vernietigd wordt, Lots gezin dat aan de ramp weet te ontkomen en zijn vrouw die in een zoutpilaar verandert (Genesis 19: 1 - 29)

Op zondag 1 september vernemen we hoe Jezus een Kanaanitische vrouw geen woord waardig keurt, nadat zij Jezus om medelijden had gevraagd in verband met haar zieke dochter. We horen hoe Jezus aanvankelijk afwijzend op haar roep om hulp reageert en daarbij zelfs het woord 'honden' in zijn mond neemt (Matteüs 15: 21 - 28)

Ds. Pier Prins

Eredienst/Willy de Koning, 05-07-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3855, Subitem: 180.



06-10-2019

Vierde Springdienst op zondag 6 oktober over Paulus

De 4e dienst in de Springserie is op zondag 6 oktober in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! Dienst staat Paulus. Wat zo bijzonder is in het leven van Paulus is de complete ommezwaai die hij ondergaat als hij in contact komt met Jezus, een waarlijkke bekering! Herken jij ook zo'n ommezwaai in je eigen leven?

De ochtend wordt afgesloten met soep en (exotische) hapjes voor wie daar zin in heeft.

Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst. We zien je graag komen.

Wat is Spring!: Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.

Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.

Er komt nog een bijeenkomst in de Spring! serie op zondag 17 november 2019. Noteer je het alvast? Ook in 2020 gaan we vijf Springdiensten organiseren.

Het Spring! Team: Ard, Caroline, Emma, Irene P, Irene vG, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.

Eredienst/Monica Bosman, 06-10-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3920, Subitem: 180.



06-09-2019

STARTZONDAG EEN GOED VERHAAL"

Op 22 september 2019 om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk starten we het seizoen met "Een goed verhaal" Elkaar verhalen vertellen, dat doen we allemaal. Want iedereen heeft wel iets te vertellen. Er zijn mensen die prachtige verhalen kunnen vertellen. Over vroeger. Over hun eigen levensgeschiedenis. Maar ook over wat er nu speelt.

In de kerk worden eveneens verhalen verteld. Op zondag bij het koffiedrinken bijvoorbeeld, of op huisbezoeken, maar ook in de diverse (Bijbel en gespreks-)kringen die we kennen. En in ons midden hebben we een prachtig verhalenboek, namelijk de Bijbel. De Bijbel kent een echte vertelcultuur. Dat zien we bijvoorbeeld bij Jezus. Graag vertelt hij gelijkenissen aan mensen die bij hem zijn. Het Bijbelse verhaal is dan ook ons begin en onze bron. En in de kerk hebben we heel wat te vertellen. Die verhalen gaan ergens over. Verhalen zijn samenbindend en stichten gemeenschap.



Op de Startzondag staat het goede verhaal centraal. We luisteren in de dienst naar twee korte gelijkenissen van Jezus, waarin hij vertelt over zout en licht (Matteüs 5: 13 - 16). Daarnaast willen we op deze Startzondag graag laten zien wat de verschillende kringen en (werk)groepen in beide gemeenten te vertellen hebben. De bedoeling is dat mensen (opnieuw) kennis kunnen maken met de kringen en de activiteiten in beide gemeenten.

We willen het 'goede verhaal' tijdens de kerk zichtbaar maken door in de kerkzaal een kring van tafels te plaatsen. Waarbij elke tafel één of meerdere kringen of activiteiten omvat. En waarbij vertegenwoordigers van de kringen en werkgroepen ons hun verhalen en ervaringen kunnen vertellen. Zo is er een tafel waar mensen van de krantenleesgroep of het actualiteitencafé ons vertellen wat ze met elkaar beleven in deze groep. Of een tafel waar mensen van het pastoraat of het jeugdwerk ons iets kunnen vertellen over wat zij meemaken in de dingen die ze doen. Of een tafel waar mensen die betrokken zijn bij de Springdiensten of Openkerk / Emmaplein 50 vertellen wat zij meemaken. Zo staan er meerdere tafels in de kerkzaal, waarbij de verhalen gedeeld kunnen worden. De kerkdienst op Startzondag is dit jaar in de Ontmoetingskerk. De cantorij van de kerk van Geleen-Beek-Urmond verleent medewerking. Na afloop is er koffie en thee en zijn er 'kletskoppen' ! Van harte welkom op Startzondag!

Eredienst/Monica Bosman, 06-09-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3959, Subitem: 180.

27-10-2019

**BIJBELZONDAG 27 OKTOBER
THEMA: IK WENS JOU**

Deze tekst is mede gebaseerd op de groet van Paulus in de Romeinenbrief (Romeinen 1:1-7). Vanuit de Bijbel kun je elkaar bemoedigen, tot steun zijn en het beste wensen. Want de Bijbel staat vol goed nieuws om door te geven, aan elkaar als gemeenteleden en ook aan gelovigen overal ter wereld.

In de viering zal gecollecteerd worden voor het Bijbelgenootschap. Dit keer wordt gecollecteerd voor prentenbijbelboekjes voor kinderen in Moldavië. Moldavië is één van de armste landen van Europa. Veel mensen vertrekken naar het buitenland om werk te zoeken. Kinderen blijven achter, verzorgd door grootouders of anderen. Ze missen hun ouders. De prentenbijbelboekjes worden uitgedeeld en kunnen de kinderen troost bieden.



Eredienst/Monica Bosman, 27-10-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3960, Subitem: 180.

28-10-2019

COLLECTE BRONNERHOF OP DE LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR - EEUWIGHEIDSZONDAG

Bronnerhof is een kleinschalig hospice in Born, ook wel een Bijna Thuis Huis genoemd. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de stichting 'Bijna Thuis Huis Swentibold'.

Bronnerhof heeft plaats voor 5 gasten, die de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in een warme, huiselijke omgeving. Naast de 24 uurszorg door de verpleegkundigen van Buurtzorg en de huisarts, zijn onze gasten verzekerd van liefdevolle aandacht en opvang door onze vrijwilligers. Zij stellen alles in het werk om de laatste fase van het leven van de gasten zo comfortabel en menswaardig mogelijk te maken, waarbij de wensen van de gast centraal staan.

Er zijn - voor de gasten (en hun naasten) - is het motto van de vrijwilligers. Er zijn voor de gast: voor verzorgende en huishoudelijke taken, praktische hulp, om te luisteren, als gesprekspartner of gezelschap en het opvangen van familie.

Ook voor alle naasten, familie en vrienden staat de deur wagenwijd open.

Er zijn ongeveer 80 vrijwilligers betrokken bij Bronnerhof. Naast de Zorg zijn er ook andere taken en werkgroepen, zoals de Kookploeg, het Herdenkingsteam, Bestuur, Sponsorcommissie en PR commissie.

Bronnerhof is aangesloten bij VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), een landelijke organisatie die o.a. materiaal voor scholing van de vrijwilligers verzorgt.

NB: "Folders van Bronnerhof" Meer weten van Bronnerhof? Er zijn inloopmomenten vraag aan Anneke Atsma of Christel Prins



Eredienst/Monica Bosman, 28-10-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4127, Subitem: 180.

17-11-2019

VIJFDE SPRINGDIENST OP ZONDAG 17 NOVEMBER OVER MARIA

De 5e dienst in de Springserie is op zondag 17 november in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! - dienst staat Maria. Wat zo bijzonder is in het leven van Maria dat zij als jonge eenvoudige vrouw de moeder van Jezus werd.

Het thema van de dienst is dan ook: een gewoon meisje, een heel bijzonder verhaal. Het is de wereld op z'n kop. In de Lofzang van Maria zien we dat de eenvoudige mens het podium krijgt en de machtige van zijn troon gestoten wordt. Maria is hierdoor toegankelijk geworden voor hele gewone mensen. Ook heeft Maria een bijzondere betekenis in de katholieke kerk. Tijdens de dienst zal, naast de bekende items, een zuster van het Bezinningshuis 'Regina Carmeli' in Sittard, kort iets delen over die bijzondere betekenis van Maria in haar leven.

De ochtend wordt afgesloten met ontmoeting onder het genot van soep en stokbrood voor wie daar zin in heeft.

Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst. We zien je graag komen.



Wat is Spring!: Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.

Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen.

Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.

Ook in 2020 gaan we vijf Springdiensten organiseren. De eerste van het volgend jaar is op zondag 9 februari. Noteer dit alvast maar in je agenda.

Het Spring! Team: Ard, Irene P, Irene v G, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea .



Eredienst/Monica Bosman, 17-11-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4135, Subitem: 180.