

06-01-2019

KRINGENWERK GELEEN: Muziek, bron van bezieling

Luisteren naar muziek, genieten van de sfeer, die de componist oproept, met elkaar in gesprek gaan over de beleving. Dit is de kern van de muziekring. Muziek raakt je, raakt je diepste bron van zijn, maakt een mens gevoelig voor de schoonheid van het bestaan. Muziek kan troosten, kan je gek maken van blijdschap, kan je brengen tot inkeer. Kortom, wat je beleeft bij het luisteren naar muziek kan ook voor de anderen een openbaring zijn. Deze kring wordt voorbereid en geleid door Frans Alders en John Schreurs, beide muziekliefhebbers, die hun keuze aan de kring aanbieden.

Wij nodigen U uit om mee te luisteren en mee te praten in het begin van het nieuwe jaar.

Data Maandagen 7, 14, 21 en 28 januari 2019 Tijd 10.00 - 12.00 uur Plaats Pastoor van Arskerk, Lienaertsstraat 138, Geleen Inleiders Frans Alders en John Schreurs Contactpersoon: John Schreurs;

046-4743249 Kringenwerkwm@gmail.com of tel. 046-4432437 Kosten → 2,50 per ochtend



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 06-01-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3441, Subitem: 179.

06-01-2019

KERSTBOODSCHAP DS. RENÉ DE REUVER "WEES NIET BANG"

Angst: het is een rode draad in onze samenleving, analyseert scriba ds. René de Reuver. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het leven ... "Er is echter een tegenverhaal. Het verhaal van God die zegt: 'Wees niet bang'.

Angst: het is een rode draad in onze samenleving, analyseert scriba ds. René de Reuver. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het leven ... "Er is echter een tegenverhaal. Het verhaal van God die zegt: 'Wees niet bang'." In onze samenleving waart een spook rond: het spook van de angst. Angst is als een veelkoppig monster. Je kunt het bestrijden en het monster een kop afslaan, maar voor je het weet groeit er weer een nieuwe kop aan. Je kunt de angst de baas worden, maar voor je het weet heeft de angst je weer te pakken op een ander vlak, in een andere situatie. Het veelkoppige monster laat zich niet zomaar verslaan.

Kortgeleden verscheen er een boek: Een triomf van de angst De auteur analyseert in dat boek een aantal bekende tv-series, zoals de Amerikaanse serie Homeland. Daarin strijdt de CIA voor de veiligheid van het land. Maar door de serie heen loopt de rode draad van de angst: de angst voor aanslagen, voor terrorisme, voor de ander die niet te vertrouwen is, voor de vijand die infiltreert, voor de Russen. Ook in de serie Downton Abbey is angst een rode draad. Die serie speelt in een groot Engels landhuis, op de grens van de negentiende en twintigste eeuw. Terwijl de nieuwe eeuw zich aankondigt, verandert het vertrouwde leven van de lord, zijn familie en zijn personeel. De verhoudingen, die generaties lang hetzelfde waren, verschuiven. Het leidt tot angst en onzekerheid: wat zal de toekomst brengen?

Ten einde raad Angst als een rode draad: wellicht herkent u het wel. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het leven. En denk ook eens aan de angst van kinderen in oorlogsgebieden, de angst van mensen die zo ten einde raad zijn dat ze alles achterlaten en op reis gaan om ergens anders een veilig heenkomen te zoeken. In een onbekende omgeving met onbekende mensen. Angst kan je leven vullen. We zien dat ook in de politiek, als het gaat over het kinderpardon en het kerkasiel. Als we het kinderpardon ruimhartig toepassen, is het hek toch van de dam? We weten het allemaal: angst is een slechte raadgever. Maar hoe vaak heeft dat veelkoppige monster ons wel niet te pakken.

Licht uit de hemel In de kerstnacht zijn er ook een aantal mannen die ineens overvallen worden door angst. Ze zitten in het donker bij elkaar, omdat ze op hun schapen moeten passen. Het zijn herders: stoere kerels, geen bangeriken. Maar dan is het alsof de bliksem inslaat: een licht uit de hemel overvalt hen, er staat opeens een vreemdeling bij hen. Ze worden doodsbang. Het spook van de angst heeft zelfs deze stoere kerels te pakken. Maar dan klinkt een stem - midden in die angstige situatie, midden in de ontredde situatie. Wees niet bang. Die woorden klinken niet omdat er geen reden is om bang te zijn: je zult maar herder zijn en daar zitten in de nacht. Je zult maar & Vul het maar in, angst is vaak heel reëel. Maar er is een tegenverhaal: het tegenverhaal van kerst. Het verhaal van God die zegt: Wees niet bang. Ik deel jouw leven, ik laat je niet aan je lot over. Ik word gelijk aan jou, om je perspectief te geven, om je te laten leven uit liefde. Dát is het tegenverhaal van kerst. Angst verkrampt en verlamt, maar het evangelie van kerst geeft ruimte. Het schenkt licht en geeft vreugde. Het zet je weer op je benen, zodat je verder kunt met een nieuw perspectief, met vreugde. Want dat is hoe de herders op pad gaan.

Ik wens u een vreugdevol kerstfeest.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 06-01-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3443, Subitem: 179.

28-07-2019

KEILAND 2019, EEN INSPIRERENDE WEEK OP TERSCHELLING

Van 28 juli tot 3 augustus 2019 vindt de vakantie week Keiland plaats. Keiland is zeven dagen lang een mix van workshops, vieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland Terschelling. Voor het twaalfde jaar op rij belooft het een mooi programma te worden met een gevarieerd aanbod van kunstzinnige, verdiepende en vrolijke workshops voor jong en oud en met inspirerende vieringen in de ochtend en de avond. Er wordt gekampeerd op natuurkampeerterrein Swartduin, prachtig gelegen te midden van bossen en duinen aan de westzijde van het eiland.

Keiland-thema 2019: 'Bedevaren' Zodra je op de boot naar Terschelling stapt, laat je het dagelijkse achter je en komen weidse verten in zicht. De workshops en vieringen, aangevuld door de ontmoetingen tussen de tenten, nodigen uit om die verten te verkennen.

Voorbij de vaart van rennende dagen, Vertragen we in bedevaren Varen op de bedeKoersen op het lichtDicht bij het hemelsbredevergezicht

Keiland bestaat uit kunst, kerk en kamperen

Kunst - ☐ Ochtends kunnen de deelnemers kiezen uit een afwisselend aanbod van workshops zoals beeldende kunst, muziek, schrijven, theater, dans of meditatie. Er is voor de kinderen en tieners een apart workshopprogramma. 's Middags is er tijd om zelf in te vullen en alle gelegenheid om andere Keilanders te ontmoeten.

Kerk - Elke morgen en avond is er een gezamenlijke viering, oecumenisch en eenvoudig van opzet. De ochtendviering is lichtvoetig en speels, de avondviering is meditatief van karakter. Tijdens de vieringen wordt er veelzijdig en meerstemmig gezongen, liederen van Iona, Taizé en uit het nieuwe liedboek, een Bijbeltekst gelezen, een verhaal verteld of een stukje theater gespeeld. In de avondviering is er een lange stilte en ruimte voor eigen voorbeden.

Kamperen ☐ Het kamperen is heel eenvoudig, in de natuur. Er is genoeg speelruimte voor de kinderen en het terrein is omringd door bossen en duinen, op fietsafstand van de zee.

Voor wie? - Keiland staat open voor iedereen: singles, jong en oud, voor stellen en gezinnen met kinderen en jongeren van alle leeftijden. Keiland is voor mensen die op een speelse en/of verdiepende manier met geloof bezig willen zijn, met respect voor ieders beleving.

Meer info? Kijk op: www.keiland.net of mail naar info@keiland.net



Vervolg op volgende pagina >>

Vervolg van: KEILAND 2019, EEN INSPIRERENDE WEEK OP TERSCHELLING

The logo for 'Keiland' features the word 'Keiland' in a stylized, rounded font. Each letter is filled with a horizontal gradient of colors: light blue at the top, green in the middle, and a mix of tan and dark blue at the bottom, suggesting a landscape with sky, grass, and water.

Kunst, Kerk en Kamperen op het eiland

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 28-07-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3522, Subitem: 179.

20-02-2019

BEZOEK UIT HET WERKVELD OP HUIZE BEUKBERGEN

Op dinsdag 29 januari is de Espenzaal in Huize Beukbergen volledig gevuld. Ieder van onze groep (van acht personen) heeft een aantal mensen uitgenodigd uit het eigen werkveld. De aanwezigen zijn ook wel benieuwd; wat doen die dominees en geestelijk verzorgers nu al die weken daar met elkaar in Huis ter Heide?

Onze trainster Trudy Struijs legt uit over de opleiding Klinisch Pastorale Vorming. Oorspronkelijk ontstaan in Amerika is deze later overgewaaid naar andere landen. In eerste instantie zijn de pastores een aantal maanden intern in een instelling (GGZ of ziekenhuis) waar theorie en praktijk intensief op elkaar betrokken worden. Na een heel aantal jaar wordt dit voor de ontvangende instellingen wel erg belastend en krijgt de opleiding een wat ander karakter. Nog steeds de verbinding tussen ieders praktijk en theorie, maar nu in een aantal blokken verdeeld.

De moet er wel tegen kunnen om feedback te krijgen zegt Trudy met een glimlach en voegt daaraan toe dat we erg hard aan het werk zijn met elkaar. Tussen het bespreken van (lastige) casussen, gespreksverslagen, elkaars preken, dagopeningen, groepsgesprekken, rollenspellen en bibliodrama door, is er steeds weer de feedback die gegeven én ontvangen wordt. We leren elkaar (en onszelf) erg goed kennen, het is een soort hogedrukpan waarin we elkaar met onze leervragen verder helpen. De in totaal vier blokken (drie zijn er alweer achter de rug) hebben hun eigen accent: de eigen leef-en leerweg (wat heeft mij gemaakt tot de pastor die ik nu ben?), presentie en presentatie, de eigen theologie, stijlen van leiderschap.

Maar deze middag gaat het niet over mij, maar over de gemeente waar ik predikant mag zijn. Samen met mijn gasten Marnix van Gurp, Germ Visser en Bertha Verkerk buig ik mij over de kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen van onze (gezamenlijke) kerkenraad. Er ligt een vel papier voor ons en een stapel kaartjes met daarop begrippen als consensus dienstbaarheid idealisme onzichtbaarheid halfslachtigheid. Per woord (het zijn er tientallen) raken we met elkaar in gesprek of en op welke manier het op onze kerkenraad van toepassing is. Het levert goede en inhoudelijke gesprekken op. Mooi om dit met de beide voorzitters en de scriba van onze kerkenraden te beleven. We sluiten al borrelend af in de bar, beneden in Huize Beukbergen, waarna ik zelf nog een nachtje (en een dag) blijf en mijn bezoek richting een eetcafé rijdt alvorens weer naar Zuid-Limburg af te reizen.
Hartelijke groet, Irene M. Pluim



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 20-02-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3523, Subitem: 179.

26-04-2019

AUTOMATISCHE UPDATES

Handig zo'n telefoon. Als die tenminste doet wat je wilt. Meestal gaat dat goed, maar soms lijkt het wel of"ie niet begrijpt wat je zou willen dat"ie deed. Soms ook doet"ie juist iets wat je niet wilt en dat is mogelijk nog erger. Als een telefoon ineens automatisch updates installeert omdat dat zo handig is, dan kan het nogal duur worden, heb ik pijnlijk moeten merken.

Aan de binnenkant van een telefoontoestel gebeuren er soms dingen waar je geen zicht op hebt en waarvan je had gewild dat je er wat over te zeggen had.

Als je het zo bekijkt lijkt een smartphone wel een beetje op ons lichaam. Het is heel handig, als het tenminste doet wat je wilt. Voor veel mensen lijkt dat vanzelfsprekend, zeker als ze jong zijn. Een lichaam kan de marathon lopen of gewoon de trap op. Een lichaam kan eten en drinken en spijs verteren. Een lichaam kan praten en lachen, huilen en uitrusten. Maar soms doet het lichaam de dingen niet meer die je zou willen dat het deed. En net als een telefoon, doet een lichaam ook wel eens dingen die je helemaal niet wilt. En ook dat kan heel pijnlijk zijn.

Het ziekenhuis is erop gebouwd om om te gaan met dergelijke problemen. Waar je bij je telefoon de helpdesk belt, kun je met je lichaam bij het ziekenhuis terecht. Je kunt dingen herstellen en repareren. Maar kun je ook de instellingen veranderen, waardoor de problemen later niet meer vóórkomen?

Ik denk dat dat voor een deel kan. Instellingen veranderen doen we op de telefoon met een knop, in ons leven met onze geest. Je kunt met je geest aan een paar knoppen zitten, waardoor je anders functioneert. Denk maar eens aan mindfulness, meditatie, gebed, therapie, rust of aandacht. En het mooie is dat je dit soort dingen standaard in je mogelijkheden hebt, net zoals er standaard een instellingenknop op je telefoon zit.

De kunst is om af en toe ook wat aandacht aan die instellingen te geven. Ik ben er zelf slecht in de instellingen van mijn telefoon goed bij te houden. En dan gaat er wel eens wat mis. Bij de instellingen van je leven zou je er toch wel af en toe de tijd voor moeten nemen. Ook daar kan wel eens iets mis gaan als we eraan voorbij gaan. Zo kan de telefoon met zijn automatische updates ons eraan herinneren dat we niet alleen gebruik moeten maken van onze telefoon en van ons leven, maar ook af en toe de instellingen ervan moeten bestuderen en bijstellen.

Ralf Smeets, geestelijk verzorger

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 26-04-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3702, Subitem: 179.



12-05-2019

GELOOF TE VOET DE GEHEIME TUINEN VAN DE BIJBEL OP 12 MEI

Sittard staat bekend om zijn "geheime tuinen" wandelingen. Als u het nog nooit gedaan hebt is het zeker een aanrader. Elke eerste zaterdag van de maand om half twaalf vertrekt er een wandeling vanuit "Gardin d'Isabelle" achter de Michielskerk, en u komt op de meest bijzondere plekken. Geïnspireerd door die geheime tuinen wandelingen gaat de bekende "Geloof te voet" wandeling dit jaar ook door en over tuinen. Maar deze keer zijn dat Bijbelse tuinen. Sommige kent u wel, de Hof van Eden, de Olijftuin. Maar er zijn ook meer mysterieuze bestemmingen, zoals de "Boomgaard van Jotam" of de "Boerentuin van Amos". Zo wandelen we door de tuinen van Sittard, en tegelijk door de Zeven Tuinen van de Bijbel. Een bijzondere middag, die op 12 mei om drie uur begint, in het Gruizenkerkje. Wandel mee, op deze tocht van maar 3 kilometer. En zoveel te beleven! Bert Stuij



Vervolg op volgende pagina >>

Vervolg van: GELOOF TE VOET □
DE GEHEIME TUINEN VAN DE BIJBEL OP 12 MEI



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 12-05-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3706, Subitem: 179.

05-07-2019

Column: EEN VAN DE ZEVEN MILJARD

In het ziekenhuis is het meestal druk. Tijdens kantooruren komen mensen er op spreekuur of op controle. Dan zijn de hal en de gangen vol en is er veel bedrijvigheid. Ook buiten kantooruren is er veel te doen. Er werken veel mensen op ieder uur van de dag om nieuwe patiënten op te vangen en zieken te verzorgen. En te midden van die drukte heeft iedereen een eigen taak en rol of een eigen aandoening of ziekte.

Je zou allerlei gedachten kunnen wijden aan de mensen die je in een ziekenhuis om je heen ziet.

En als je in een ziekenhuisbed ligt, krijg je al gauw te maken met veel verschillende hulpverleners die je kamer inlopen en hun eigen dingen komen doen. Je kunt blij zijn met wie hun best doen of je ergeren aan wie onverschillig zijn. Zo kunnen ook hulpverleners blij zijn met vriendelijke patiënten of zich ergeren aan wie ontevreden zijn. Waar mensen met elkaar te maken krijgen, zullen ze ook vaak oordelen over elkaar hebben.

Zo gaat het niet alleen in het ziekenhuis, maar overal waar mensen samen zijn. En uit al die oordelen komt ook veel onvrede, vijandigheid en ruzie. Voor je het weet vinden mensen dat ze weten wat de ander denkt, bedoelt en hoe goed of verkeerd dat is. Meestal klopt er van al die oordelen niet veel, maar als we ze eenmaal in onze gedachten geveld hebben, komen we er moeilijk vanaf. Hoe moeilijk is het nog positief te denken over die al te gehaaste verpleegkundige of die botte dokter? Hoe lastig is het open te blijven staan voor een patiënt die veel aandacht vraagt of maar blijft klagen?

Er is wel iets wat helpt bij de onvrede en vijandigheid die we soms zo hard voelen als we over mensen oordelen. Je zou kunnen bedenken dat de wereld bestaat uit een verzameling van intussen meer dan zeven miljard mensen die allemaal iets van het leven proberen te maken op hun manier. En al die miljarden mensen moeten dat doen met hun eigen omstandigheden, hun eigen karakter, hun eigen gebrekkige lichaam en met de mogelijkheden van hun eigen brein. En ze kunnen stuk voor stuk niet anders dan zich verhouden tot al die dingen waar ze zelf niet voor gekozen hebben.

Probeer maar eens uit. Als we weer eens merken dat we oordelen omdat iemand ons in de weg zit, tekort doet, lastig valt of tegenvalt, dan zouden we kunnen bedenken dat ook deze mens één van de zeven miljard is die iets van het leven probeert te maken. Dat maakt de zaak er misschien niet gemakkelijk op, maar geeft wel een ander perspectief: 'Ja, ook die is er één van de zeven miljard.'

Ralf Smeets, geestelijk verzorger Zuyderland

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Willy de Koning, 05-07-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3858, Subitem: 179.



05-07-2019

Kringenwerk Westelijke Mijnstreek

Welkom!

Al ruim dertig jaar organiseren vrijwilligers het Kringenwerk in de Westelijke Mijnstreek. Ieder jaar proberen zij een boeiend programma samen te stellen op het snijvlak van religie en cultuur, waarbij steeds wordt gezocht naar deskundige inleiders, eigentijdse thema's en verrassende vormen. Welkom is iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit, theologie, filosofie, wereldgodsdiensten, maatschappelijke vragen, kunst en cultuur. Per jaar nemen zo'n vier- tot vijfhonderd belangstellenden aan de verschillende kringen deel. Van deelnemers wordt meestal een kleine bijdrage gevraagd om de kosten (onder andere reis- en onkosten van de inleiders) te dekken.

Aanmelden kan via het versturen van onderstaand aanmeldformulier. Een andere optie is het sturen van een mail naar kringenwerkwm@gmail.com. Mocht dit allemaal te lastig zijn dan kunt u ook telefoneren naar 046-4432437

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Willy de Koning, 05-07-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3863, Subitem: 179.

08-09-2019

PROGRAMMA UITGELICHT

Zinlopen vanuit de Gruizenkerk

Zinlopen? Wat is dat eigenlijk? Het is hardlopen - maar dan anders. Hardlopen is zelden alleen maar eenvoudig een stukje rennen. Of misschien omgekeerd, omdat het zo eenvoudig is, alleen maar het ene been voor het andere, zorgt dit juist dat je tot rust komt. Precies dat linkt hardlopen met meditatie, misschien zelfs met zingeving. Hardlopen wordt zinlopen. Zinlopen is meditatief rennen in Sittard! Maar hoe gaat dat dan? Bij ons gaat het om zes elementen, die overigens niet allemaal tegelijk een rol spelen. Het gaat om een start vanuit ontspanning, om rennen met een intentie rennen in cadans, rennen met een tekst (we starten vanuit een kerkje, dus een bijbeltekst is wel passend als bopetekst, rennen met je hele lichaam, en vooral rennen in dankbaarheid. Benieuwd om het eens mee te maken? De eerste keer is op zondagmiddag 8 september, om 15.00, en we starten bij het Gruizenkerkje! En als we het leuk vinden plannen we een volgende. We lopen ongeveer 5 kilometer, en na afloop zijn er sapjes en fruit!



Vraag om informatie bij Margreet en Bindert Vriesema tel. 06 22825557, margreet.vriesema@home.nl., of bij Bert Stuij, 046-4200745

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 08-09-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3963, Subitem: 179.

03-10-2019

Bijzondere lezingencyclus over "spiritualiteit en het menselijk handelen"

Aan de hand van vier lezingen door deskundigen nemen we de deelnemer mee in een verdieping van het thema 'spiritualiteit als drijfveer voor menselijk handelen'. Wat drijft en motiveert ons, wat geeft ons kracht en hoe kunnen we omgaan met levensvragen.

De eerste lezing heeft als thema 'Sociale spiritualiteit', welke spirituele overwegingen motiveerden mensen om een belangrijke bijdrage te leveren aan het sociaal welzijn van mensen? De eerste lezing vindt plaats op 3 oktober, om half acht in de Johanneskerk. Opgave is noodzakelijk en kan via de site Kringenwerk.nl

De spreker op 3 oktober is Herman Westerink, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij is als docent godsdienstfilosofie verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij is auteur van verschillende boeken over spiritualiteit en heeft zich m.n. verdiept in de [sociale spiritualiteit](#)

In latere lezingen wordt onder meer ingegaan op levensvragen. De lezingencyclus is onderdeel van het [Kringenwerk programma](#) waarvoor de protestante gemeenten van de westelijke mijnstreek samen met anderen de krachten gebundeld hebben.

Kijk ook daar voor extra informatie:
kringenwerk.nl. Contactpersoon voor de lezingencyclus is Dick Haster, d.haster@home.nl



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 03-10-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3964, Subitem: 179.

15-09-2019

Op Groene Voet â Een wandeling bij Windraak

Een prachtige ervaring was de " groene voet wandeling" van vorig jaar, dus we doen het nog eens! Laat je wandelend verrassen door eens met andere ogen en oren de natuur in te gaan. Verwonder je over de stilte, de vogelgeluiden, bijna onzichtbare bloemen en beleef eens iets anders tijdens het wandelen.

Op zondag 15 september gaan we met elkaar wandelen; het wordt een beleveniswandeling. Dit keer nemen we de natuur om ons heen als uitgangspunt voor het gesprek met elkaar. Vanuit een Bijbels groen perspectief worden er onderweg diverse verrassende werkvormen aangereikt waardoor het op meerdere fronten een bijzondere wandeling wordt. Een belevenis op zich! De lengte van de wandeling is ongeveer drie kilometer en zal ongeveer anderhalf uur duren. We vertrekken om drie uur vanaf de familie Kip, Hanswinkel 15 in Munstergeleen. Na afloop is er natuurlijk biologische koffie en wat lekkers!

Op Groene Voet is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap en past bij de uitgave "Maak je Bijbel groen" Zie:

www.bijbelgenootschap.nl/webshop.

Meer informatie bij Joke van der Steen,
vander_steen@zonnet.nl, tel 046-4584618.



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 15-09-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3965, Subitem: 179.

06-09-2019

Zin in Hapjes gaat verder

Een prachtige traditie werd vorig jaar geboren, Zin en Hapjes op de eerste zondag van de maand in de Gruizenkerk. Op zondagmiddag zinvol even bijpraten, maar niet op een lege maag natuurlijk. Er zijn statafels, er is een wijntje, er zijn hapjes, en er is een goed en misschien wat onvoorspelbaar gesprek op gang gebracht door een spitse column.

Een column over grote woorden dit jaar. We hoorden al columns over woorden als liefde, hoop, geluk, en schoonheid. aarheid. En er zijn er nog genoeg: waarheid, moed, troost, verlangen, trouw. Maar al is het woord nog zo groot, elk goed gesprek heeft iets van een verrassing. Op de achtergrond, en soms even nadrukkelijk, is er muziek. We beginnen dit seizoen met het grote woord Waarheid, en wel op 6 oktober. De column wordt uitgesproken door onze eigen journalist Jan de Koning, en Elly Meyers zingt "Honesty" Het wordt mooi. Altijd mooie middagen om erbij te zijn en misschien wel om mensen voor uit te nodigen. Dus van harte welkom om vier uur, op de eerste zondagmiddag van de maand, om te beginnen op 6 oktober. Meer informatie bij Bert Stuij of Irene Pluim



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 06-09-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3972, Subitem: 179.

06-09-2019

De Zinwandelingen zijn er weer!

Iedere eerste vrijdag (behalve januari en mei) in de maand is er een ZinWandeling. Een wandeling waarin stilte, bezinning en verbinding kernwoorden zijn. Verzamelpunt is onderaan de voetvallen op de Kollenberg, waar we om 9.00 uur vertrekken. De eerste wandeling is dit jaar op 4 oktober.



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 06-09-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3973, Subitem: 179.