

**20-04-2018**

## **EUREGIONALE OECUMENISCHE CONFERENTIE VRIJDAG 20 APRIL VAN 9.30 – 15.45 UUR IN KLOOSTER WITTEM**

De euregionale oecumenische werkgroep Maas – Rhein, waarin de bisdommen Roermond, Aachen en Luik en de Protestantse Kerk in Limburg, Rheinland en Eupen/Malmedy participeren, organiseert een conferentie onder het thema: "Help je mij bij het sterven?"

Recht op leven – Recht op sterven? De angst om onder veel pijn en in eenzaamheid te moeten sterven brengt steeds meer mensen ertoe het tijdstip van hun dood zelf te willen bepalen. De voorstanders van actieve stervenshulp beargumenteren dat de vrijheid van individuen ook het recht inhoudt tot beëindiging van zijn/haar leven. De tegenstanders van een gewenste dood zetten in op de bescherming van het leven tot aan het einde toe en daarmee voor een menswaardig sterven door de therapeutische verzachting van de pijn en de ontwikkeling van verzorging in een hospice.



Hoe is de hulp aan stervenden in België, Duitsland en Nederland wettig geregeld? Welke posities nemen de kerken in de Euregio hierin in? En hoe gaan mensen die stervenden begeleiden om met hun wens hun leven te beëindigen? Wij nodigen u hartelijk uit over deze vragen in Euregionaal verband samen na te denken. Wij gaan graag met u in gesprek.

Er is 's ochtends en 's middags een lezing met aansluitend 3 workshops om over onderdelen van de lezing door te praten. Lezing 's ochtends is van Dr. Emil Piront uit Luik. Hij is moraal theoloog in Leuven en spreekt over de positionering van de kerken in de euthanasiepraktijk in België. In één van de aansluitende workshops gaat het met Prof. Dr. Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam over euthanasie in Nederland. De lezing 's middags is van Paul Schreur O.S. Cam, uit Roermond, hij heeft als geestelijk verzorger in de palliatieve zorg gewerkt. Hij spreekt over 'Vragen aan het einde van het leven – een pastorale zoektocht'. Een van de workshops wordt geleid door de palliatief arts Johannes Wüller van Homecare Aachen.

De voertaal deze dag is Nederlands en Duits. Bij de lezingen is een hand-out voorhanden in de andere taal. Bij de workshops spreekt ieder zijn eigen taal, er zijn mensen om zo nodig te vertalen.

Deelnemersbijdrage (bij aanvang conferentie te voldoen) Incl. warme maaltijd en koffie – 25, Studenten – 10. Aanmelden tot 13 april 2018.

Wij vragen u om u per email of telefoon aan te melden. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Na aanmelding ontvangt u een aanmeldingsbevestiging met routebeschrijving. Er is veel belangstelling voor deze dag. Wacht niet te lang met aanmelden want vol is vol.

Informatie en aanmelding voor Nederland, dehaan-verduyn@freeler.nl, 0031 (0) 43 3624240

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 20-04-2018

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 2808, Subitem: 179.

**27-03-2018**

## **Goede Week in de Johanneskerk**

### **Blijf bij me**

Wanneer we als kerk het Paasfeest vieren raken we aan de kern van ons geloof. Het feest van de opstanding van Jezus mag allereerst een hoopvol feest zijn, we vieren de trouw van God aan mensen.

Tegelijkertijd gaat er een hele passie aan dit feest vooraf. In de drie dagen voor Pasen lopen we mee met Jezus, die vanuit zijn roeping de beker van het lijden helemaal heeft leeg gedronken. Op Witte Donderdag vieren we de samen de maaltijd en krijgen we in die maaltijd en aan het einde daarvan een idee van de verbinding die Jezus voor ogen heeft, maar ook de eenzaamheid die Jezus overvalt, wanneer hij zich realiseert hoe zijn levensverhaal verder zal (af)lopen. Op de Goede Vrijdag volgen we Jezus in zijn laatste uren, van verlaten worden, tot bespotting, veroordeling en kruisiging. We beseffen dat zijn lijden raakt aan het lijden van de wereld, ons eigen lijden.

Op Stille Zaterdag gloort het licht; de weg van Jezus blijkt geen einde te hebben. Er is opwekking, er is hoop, er is toekomst. We volgen deze dagen het verhaal van Jezus zoals opgeschreven door de Evangelist Marcus. Zijn evangelie is het oudste geschrift over Jezus. De beschrijving van het lijdensverhaal van Jezus bij Marcus is kort en sober. Hij is nog wat aarzelend in zijn duidingen. Bij hem wordt Jezus het meeste aangeduid als **de Mensenzoon** De kruisiging wordt samengevat in slechts één zin. Het opschrift op het kruis luidt eenvoudigweg: Rex Judeorum- Koning der Joden.

We beleven deze Goede Week met beelden van Gerard Ursem. Hij maakte een kruisweg van 14 staties naar aanleiding van het evangelie van Marcus: Blijf bij me . Een bijbelgetrouwe kruisweg noemt hij het zelf. Hij volgt het evangelie en in zijn kruisweg zijn geen personen te vinden die er in de traditie aan het lijdensverhaal zijn toegevoegd. De kunstenaar heeft Jezus consequent niet afgebeeld. Op alle veertien staties is Jezus wit gebleven papier. **Ik** vond het zuiver om dit zo te doen. Jezus immers is al zo vaak ingevuld [ & ] Ik lees de verhalen, ik vertel ze door, en laat het verder over aan de toeschouwer. Het is aan U, het is ván U. De eenvoudige, bezinnende teksten hierbij zijn geschreven door Margreet Spoelstra.

Van harte welkom om deze bijzondere vieringen mee te maken, donderdag en vrijdag om 19.30 uur, zaterdag om 22.00 uur.



Verdieping -Bezinning -Communicatie/Hans Pelman, 27-03-2018

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 2868, Subitem: 179.

**04-12-2018**

## **HET GELUK OM DE HOEK**

Waar ligt mijn geluk? Dat is een mooie en belangrijke vraag om onszelf af en toe te stellen. En als je erover nadenkt, kun je tot allerlei verschillende antwoorden komen. Ik wil er eens drie bedenken, die niet dezelfde hoeven te zijn als van iemand anders, maar die wel tot nadenken stemmen.

Op de eerste plaats zou het kunnen zijn dat je geluk ver weg ligt. Als je erg ziek bent, niet veel meer kunt, als je niet weet of je nog een toekomst hebt en hoe die er dan uit ziet, dan ligt je geluk inderdaad ver weg. Je denkt dan misschien terug aan momenten van geluk, of hoe het was toen je leven er nog anders uit zag: gezond, samen met je geliefde, vóór de operatie, toen je nog werkte, toen je nog zeker van jezelf was.

Ook als je helemaal niet meer kunt denken aan geluk, ligt het geluk ver weg. Misschien moet je wel afscheid nemen van iemand die je lief hebt of moet je zelf afscheid van het leven nemen. Je moet dan veel loslaten, ook breken met het vertrouwde en met mensen met wie je het leven deelt. Geluk bestaat zo vaak uit de innige band die we met elkaar delen, dat we elkaar helemaal niet willen loslaten en dan betekent het verbreken van die band dat ons geluk ver weg is.

Op de tweede plaats kan het geluk om de hoek liggen. En zo gaat het vaak. Je hebt het geluk nog niet te pakken, maar je weet waar het ligt. Als ik eenmaal die opleiding af heb, als ik die operatie maar eens achter de rug heb, als ik maar aan de revalidatie kan beginnen, als het maar eens vakantie was, als we maar eens samen kunnen zijn, dán vind ik het geluk. En, eerlijk is eerlijk, het is al heel mooi als je weet dat er érgens, al is het maar om de hoek, geluk op je wacht.

Het voordeel van geluk om de hoek is dat je een perspectief hebt en dat je een moment in de toekomst ziet waar je naar toe kunt werken. Je kunt dan vervolgens bedenken wat je nodig hebt om daar te komen en kunt de stappen in de goede richting zetten. Dat geeft het gevoel van vooruitgang en ook de voldoening van je eigen inzet richting geluk.

Op de derde plaats zou het geluk wel eens in dit moment kunnen liggen, gewoon nú. Ik denk dat we daar ook best mogelijkheden voor hebben. In het spirituele boek van het jaar 2017, Steeds leuker van Jelle Hermus, staat een prachtige zin: 'Als het geluk om de hoek ligt, blijft het daar altijd liggen'. Daarmee is bedoeld dat we zoveel bezig kunnen zijn met het geluk dat ergens voor ons klaar ligt en dat we proberen te bereiken, dat we helemaal vergeten het geluk van dit moment te herkennen. En daardoor blijft het altijd om de hoek liggen.

Ik vind dat een zo mooie gedachte dat ik ons wil oproepen om het geluk te zoeken dat in dit moment ligt. De eenvoudigste manier om dat te vinden, is de simpele gedachtenoefening van de dankbaarheid. Waarschijnlijk lukt het ieder van ons om iets te bedenken waar we op dit moment dankbaar voor zijn, bijvoorbeeld mensen die van ons houden en die voor ons zorgen. En zo vinden we het geluk waar we ons al in bevinden.

Ralf Smeets, geestelijk verzorger Zuyderland Heerlen

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Monica Bosman, 04-12-2018

Bron: historisch archief van [www.protestants-sittard.nl](http://www.protestants-sittard.nl),  
Nieuwsid: 3330, Subitem: 179.

