

29-01-2017

AFSCHEID AMBTSDRAGER HARM VERSLUIS

KERKDIENST: 'MOED VANUIT PERSPECTIEF'

In de dienst van zondag 29 januari 2017 werd afscheid genomen van Harm van der Sluis als ambtsdrager. Vier jaar lang heeft Harm als diaken gewerkt. Helemaal afscheid nemen doet Harm niet, want als taakdrager blijft hij actief in het contact met de Engele van Zitterd-Gelaen.

Harm vertelde in de overweging over zijn ervaringen van de laatste vier jaar in de diaconie die hij als zeer leerzaam heeft ervaren. Vanuit onze gemeente heeft Harm veel steun ontvangen in moeilijke perioden en zijn werk als ambtsdrager gaf hem de kans iets terug te doen.



Helaas hebben we nog geen opvolger voor Harm kunnen vinden en daarom roept Harm de gemeenteleden op goed na te denken of ze als ambtsdrager iets voor de kerk kunnen betekenen. Het werk van vrijwilligers is essentieel voor het voortbestaan van onze gemeente, maar levert ook veel op aldus Harm. Dominee Joachim Stegink draagt vandaag een rode stola, ondanks het feit dat er geen bevestigingen van ambtsdragers zijn, om de oproep voor nieuwe ambtsdragers kracht bij te zetten. De kleur rood staat voor de Geest en voor inspiratie.

Het thema van de dienst van deze zondag was 'Moed vanuit perspectief'. De gebeurtenissen in de wereld en soms ook privé kunnen ons wel eens de moed in de schoenen doen zakken. De lezing van deze zondag uit Mattheus 5, 1-12, de welbekende Bergrede van Jezus, schetst ons echter een perspectief dat moed kan geven. Zo staat er geschreven 'Gelukkig de treuenden, want zij zullen getroost worden', en 'Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel'. Dit Goddelijk perspectief blijft altijd overeind. Niets kan ons scheiden van God.

De kinderen van de Kindernevendienst hebben samen met Leen Plessius een mooie regenboog gemaakt voor Harm Versluis als bedankje. Van Ds. Joachim Stegink krijgt Harm een klein lampje dat ook als leeslichtje gebruikt kan worden in het donker.

Harm deelde een gedicht van Greet Brokerhof □van der Waa met ons, waarin voor hem de aanwezigheid en steun van God goed wordt verwoord:

'Voelbaar als een windvlaag'

Soms, zomaar onverwacht, voel je een hand op je schouder, zie je ogen vol begrip, terwijl je net gedacht haddat niemand je begreep. Het is als een streepje zonlicht achter een donkere wolk. Het geeft een beetje hoop. Het geeft een beetje houvast. Iets van God lijkt het wel. Tenminste, iets in die geest&.

Soms, als alles tegengziten je niet weet wat je moet,word je getroffen door ietswat speciaal op jou lijkt te slaan:een opmerking, een regel, een liedwaarmee je verder kunt.
Het wijst een wegdie je nog niet gezien had.Het geeft een beetje houvast.Iets van God, lijkt het wel.Tenminste iets in die geest&.

Soms weet je het zeker:dat is geen toeval meer.Maar veel vaker twijfel je:was dat God nou of niet?Want God is zo ongrijpbaar.Voelbaar als een windvlaagdie de wolken uiteen blaasten je lucht en licht geeftHij geeft een beetje houvast.Soms, even, voel je het.Dan merk je iets van zijn Geest&.



Vervolg op volgende pagina >>



Eredienst/Monica Bosman, 29-01-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2174, Subitem: 180.

22-02-2017

Symbolische bloemschikkingen

STA IN JE KRACHT DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN VOOR DE ZONDAGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN

Het kernthema voor deze veertigdagentijd is kracht De berg, uit de teksten die gelezen worden, wordt vormgegeven door drie boomschijven.

Deze straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte, van verwondering. Elke ring staat voor groeikracht. Kracht voor mensen die hun wil en hart volgen om net zo sterk en dapper te zijn als Jezus en te delen zoals Hij deelt.

Zondag 5 maart. Eerste zondag van de veertigdagentijd. Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods liefde. Op deze eerste zondag horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we prachtige gele bloemen. Zij schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn. In de lezing ontmoeten we God in de mens Jezus. Hij weerstaat elke verleiding, staat in zijn kracht.

Zondag 12 maart. Tweede zondag van de veertigdagentijd. Mozes ontvangt de tien geboden op de berg. Jezus gaat met drie leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. Bijzondere ontmoetingen die bepalend zijn voor het leven. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden, maar wel mee te nemen in het denken en doen.

Zondag 19 maart. Derde zondag van de veertigdagentijd.. Jakobs volk wordt groot en sterk zoals eens beloofd is. Gods kracht sterkt hen in goede en slechte tijden. De vrouw bij de bron zoekt gewoon water en vindt het levende water. Jezus zet haar in haar kracht. Vanuit die kracht zal haar leven vrucht dragen.

Zondag 26 maart. Vierde zondag van de veertigdagentijd. Het gaat om het zien met het hart en niet om het uiterlijk. De (knappe) jongste zoon van Isaï wordt tot koning gezalfd. We horen hoe Jezus ogen opent om te laten zien dat hij het Licht der Wereld is. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

Zondag 2 april. Vijfde zondag van de veertigdagentijd. Ezechiël ziet in een visioen hoe God wat dor en doods is weer tot leven roept. Johannes vertelt over Lazarus die door Jezus hand opstaat ten leven. Wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Zondag 9 april. Zesde zondag van de veertigdagentijd. Eeuwen later herkent men Jezus in de woorden van Jesaja. Bij de intocht in Jeruzalem is de verwachting van de mensen hooggespannen. Zij zien in Jezus een nieuwe koning, hun verlosser. Alles gaat heel anders dan verwacht. Niet het geweld, maar de zachte krachten blijken te winnen.

Goede week. Witte donderdag, 13 april: We gedenken hoe Jezus de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De nadruk ligt op het dienen van de (A)nder: Goede vrijdag, 14 april: We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het licht lijkt te doven, maar de Liefde van God dooft nooit. Stille zaterdag, 15 april: In de schaduw van Jezus kruisdood. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door.

Zondag 27 maart. Pasen God bevrijdt zijn volk uit de slavernij en gaat hen voor naar het Beloofde Land. In Johannes wordt de verwarring van de Paasmorgen beschreven. Het duurt even voor er herkenning is van de Opgestane Heer. Het vraagt om de ogen van het hart, ogen van geloof en vertrouwen.



Eredienst/Willy de Koning, 22-02-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2189, Subitem: 180.

17-04-2017

Paaskaarsen voor 2017

Leven is liefde doen

Ook dit jaar kwamen traditiegetrouw in de 40dagentijd mensen bijeen om nieuwe Paaskaarsen te maken voor de kerk van Vrangendael en de Johanneskerk. Daarbij laten we ons inspireren door het jaarthema.

Voor de parochie Christus Hemelvaart-Heilige Jozef is dat: Leven is liefde doen. Woorden, waarbij ik aan een lied van Oosterhuis moet denken: Leven is liefde doen, gaan in het oude spoor & We zingen het wel eens bij een oecumenische viering.

2017 is ook het jaar van 500 jaar Reformatie. Wij staan op onze eigen wijze in die geloofstraditie, maar kijken ook samen naar de toekomst. Daarbij putten wij uit de Bron van het Levende water en de groeikracht en warmte van de zon. Zoals de groene twijg op de kaars.



Liefde doen, dat vraagt om onze actie. Op de kaars is dat vorm gegeven door een hart met een kruis er in, midden op een witte roos. 'Teken dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft.' om woorden van Luther te gebruiken. Ook voor het kerkje aan de Gruizenstraat werd een kaars gemaakt. Op de foto het resultaat, samen met de makers.

Jan Wetzeler, Jolanda Cartwright, Gery Makkinga en Christel Prins



Vervolg op volgende pagina >>

Vervolg van: Paaskaarsen voor 2017



Eredienst/Monica Bosman, 17-04-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2290, Subitem: 180.

16-04-2017

AFSCHEID LEEN PLESSIUS VAN DE KINDERNEVDIENST

Tijdens de dienst op Paaszondag werd door de Kindernevendienst afscheid genomen van Leen Plessius. Het was tekenend voor de verbondenheid van Leen met de Kindernevendienst, dat niemand meer precies wist wanneer Leen was begonnen. "Meer dan dertig jaar geleden in ieder geval" zei Marian Drost die een woordje van dank tot Leen richtte. Er was ook een cadeautje dat al eerder door de kinderen voor Leen was geknutseld.

De reactie van Leen Plessius op de complimenten voor zijn inzet zijn karakteristiek voor hem. 'Er waren dingen die gedaan moesten worden voor de kinderen en dan doe je dat gewoon.' Maar hij heeft er ook van genoten om jarenlang zijn bijdrage te kunnen leveren voor de Kindernevendienst. De gemeenteleden beloonden Leen met een lang applaus.

De Kindernevendienst is in de laatste maanden vier vrijwilligers kwijtgeraakt, daarom benadrukte ds. Joachim Stegink nog maar eens dat er in de kerk altijd vrijwilligers nodig zijn en dat geldt op dit moment zeker voor de Kindernevendienst. Kandidaten kunnen zich melden bij de dominees of leden van de Kerkenraad.

Bert Bosman



Vervolg op volgende pagina >>



Eredienst/Hans Pelman, 16-04-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2291, Subitem: 180.

15-04-2017

STILLE ZATERDAG

De nieuwe Paaskaars is weer ontstoken

Het motto bij de Paaskaars is dit jaar: Leven is liefde doen! (zie elders in deze Gaandeweg) Het licht van Pasen werd in de dienst van Stille Zaterdag binnengebracht door ouderling Eric Rodigas. Daarna verspreidde het licht zich door de kerk; alle aanwezigen ontstaken hun kaars aan het doorgegeven licht van de Paaskaars.

Licht, aan liefde aangestoken
Licht, dat door het donker brandt
Licht, jij lieve lentebode
Zet de nacht in vuur en vlam!

Nadat Irene Pluim water in het doopvont had gegoten keerden de kerkgangers terug tot het moment van hun doop. Ieder werd genodigd naar voren te komen om de doopbelofte te hernieuwen, het doopwater aan te raken of met het water een kruisteken te maken.

Daarbij werd gezongen:

Neem mij aan zoals ik ben
Zuiver uit wie ik zal zijn
Druk uw zegel op mijn ziel
En leef in mij



Eredienst/Monica Bosman, 15-04-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2309, Subitem: 180.

05-07-2017

VREDE – EEN (ON)MOGELIJKE DROOM?

Op 17 september is het weer zo ver. Samen met de Parochie Christus' Hemelvaart - H. Joseph Vrangendael Sittard vierden we de vredesweek. De dienst begint om 10 uur in de kerk Hemelsley 240. Het thema is 'Vrede – een (on)mogelijke droom?' We laten tot ons doordringen wat de profeet Jesaja te zeggen heeft.

Toen en vandaag. In onze wereld vol tumult en geweld droomt ieder zijn of haar eigen droom van vrede. Ideeën buitelen over elkaar: de grenzen moeten dicht, nee open, we moeten het Wilhelmus gaan zingen, je moet je aanpassen, of nee toch liever jezelf blijven, geen hoofddoek op, wel haar op je tanden. Respectvol luisteren is er vaak niet bij, verschillen lijken groter dan ooit. Midden in dat tumult laat God de profeet Jesaja spreken over Zijn huis: één huis (van gebed) voor alle volken in Jesaja 56, 1-3.6-8. Maar er zijn ook de kritische woorden in 50, 1-4 en er is het verhaal uit Lucas 17, 11-19. Niet iedereen doet wat van hem wordt verwacht. Dat is confronterend en verrassend tegelijk. Toch geeft het hoop een onmogelijke droom waar te maken en (steeds weer) stappen te zetten in de goede richting!



Eredienst/Willy de Koning, 05-07-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2409, Subitem: 180.

16-07-2017

De zaaier ging uit om te zaaien

Een bijzondere dienst met emotionele momenten.

Op deze eerste zondag met 'Zomerdiensten' ging Ds. Irene Pluim om half elf voor in de Johanneskerk. Daarvoor was ze om negen uur al in het kerkje van Urmond geweest. Het thema was 'de zaaier' en we lazen het bekende verhaal uit Mattheus. In haar overweging stond Irene stil bij het prachtige schilderij van Vincent van Gogh, waarin een zaaier ondanks de pikkende vogels achter hem onverstoord verder zaait, in het licht van een stralende zon. Voor Vincent een beeld van God. Ook voor ons een inspiratie, God blijft altijd zaaien, en dat zal ook altijd vrucht blijven dragen.



Maar er gebeurde meer in de dienst. Yolanda Kragt presenteerde een CD die door het koortje van de gevangenis in Sittard is ingezongen. Die CD wordt verkocht en de opbrengst is voor een goed doel. Een prachtig gebaar uit misschien onverwachte hoek. We luisterden naar enkele nummers die aangrijpend waren als je beseft wie ze zingen. 'Create in me a clean heart' hoorden we bijvoorbeeld, schep een zuiver hart in mij.

Al even emotioneel was een later moment in de dienst, toen Gerie Makkinga en Gert Reijnen afscheid namen omdat ze gaan verhuizen. Zij én wij kijken terug op een goede tijd met elkaar. Nog een keer werd hun lievelingslied gezongen: Licht dat mij aanstoot in de morgen. Door een muzikaal kwartet van Irene, Marnix, Ralf en Annie. De muzikale begeleiding van Marnix en Irene op piano en blokfluit maakte het helemaal compleet deze ochtend.

Bert Stuij



Een kwartet voor Gert en Gerie: Licht dat ons aanstoot in de morgen.

Vervolg op volgende pagina >>

Vervolg van: De zaaier ging uit om te zaaien



De zaaier, van Vincent van Gogh. En Irene

Eredienst/Hans Pelman, 16-07-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2418, Subitem: 180.

29-10-2017

BIJBELZONDAG 2017 – VIER JE BIJBEL – EN GEËF EEN BIJBEL

Nationale Bijbelzondag: dé zondag in het jaar waarop we samen met kerken in Nederland extra dankbaar zijn voor de Bijbel. In het afgelopen jaar waarin we 500 jaar Reformatie herdachten/vierden, hebben we o.a. stilgestaan bij het feit dat we een bijbel in onze eigen taal hebben. Dat is bijzonder; we zijn er dankbaar voor en vinden het waard om dat te vieren. Daarom is het thema van Nationale Bijbelzondag, op 29 oktober a.s.: "Vier je Bijbel".

Op die zondag zal ook een collecte gehouden worden voor het werk van het Bijbelgenootschap. Er wordt niet alleen gewerkt aan Nederlandse Bijbeluitgaven. Binnen de 'United Bible Society' wordt veel werk verzet om Bijbelvertalingen te realiseren in heel wat landen. Nog lang niet iedere Christen heeft een eigen vertaling beschikbaar.

We collecteren voor het project Prentenbijbels voor China. Kinderen op het platteland van China worden heel vaak door de ouders achtergelaten bij grootouders. De kinderen voelen zich vaak niet geliefd, ze groeien op met de gedachte dat hun ouders zich niet om hen bekommeren en hen eigenlijk niet willen. Door in de prentenbijbel te lezen leren ze dat God hen liefheeft, ook al is hun situatie slecht. Van harte aanbevolen deze collecte!



Vervolg op volgende pagina >>

Vervolg van: BIJBELZONDAG 2017 â–¼VIER JE BIJBEL â–¼
EN GÉÉF EEN BIJBEL



Eredienst/Monica Bosman, 29-10-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2493, Subitem: 180.

15-11-2017

WOORD EN MUZIEK MET MAARTEN LUTHER

Op zondag 15 oktober is er een gemeenschappelijke dienst van de Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond en de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht in de Ontmoetingskerk. Deze dienst staat in het teken van het Lutherjaar.

Luther is van grote betekenis geweest voor de evangelische kerkmuziek. Hij heeft het koraal in de volkstaal een vaste plaats gegeven in de liturgie. Het bestond al wel maar Luther en zijn medewerkers en navolgers schreven nieuwe liederen, terwijl bestaande liederen werden vertaald en uitgebreid. Zo ontstond er een lijst van zondagsliederen, voor elke zondag één. Veel componisten schreven motetten, cantates en orgelbewerkingen op basis van deze liederen. In de dienst zingen we liederen van Luther en er wordt met behulp van een PowerPoint-Presentatie ingegaan op het ontstaan van de liederen en op de muzikale achtergrond. Muziek was heel belangrijk voor Luther, het kwam direct na het woord.



Hij zag muziek als een gave van God aan de mensen. Predikant is Ds. Pier Prins en Ria van Mourik gaat in op de muzikale aspecten van de Lutherliederen. De cantorij van GBU verleent haar medewerking.

Ria van Mourik

Eredienst/Monica Bosman, 15-11-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2497, Subitem: 180.

21-12-2017

Kerstviering voor Senioren.

De jaarlijkse seniorenkerstviering met maaltijd is D.V. op donderdag 21 december 2017 in de hal van de Johanneskerk. Vanaf 15.30 uur bent U van harte welkom. Dit jaar zal het zangkoor 'Ons Genoegen' uit Grevenbicht o.l.v. Vincent Snackers een muzikale bijdrage leveren en als onderbreking van de maaltijd is er een mooi kerstverhaal. Iedereen van 65 jaar en ouder krijgt een uitnodiging en partners zijn natuurlijk ook welkom. Vult u a.u.b. het strookje onderaan de uitnodiging in of bel met de contactpersonen, die in de brief staan. Van harte welkom en warm aanbevolen. Wij hopen op een mooie gezegende viering met elkaar!

Het pastoraatteam: Irene Pluim, Joachim Stegink, Irene van Gurp, Yolanda Kragt, Ida Dorrestijn en Nely Stuij.

Eredienst/Hans Pelman, 21-12-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2593, Subitem: 180.