

22-10-2015

Wat doe ik hier in Godsnaam?

Meerdere mensen die opgegroeid zijn met de gangbare geloofsovertuigingen, kunnen daar niet of moeilijk meer mee uit de voeten. Velen kunnen met een God, met een werkelijkheid boven of buiten deze wereld, niets meer beginnen. Of ze kunnen geen diepere zin (meer) in het leven ontdekken.

Onder hen bevindt zich ook Carel ter Linden. Hij schrijft: "Het besef dat ik vroeger had, dat deze wereld en ons leven een diepe betekenis moeten hebben, een verborgen zin, dat ben ik kwijt. Ik wil wel degelijk zin aan mijn leven geven, en proberen er iets van te maken, maar dat is een ~~zin~~ zonder hoofdletter.' Hij kan zich echter geen leven voorstellen zonder de Bijbelverhalen en de diepe wijsheid die daarin te vinden is. Het zijn verhalen met inzichten die werden verstaan als door God ingegeven, als richtlijn voor het leven.

In zijn boek bespreekt hij zijn opvattingen over: * de evolutie* het lijden* de Bijbel en geloven* God en Jezus* een leven na de dood

In een viertal bijeenkomsten op wisselende plaatsen - verkennen we het boek van Ter Linden en gaan we na of zijn (geloofs-)voorstellingen ons iets te bieden hebben. In elk geval om een antwoord te vinden op de vraag: Wat doe ik hier in Godsnaam?

data

1) 22 okt 2) 26 nov 2015 3) 28 jan 4) 25 feb 2016tijd

tijd

20.00 - 22.00 uur

plaatsen

1) en 4) Ontmoetingskerk Geleen, 2) Johanneskerk Sittard 3) Podiumkerkje Grevenbicht

inleider

Pier Prins

contactpersoon /aanmelden

Nelleke de Kruiknelleke.dekruik@xs4all.nl , of tel. 043-3671730

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Hans Pelman, 22-10-2015

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,

Nieuwsid: 1292, Subitem: 218.

[Verdieping -Bezinning -Communicatie> Interkerkelijk Kringenwerk
]

13-10-2015

Beginnerscursus Hebreeuws

Hebreeuws is de taal waarin de boeken van de TeNaCH (het Oude Testament) geschreven zijn, en staat daarmee aan de bron van onze cultuur. In de acht bijeenkomsten van deze cursus leert u de Hebreeuwse letters en de eerste beginselen van de Hebreeuwse grammatica. Ook handig als u van plan bent naar Israël te gaan. Na afloop heeft u voldoende basiskennis voor de vervolgcursus waarin teksten uit Genesis worden gelezen.

Er wordt gewerkt met de methode Hoi ik leer Ivriet. Deze is gemaakt voor basisschoolleerlingen en biedt de informatie aan op een toegankelijke en speelse manier. Het huiswerk is ongeveer 2 uur per bijeenkomst.

De stichting Leerhuis Limburg organiseert cursussen en bijeenkomsten om de kennis van het jodendom in Limburg te vergroten. (zie: www.leerhuislimburg.nl) Het Interkerkelijk Kringenwerk faciliteert uw deelname als u zich uiterlijk 22 september 2015 aanmeldt bij de contactpersoon.

data

dinsdagen 13 en 20 oktober; 3, 10, 17, 24 november; 1 en 8 december

tijd

19.00 - 21.00 uur

plaats

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard

inleidster

Joanne Seldenrath, bestuurslid Leerhuis Limburg

Contactpersoon aanmelden

Bart Wauben b.wauben@gmail.com ; tel 06-24399615

kosten

→ 80 excl. lesmateriaal à → 24

Verdieping -Bezinning -Communicatie/Hans Pelman, 13-10-2015

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,

Nieuwsid: 1294, Subitem: 218.