

12-01-2020

Waar Naartoe?

Als een nieuw kerkblad 'Onderweg' heet, is de logische eerste vraag: 'Waar naartoe?' Het logische eerste antwoord is: 'Naar een gezamenlijke protestantse gemeenschap Geleen-Beek-Urmond-Sittard-Grevenbicht', al zal deze ongetwijfeld anders gaan heten. En dat is een mooie gedachte, maar over enkele maanden zullen we daar zijn aangekomen en dan zijn we in die zin niet meer onderweg. Een nieuwe naam dan maar weer? Ik denk het niet, want onderweg zijn betekent veel meer.

Onderweg doet denken aan reizen en vakantie. Dan is het een heerlijk beeld van ontspanning, nieuwe ontdekkingen en doen waar je zin in hebt, omdat je even niets hoeft. Het is dan mooi ergens aan te komen, maar ook jammer dat het reizen voorbij is. Het is een soort onderweg dat maar het liefst zo lang mogelijk zou moeten duren. Ik vind dat we bij onze kerkgemeenschap ook aan zoiets mogen denken: een plek waar je nieuwe ontdekkingen kunt doen (nieuwe inzichten opdoet) en waar even niets hoeft (je even op adem komt).

Onderweg doet ook denken aan hopen op een veilige aankomst. De vluchteling is niet onderweg om te genieten en hoopt ook niet zo lang mogelijk te reizen. De aankomst is het doel. Wat zou het fijn zijn als je niet meer onderweg hoeft te zijn, als je niet zelfgekozen hebt voor de reis die je maakt. Zijn waar je góed zit, dat wil je, zodat je niet meer weg hoeft en rust vindt. Dit is het soort onderweg dat onrust geeft, het ongemakkelijke gevoel dat er nog iets bereikt moet worden, omdat het nog niet goed is zoals het is. Kunnen we iets met dat ongemakkelijke onderweg, als we kerk zijn? Nou en of, zou ik zeggen. Jezus is voortdurend onderweg in de Bijbel, maar het is geen vakantiereis. Hij is onderweg om te ontmoeten, te verkondigen en te genezen. Hij is ook onderweg om in Jeruzalem aan te komen, waar zijn weg in zekere zin eindigt, maar toch ook weer niet. Het zou ondenkbaar zijn dat wij nu christenen waren, als Jezus niet onderweg was geweest omdat er iets moest veranderen. Ook hier moest er iets bereikt worden, omdat het niet goed is zoals het is.

Op dezelfde manier zijn wij onderweg. Als je volgeling van Jezus bent, móet je wel onderweg. En het is nog erger: thuis ben je nooit, het is altijd een voorlopige situatie waarin je je bevindt. Ook de titel van dit nieuwe kerkblad is dus geen geruststelling. Het niet zomaar een lekker onderweg zijn, omdat we het zo gezellig hebben samen. Het is altijd ook een route die naar iets anders en iets nieuws leidt. Deze gemeenschap, deze gebouwen, deze mensen, dit geloof, deze liederen, deze waarheden zijn allemaal stappen op een weg die verder gaat.

Je kunt het ook zo zeggen met een uitleg over wat traditie is: het enige wat niet verandert is dat er dingen veranderen. En deze zin mogen we gerust twee keer lezen. Dus nee, ook dit kerkblad is niet definitief en heeft ooit zijn tijd gehad. Geen probleem, want zo gaat de traditie door. En zo kunnen we telkens zien wat goed is op het punt van de weg waarop je op dit moment bent, omdat we altijd onderweg zijn.

Zijn we dan ooit gearriveerd? Jezus heeft daar zijn eigen antwoord op. Hij spreekt telkens over het Rijk van God als de bestemming waar we naartoe reizen. De eerste volgelingen dachten nog dat zij de terugkomst van Jezus zouden zien en dan het Rijk zouden binnengaan. Wij leven in een lange traditie van mensen die het Rijk van God als belofte zien. Daar blijf je naar onderweg en dat geeft vaart. Zo zijn wij nu als gemeenschap onderweg, maar laten we alsjeblijft in beweging blijven en telkens bidden, denken en voelen wat de juiste volgende stap is op die waardevolle weg. Ralf Smeets



PGGBU/PGGBU, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10078, Groep: 201,;

12-01-2020

Afscheid ambtsdrager

Op zondag 19 januari nemen we in de kerkdienst in Beek afscheid van Henk van Doornik als diaken. Vele jaren heeft Henk zich als diaken ingezet voor het werk van de ZWO-commissie van Geleen-Beek-Urmond en later was dat ook in toenemende mate samen met de ZWO-commissie van Sittard-Grevenbicht.

Ook aan het werk van de kerkenraad heeft hij zijn steentje bijgedragen in een periode waarin veel aan de orde was. Henk stopt niet met al zijn taken. Hij gaat door als lid van de ZWO-commissie en als oudste. Op deze plaats een hartelijk dank voor alle inzet voor de kerk in de afgelopen jaren, waarmee hij van betekenis is geweest voor de kerk.

PGGBU/PGGBU, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10190, Groep: 201;.

12-01-2020

BIJENKOMST WIJK GREVENBICHT

Op 12 november 2019 was er een bijeenkomst in het kerkje in Grevenbicht met ds. Pier Prins, Marnix van Gurp, voorzitter van de kerkenraad, een 10-tal gemeenteleden uit Grevenbicht en de bestuursleden van het Podiumkerkje. Het betrof een informele kennismaking tussen Pier, Marnix en de groep uit Grevenbicht. Afsproken is dat Anja Ruber voortaan de coördinatie en de organisatie van de kerkdiensten in Grevenbicht op zich zal nemen. Zij zal daarbij in een groeps-app telkens op tijd om hulp vragen. Immers het voorbereiden van het kerkje voor diensten heeft soms nogal wat voeten in de aarde, omdat het kerkje ook voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Ton Dorrestijn vertelde iets over de organisatie van de koffiemiddagen en stelde voor in het nieuwe jaar een keer een gezamenlijke broodmaaltijd te organiseren. Pier was hier een warm voorstander van en heeft toegezegd dat hij daarbij aanwezig zal zijn.

Ida Dorrestijn vertelde over de overige activiteiten van het pastoraal team in Grevenbicht, zoals het aansturen van een groot team van bezoekvrijwilligers, die elk enkele van de oudere gemeenteleden bezoeken.

Ds. Pier Prins heeft uitgelegd dat hij na het vertrek van ds. Stegink het zogenaamde crisispastoraat voor Grevenbicht op zich heeft genomen, zoals bij overlijden en ziekte. Hiervoor kan hij worden opgebeld op telefoonnummer: 4360037 of via email: prins1959@gmail.com . Uiteraard kunnen verzoeken en berichten ook altijd worden doorgegeven aan de leden van het pastoraal team, aan Anja Ruber (4854060) en aan Ida en Ton Dorrestijn (4857835).

We hopen met elkaar op een goede samenwerking! Pier Prins



PGGBU/PGGBU, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10191, Groep: 201;.

12-01-2020

Broodmaaltijd Grevenbicht

Het lijkt ons heel erg fijn om aan het begin van het nieuwe jaar een broodmaaltijd te houden, waarbij de Grevenbichters elkaar weer een keer kunnen ontmoeten en bij kunnen praten. Het idee is dat eenieder klaargemaakte boterhammen of broodjes meeneemt. Deze zullen we dan in een grote mand verzamelen en daarna gezamenlijk opeten. Voor soep, koffie en thee wordt gezorgd. Ds. Pier Prins zal ook aanwezig zijn.

De broodmaaltijd is dan ook een mooie gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken. Van harte welkom op donderdag 16 januari om 17.00 uur in het kerkje in Grevenbicht!

Graag doorgeven of je komt bij: Anja Ruber, tel. 046-4854060; email: anja.ruber@ziggo.nl Ida en Ton Dorrestijn, tel. 046-4857835; email: a-dorrestijn@home.nl



PGGBU/PGGBU, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10192, Groep: 201;202;.

12-01-2020

Afscheid Janny van der Laan als Redactrice

Vanaf 1 januari dit jaar 2020 valt er een nieuw kerkblad bij u in de bus. Niet meer het vertrouwde 'Kerknieuws' of 'Gaandeweg', maar het nieuwe en gezamenlijke 'Onderweg'. Bijna 20 jaar was Janny van der Laan degene die de redactie van het Kerknieuws deed. Altijd met een eigen bijdrage op de eerste pagina dat steevast begon met 'Beste lezers'. In deze bijdrage verwees ze meestal al even naar de inhoud van het Kerknieuws, maar haar 'Woord vooraf' bevatte ook vaak een persoonlijke noot of wederwaardigheid.

Boeiend waren ook de interviews die Janny gedurende meerdere jaren afnam met gemeenteleden en met anderen, die vervolgens te lezen waren in het Kerknieuws. Janny verwerkte de binnengekomen kopij zorgvuldig tot één geheel en zorgde ervoor dat elke drie weken het blad kant en klaar naar de kopieermachine kon. Na al die jaren heeft Janny gemeend te punt te zetten achter haar redactionele werkzaamheden. Hierbij willen we haar dan ook van harte bedanken voor al haar werk voor het kerkblad gedurende een lange periode! Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10193, Groep: 201,;

12-01-2020

Woord van de Kerkenraadsvoorzitters

Samen slaan we nieuwe wegen in. In de aanloop naar het samengaan van de PGSG en de PGGBU is het goed om elkaar nog beter te leren kennen. In deze eerste uitgave van Onderweg leggen we een aantal vragen voor aan onze kerkenraadsvoorzitters. Vragen die u/jij natuurlijk ook voor uzelf/jezelf mag beantwoorden. De antwoorden van Bertha Verkerk zijn cursief weergegeven; de antwoorden van Marnix van Gurp regulier.

Wat betekent het geloof voor jou persoonlijk? Is er (wel eens) sprake van twijfel?

Bertha: God is voor mij de Bron van mijn bestaan, Degene die met mij meegaat door het leven en Degene bij wie ik mag wonen na dit leven. Ik ben geen twijfelaar. Maar natuurlijk heb ik ook vragen, bijvoorbeeld over het onrecht en het lijden in de wereld en ook over de zin van mijn eigen leven. Over het bestaan van God twijfel ik zelden.

Marnix: Het geloof is mijn hele leven heel belangrijk voor mij geweest. Het is een houvast in periodes van onzekerheid of tegenslag. Het geeft me steun om te weten dat ik er mag zijn en door God geliefd ben. Mijn geloof is wel erg veranderd door de jaren heen. Wat vroeger een rotsvast vertrouwen was in vaste geloofsthema's is in heel wat gevallen vervangen door een ruimere kijk op zaken en openheid voor andere gedachten.

Wat betekent de kerk voor jou persoonlijk?

Bertha: Ik houd van de mensen die de kerk vormen. Ik vind het fijn om samen het geloof te beleven. In het gebouw en erbuiten. Ook met elkaar handen en voeten geven aan het geloof vind ik belangrijk.

Marnix: De kerk bestaat voor mij vooral uit mensen die me dierbaar zijn, die door hetzelfde geloof en dezelfde verhalen uit de Bijbel gedreven zijn. De kerk, dat zijn voor mij de zondagse samenkomsten en doordeweekse kringavonden, maar ook de activiteiten waar we als kerkelijke gemeenschap in meedoen, zoals de acties voor de Engelen van Zitterd-Gelaen, Amnesty of oecumenische vieringen.

Hoe kunnen we als kerk laagdrempelig zijn en uitnodigend voor mensen die ons willen leren kennen?

Bertha: Als mensen ontdekken dat we van ze houden. Dat we naar hen willen luisteren, open staan voor hun vragen, welke vragen dit ook zijn. Als we hen een thuis bieden waar ze mogen geven en ontvangen. (Samengevat: als we Jezus navolgen.)

Marnix: Dat kunnen we alleen als we zelf actief met ons geloof bezig zijn, als wat we geloven een integraal onderdeel van ons leven is. Als de kerk voor ons zelf leeft, is het makkelijk om eens iemand uit te nodigen. In de zondagse kerkdiensten moet de taal aanspreken bij de leefwereld van alledag. Tegelijkertijd geloof ik dat doorleefde tradities zoals Kerst en de Stille Week, zingen, bidden en uit de Bijbel lezen hun eigen aantrekkingskracht hebben.

Is klokgelui op zondagochtend nog wel van deze tijd?

Bertha: Klokgelui op zondagochtend vind ik mooi. We mogen laten zien en ook horen dat we er zijn. Maar als het klokgelui de mensen die in de buurt van de kerk wonen zou storen, dan is het wel belangrijk dat we hierover in gesprek gaan.

Marnix: Klokgelui heeft niet meer de functie van vroeger toen mensen uit de buurt opgeroepen werden om naar de kerk te komen. Ik vind het wel een interessante gedachte of je in plaats daarvan iets zou kunnen bedenken om wél mensen uit de buurt naar de kerk te trekken. Klokgelui op zondagochtend lijkt me eerder vervreemdend werken voor de mensen uit de buurt dan dat ze daardoor aangetrokken worden om naar de kerk te komen.

Heeft de lengte van kerkdiensten invloed op de beleving of maakt het niet uit hoe lang een kerkdienst duurt?

Bertha: We zijn gewend dat de kerkdienst tussen een uur en een uur en een kwartier duurt. Als de dienst uitloopt, dan verlies ik gemakkelijk mijn aandacht.

Marnix: De lengte is niet het meest kritische element van een kerkdienst, het gaat eerder om beleving, troost, saamhorigheid en inspiratie. Dat zijn elementen waarbij duur niet zo belangrijk is. Onze traditie van kerkdiensten is niet verkeerd, maar van mij mag er aan de ene kant meer tijd besteed worden aan stilte en spiritualiteit en mag er aan de andere kant meer inhoudelijk interactie tussen mensen zijn.

Hoe heb je Kerst gevierd dit jaar?

Bertha: Ik mocht op kerstavond voorgaan in het kerkje in Beek, dat was heel bijzonder. Eerste Kerstdag zijn we na de dienst naar Houten gereisd en hebben we verder doorgebracht bij onze middelste zoon en zijn gezin. Al onze kinderen en kleinkinderen waren er. Dit was heel fijn en waardevol. Het was al een aantal jaren geleden dat we met Kerst bij elkaar konden zijn.

Marnix: Onze kinderen komen traditioneel bij ons eten op de avond vòòr Kerst. We komen als gezin niet meer zo heel vaak bij elkaar, dus dat maakt het extra speciaal. 's Avonds zijn we naar de Kerstnachtdienst gegaan, waar we met Synoidos onze kerstliederen hebben laten horen. Op tweede Kerstdag zijn we bij familie in Eindhoven geweest.

Waarom zien we zo weinig jeugd in onze kerken?

Bertha: Op zondag naar de kerk gaan heeft voor veel jonge mensen geen prioriteit. In hun drukke bestaan kiezen ze op zondagochtend voor andere dingen als uitslapen of sporten. Ook spreken de diensten in onze kerken hen niet aan. En als er dan ook nog weinig of geen ander jongere mensen zijn als ze een keer naar de kerk komen, dan is er ook geen gezelligheid meer aan. Ik denk dat het goed zou zijn als we met jongeren in gesprek gaan over geloof, over spiritualiteit, en samen proberen te ontdekken waar ze behoefte aan hebben en hoe zij hier zelf vorm aan willen geven.

Marnix: We zijn blijkbaar niet voldoende in staat geweest de boodschap van de Bijbel in de veranderde wereld actueel en relevant te houden. Er is natuurlijk ook enorm veel concurrentie gekomen, met name van internet, games en social media en jongeren hebben veel vrijheid om hun tijd zelf in te vullen. Gelukkig zijn er ook voldoende voorbeelden dat jongeren enorm geëngageerd zijn, zoals tijdens The Passion of bij een groep als Extinction Rebellion. Zouden we hiervan kunnen leren om onze boodschap ook relevant voor de jeugd te maken?

Wat is jouw drijfveer om je in te zetten voor de kerk en beleef je daar ook plezier aan?

Bertha: Ik houd van God en ik houd van mensen. Over het algemeen vind ik het heel fijn om voor en in de kerk bezig te zijn, al vind ik het niet altijd gemakkelijk.

Marnix: Ik geloof dat de boodschap van Jezus, van vrede, gerechtigheid en heelheid ook in onze tijd heel erg actueel is. Mensen zoeken naar zingeving en verbondenheid. Als christelijke geloofsgemeenschap hebben we iets te bieden. Ik wil me ervoor inzetten om die boodschap op een nieuwe manier in te vullen. Ik vind Spring! een mooie nieuwe manier van samenkomen, maar ook het breicafé, de maaltijden die we organiseren en zin&hapjes zijn geweldige initiatieven. Het inspireert me als mensen samen nieuwe manieren vinden om de boodschap van Jezus in te vullen.

Spreek je in je persoonlijk gebed God aan met Gij of met U/Jij, met Vader of met Heer? Waarom?

Bertha: Ik spreek God aan met **U** Zo doe ik het al vanaf dat ik zelf bid. Tegen mijn ouders zei ik ook **U** Voor mij heeft dit te maken met wat ik geleerd heb, met gewoonte, maar ook met respect. Ik zeg vaker **Vader** Als ik God vraag om voor iets of iemand te zorgen. En verder noem ik God ook met andere namen, afhankelijk van wat ik bid en hoe ik me voel.

Marnix: Met **U** Dat heb ik altijd zo gedaan en dat voelt prima. Ik noem hem ook Vader in navolging van Jezus. Als het Jezus zijn invulling was om zo met God te praten, dan is het voor mij misschien ook niet zo verkeerd.

Heb je nieuwe ideeën voor onze gezamenlijke kerk?

Bertha: Ik zou zeggen: lees het beleidsplan. En als ik toch iets moet noemen: samen naar nieuwe vormen van pastoraat zoeken, ook voor mensen die niet tot onze kerk horen, dat vind ik belangrijk. Ik denk dat er veel behoefte is aan een luisterend oor, aan echt meelevens en meedenken over levensvragen. Vooral bij mensen die in hun leven op kruispunten van wegen staan.

Marnix: Het allerbelangrijkste vind ik dat we samen weer enthousiast raken over wat we geloven: dat ieder mens waardevol is, dat we onderdeel zijn van Gods Koninkrijk, dat we iets voor anderen kunnen betekenen en zo het leven zin kunnen geven. We hebben zoveel talent in de gemeente: als we dat inzetten gaan er met Gods hulp mooie dingen groeien. Ieder kan dat op zijn eigen plaats doen, maar in verbondenheid met elkaar kunnen we heel veel bereiken.

PGGBU/PGGBU, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10194, Groep: 201;.

12-01-2020

Stichting Rosa Lima Sittard opgeheven

STICHTING ROSA LIMA SITTARD NA 25 JAAR OPGEHEVEN

Op initiatief van vredesbeweging, kerken en wereldwinkel werd 25 jaar geleden Stichting Sittard-Rosa-Lima opgericht. Namens de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht is Leen Plessius lang medebestuurder geweest. Niemand vermoedde op dat moment dat dit initiatief om een brug te slaan tussen Sittard en Lima in de loop van de jaren door zoveel mensen ondersteund werd. Veel betrokken mensen in Sittard en omgeving, en strijdbare mensen, vooral vrouwen, in de sloppenwijk Comas in Lima, Peru. Door de Stichting werden al die jaren eetplaatsen en andere projecten in de sloppenwijk gefinancierd.



Pater Jan Brinkhof, vanuit Nederland werkzaam in Comas, was al die jaren de contactpersoon voor de Stichting; de eerste jaren waren er ook zusters van de Goddelijke Voorzienigheid betrokken. Zij zorgden ervoor dat de projecten die de Stichting financierde, goed werden uitgevoerd. Pater Jan Brinkhof is heel regelmatig in Sittard geweest om over zijn werk te vertellen en te laten zien wat er met het gedoneerde geld gedaan was.

De laatste jaren waren er bij een aantal bouwprojecten forse overschrijdingen van de begrotingen. Dit werd vooral veroorzaakt door aanscherping van regelgeving van de overheid ter plekke, o.a. door gevaar van aardbevingen in het gebied. Verder vonden steeds meer mensen in het gebied betaald werk waardoor er met betaalde krachten moest worden gewerkt. Maar ook de leeftijd van Pater Jan Brinkhof ging een steeds grotere rol spelen: hij is inmiddels 80 jaar geworden, en het werd steeds zwaarder voor hem om de bouwplaatsen te bereiken om een en ander te controleren. Samen met Pater Brinkhof heeft het bestuur van de Stichting de huidige situatie bekeken.

Er is geen opvolger gevonden voor het opbouwwerk en zeker geen team om de contacten tussen de stichting en de sloppenwijk te onderhouden. Wel zijn er verscheidene vrouwenorganisaties ontstaan in Comas, erkend door de overheid, van waaruit veel werk verzet wordt voor het welzijn van de mensen in deze enorme sloppenwijk. Uiteindelijk is besloten de stichting op te heffen. We kunnen terugkijken op een zeer vruchtbare periode: er zijn 23 gaarkeukens gerealiseerd, 5 onderkomens voor vrouwenorganisaties, 6 gemeenschapshuizen en 3 jongerencentra en daarnaast nog een aantal kleinere projecten.

Door de steun van de vele donateurs van Stichting Rosa Lima Sittard, een aantal maatschappelijke organisaties en de gemeente Sittard-Geleen kon een bedrag van ~ 900.000,- geïnvesteerd worden. In een boekje wat uitgegeven werd ter gelegenheid van de opheffing van de stichting spreken zowel het bestuur als ook pater Jan Brinkhof hun grote dankbaarheid uit aan iedereen die een bijdrage hieraan geleverd heeft. Deze stichting heeft zinvol werk kunnen doen voor de mensen in Lima.

PGGBU/PGGBU, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10195, Groep: 201;.

12-01-2020

ACTIE KERKBALANS 2020

INSPIRATIE, ONTMOETING EN BEMOEDIGING Het thema van Actie Kerkbalans in 2020 is 'Geef voor je kerk'. Juist in deze tijd van individualisering is het belangrijk om een plek te hebben waar we samen het geloof kunnen beleven en vieren. De kerk is immers de plek om tot jezelf te komen, om anderen te ontmoeten en om God te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om je te bezinnen. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun. Een plek waar je deelt met anderen en kunt nadenken over zingeving en je rol in de maatschappij. Kortom, meer dan de moeite waard om voor te geven. Voor de eerste keer doen we dat als Protestantse Gemeente Sittard-Geleen en Geleen-Beek-Urmond met een gezamenlijke folder. Omdat we Samen Verder willen.

ACTIE KERKBALANS De Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van alle kerken in Nederland waarmee zij een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschap voor een financiële bijdrage. Zo ook in onze Protestantse kerkgemeenschappen Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.

Jaarlijks vragen wij in de tweede helft van januari aan onze leden, u dus, om uw financiële bijdrage voor de plaatselijke kerk kenbaar te maken. Actie Kerkbalans levert de belangrijkste bijdrage aan de inkomsten van onze kerk.

KOSTEN EN OPBRENGSTEN De gemeente die we samen zijn kost geld. Denk hierbij aan onze predikanten die elke week diensten verzorgen in de kerken, maar ook op regelmatig basis in de verzorgingshuizen en op andere plaatsen. Het pastorale werk, bezoeken van nieuw ingekomen personen, zieken en anderen die hulp nodig hebben wordt voor een groot deel door onze predikanten gedaan. Daarnaast kost ook het onderhoud en de verwarming van de kerkgebouwen geld. Dit geld moeten we samen zelf opbrengen. Daarom vragen wij u als lid van de plaatselijke protestantse gemeente een vrijwillige bijdrage te doen. Een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. Naast deze Actie Kerkbalans spannen wij ons in om extra inkomsten te genereren uit bijvoorbeeld verhuur van ruimten in onze gebouwen en proberen we aanvullende subsidies te verkrijgen.

PGGBU/PGGBU, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10196, Groep: 201;.



12-01-2020

Hoe het kerkblad in 1967 ontstond

OM HET NIET TE VERGETEN

Bij de start van ons nieuwe gemeenschappelijke kerkblad 'Onderweg' is het goed het allereerste begin van de plaatselijke kerkbladen in de Westelijke Mijnstreek in herinnering te brengen.

Ik moet mij beperken tot de voorlopers van 'Onderweg' die de namen 'Gemeentenieuws' en daarna 'Kerknieuws' droegen. Voor het blad 'Ons Kerkje' van de toenmalige Hervormde gemeente te Grevenbicht kan ik putten uit het boek van ds. Röell c.s. 'Godt bewaert de sinen in noot'. Van de bladen van de toenmalige Hervormde gemeenten te Geleen-Oost en te Sittard en de Gereformeerde Kerken van Geleen en Sittard weet ik onvoldoende, maar wellicht kan iemand anders die leemten opvullen. Hetzelfde geldt voor 'Gaandeweg'.

We schrijven 1967. In de Westelijke Mijnstreek zijn er niet minder dan 7 zelfstandige

Protestantse gemeenten: de Hervormde gemeente te Beek (incl. Stein) met kerken in Beek en

Stein-Nieuwdorp (de Blokhut aan de Kinskystraat),

de Hervormde gemeente te Urmond/Geleen-West met kerken in Urmond en Geleen-Lutterade/Lindenheuvel (de Tunnelkerk aan de Houtmanstraat), de Hervormde gemeente te Grevenbicht met de kerk aan de Heilig Kruisstraat, de Hervormde gemeente te Geleen-Oost met de Kruiskerk aan de Parklaan, de Hervormde gemeente te Sittard met de huidige Gruizenkerk, de Gereformeerde Kerk van Geleen met de Bethelkerk aan de Groenstraat en de Gereformeerde Kerk van Sittard met de Johanneskerk. Van al deze kerken bestaan in december 2019 alleen nog de kerken te Beek, Grevenbicht en Urmond en de Gruizenkerk en de Johanneskerk te Sittard. De Ontmoetingskerk te Geleen is sindsdien nieuw gebouwd.

In 1967 is het proces van de sluiting van de kolenmijnen en de bijbehorende cokesfabrieken in volle gang. De grote en modernste mijn, de mijn Maurits in Lutterade, is al een jaar dicht, maar de beide cokesfabrieken in Geleen en Beek werken nog. De mijnsluiting leidt tot het wegtrekken van veel Protestanten uit de streek. De Hervormde gemeente te Beek, waarvan veel leden in de Steinse onderdelen Nieuwdorp en (Nieuw)-Kerensheide en in het nu verdwenen dorp Oud-Kerensheide (thans Sabic-terrein) wonen, verliest heel wat leden. Er is echter wel degelijk elan in de gemeente, onder de bezielende leiding van ds. Chris Muller. Toen in 1966 de mijn Maurits sloot, richtte hij met enige jonge gemeenteleden de Gespreksgroep 66-2000 op, waarbinnen werd nagedacht over de toekomst van de gemeente in de nieuwe situatie. Eén van de uitkomsten was het besluit tot oprichting van een plaatselijk kerkblad met de naam 'Gemeentenieuws'. Er bestond namelijk op dat moment wel een provinciaal blad 'Hervormd Limburg', maar dat was een onderdeel van het landelijke 'Hervormd Nederland', dat steeds meer in politiek vaarwater terecht kwam. Daardoor verschenen er in Hervormd Limburg steeds minder plaatselijke berichten, vandaar de behoefte aan een plaatselijk blad.

De redactie zowel als het productieteam van het Gemeentenieuws werd gevormd door de jonge Steinse gemeenteleden Gerard en Truus Mietus-Rompelman. Iedere maand typte Truus een stencil voor één bladzijde A4 met tekst, met op de achterzijde advertenties van de toen nog vele kleine ondernemers, vooral uit Stein en Elsloo. Met de advertentieopbrengst konden de productiekosten worden betaald, want de kerkgemeente was na een moeilijke voorgaande periode totaal blut. Typfouten op het stencil moesten met lak worden gerepareerd. Het stencil werd afgedraaid door de heer J. Marell, overbuurman van Gerard en Truus in de Drossaard Maesstraat te Stein, die over een stencilmachine kon beschikken. Marell was zelf Rooms-Katholiek, een voorbeeld van vroege oecumenische instelling! Vrijwilligers brachten het blad overal in Beek, Oud-Kerensheide, Elsloo, Stein enz. rond. Opmerkelijk is het dat de thans niet meer zo jonge Truus Mietus tot op de huidige dag aan het kerkblad is verbonden en dat ook met 'Onderweg' voortzet. Zij is nu alweer jarenlang rondbrengster in wijk 68, Elsloo-Oost.

Voor mij ligt nummer 1 van de eerste jaargang, gedateerd september 1967. Wat is er zoal in de gemeente aan de hand? Een greep: Mevr. J. Huizinga-de Vries uit Oud-Kerensheide neemt het initiatief voor ouderenmiddagen om het onderlinge contact te verbeteren. De eerste wordt gehouden op 7 september 1967 in het Koetshuis te Beek. De beide Zondagsscholen in het Koetshuis te Beek en in de Blokhut te Nieuwdorp beginnen weer. Er is een eerste kennismaking met de nieuwe gezangbundel-in-ontwerp in de vorm van een Classicale zangavond in de Kruiskerk te Geleen. Arthur Kock trouwt in de



Augustinuskerk te Elsloo (wij hebben hem herdacht op de Voleindingszondag in november 2019). De Gespreksgroep voor de Gezinsweek komt weer bijeen. Kerkdiensten zijn er iedere zondag om 9.00 uur in Nieuwdorp en om 10.15 uur in Beek. Voorgangers zijn, naast ds. Muller, ds. Van den Ende van Grevenbicht en ds. Stoffels van Valkenburg. Ik wil het voor nu hierbij laten. Als deze enigszins nostalgische terugblikken gewaardeerd worden, kan ik allicht nog eens verder in het kerkbladarchief bladeren. Sinds 1970 ben ik zelf aan het kerkblad verbonden, vanaf dan kan ik uit de eigen herinneringen putten. De volgende mijlpalen zijn 1971 (vernieuwing van het Gemeentenieuws dat nu een gemeenschappelijk blad van de Hervormde gemeenten Beek en Urmond/Geleen-West wordt), en 1975 (oprichting van het blad 'Ons Kerkje' in de Hervormde gemeente te Grevenbicht). Wim Hoogstraten

PGGBU/PGGBU, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10198, Groep: 201;.

12-01-2020

Doe mee met Sirkelslag!

Uitnodiging Sirkelslag YOUNG Sirkelslag YOUNG wat is dat? Dit is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen uit heel Nederland.

Voor wie is deze wedstrijd? Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.

Hoe gaat dat dan in zĳwerk? Je speelt het spel met je team vanuit je eigen locatie en speelt online tegen honderden groepen uit heel Nederland.

Een team bestaat uit min. 5 en max. 12 kinderen.

Je team krijgt opdrachten en vragen, die je die avond in teamverband moet uitvoeren/ beantwoorden.

Voor elke uitgevoerde opdracht krijg je punten.

Meer info: www.sirkelslag.nl

Wanneer is het? Sirkelslag Young gehouden op vrijdagavond 7 februari 2020. We gaan dit houden in de Ontmoetingskerk.

Adres: Emmaplein 50 te Geleen. Om 18.00 uur willen de avond starten met een korte kennismaking, daarna gaan we frietjes met elkaar eten. Exact om 19.30 uur begint het spel tot ca. 22:00 uur. Hoe kan ik mij aanmelden? Ben jij tussen de 12

en 16 jaar en lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? Heb je zin in een leuk, gezellig en spannend avondje? Geef je dan op! Als je vrienden of vriendinnen hebt (in dezelfde leeftijdsklasse), dan kunnen zij natuurlijk ook mee doen. Willen

jullie a.u.b. z.s.m. doorgeven of je mee wilt doen met Sirkelslag Young? Dan kunnen wij beginnen met de voorbereidingen. Alvast bedankt! Mail je aanmelding graag z.s.m. en uiterlijk voor 24 januari naar jennifer.hoen@xs4all.nl ,

thea.coenen@home.nl of henrikes@home.nl Ook voor vragen kun je hier terecht.

///Wij hebben er veel zin in! Hopelijk tot vrijdag 7 februari. \\ Groetjes van het jeugdwerk van de protestantse

gemeente van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht. □



PGGBU/PGGBU, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,

Content-Id: 10310, Groep: 201;202;.

02-02-2020

Week van de Psychiatrie Sittard-Geleen

Week van de Psychiatrie Sittard-Geleen:

Be tekenisvol meedoen Op 20 maart 2020 gaat in de Ontmoetingskerk in Geleen de Week van de Psychiatrie Sittard-Geleen van start. Tot en met 28 maart vinden er op diverse locaties in Sittard-Geleen tal van activiteiten plaats rond het thema Be tekenisvol meedoen De week is bedoeld om taboes en stigma rond psychiatrie te doorbreken en te verminderen. Programma en aanmelden De activiteiten in de Week van de Psychiatrie zijn vooral bedoeld voor (ex)cliënten in de GGz, hun naasten, mantelzorgers, professionals en studenten, maar ook voor andere betrokkenen en geïnteresseerden. Kijk voor het programmaoverzicht, aanmelding voor deelname aan één of meerdere activiteiten en vragen op: <https://www.burgerkrachtilmburg.nl/> Meld je tijdig aan en kom Meedoen!

SandraAmbassadeur Week van de Psychiatrie



PGGBU/PGGBU, 02-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10771, Groep: 201;202;.

05-02-2020

Samen Eten

We doen het dagelijks. Van jongs af aan. Namelijk eten. Je kunt wel een dag zonder voedsel en misschien zelfs een week, maar daarna gaat je lichaam toch echt wel protesteren. Ons lichaam heeft nu eenmaal voedingsstoffen nodig om te kunnen functioneren. Eten wordt op verschillende manieren gedaan. De een koopt onderweg een broodje kroket en werkt het al lopende naar binnen. De ander neemt uitgebreid de tijd om te tafelen. Velen eten vandaag de dag alleen, al dan niet met een bord op schoot voor de televisie. Anderen eten met elkaar, al dan niet stilzwijgend.

Maaltijden vormen een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Met een omvangrijke voedingsindustrie, restaurants, kookcursussen, eetgroepen en 'Heel Holland Bakt'. Als ik in een supermarkt rondloop, dan zie ik dat verre weg het grootste deel van de supermarkt is ingericht op eten (en drinken). Eten met elkaar is leuk en gezellig. Dat ondervond ik in Grevenbicht op een donderdagavond in januari. Met een 15-tal aanwezigen zaten we in een kring. Eenieder had broodjes meegenomen en die smaakten goed. Dat gold eveneens voor de soep. Een maaltijd is niet alleen samen eten, maar het is ook elkaar ontmoeten en met elkaar praten. En dat gebeurde bij de broodmaaltijd in Grevenbicht. Velen hadden wat te vertellen. Over vroeger: over het dorp, de school, de carnaval, de vele cafés, de kerk. Maar ook over het heden: over de winkels, de voorzieningen, de muziek, het orgel dat binnenkort gerestaureerd wordt. De één zegt vaak wat meer dan de ander. Dat is niet erg, want luisteren naar mooie verhalen is ook waardevol.

Zo wordt op meer plaatsen in onze gemeente met elkaar gegeten. Thuis, in groepjes, maar ook in de kerkgebouwen. Eens per maand is dat in de Ontmoetingskerk in Geleen. En dat al vele jaren. Voor een klein bedrag staat er een heerlijk bord eten voor je klaar. Maar het is vooral ook het samenzijn dat plezier geeft. Ook in de veertigdagentijd kennen we al lang de traditie van de maaltijden. Die zijn sober qua samenstelling, want de tijd voor Pasen het is immers de tijd van inkeer en matiging. En in Sittard functioneert al geruime tijd 'bordje erbij', waarbij met elkaar thuis gegeten wordt. Bij maaltijden in de kerk denk ik ook aan de Tafels van Hoop', die we vorig jaar georganiseerd hebben met een culinaire inbreng vanuit verschillende landen en culturen. En aan de maaltijden bij het 'Kerk-tuin- treffen' en tijdens de ouderenvieringen rond kerst en in het voorjaar. Wanneer ik al die verschillende eetgelegenheden bij elkaar op tel lijkt de kerk bijna op een restaurant met een gevarieerde menukaart.

Dat er in de kerk met elkaar gegeten wordt, hebben we van geen vreemde. Want het is volop Bijbels. Op talloze plekken in de Bijbel lezen we over maaltijden. Bijvoorbeeld Abraham die drie vreemdelingen brood, boter, melk en kalfsvlees aanbiedt (Genesis 18). Of Jezus die met een paar mensen uit het stadje Emmaüs mee-eet (Lucas 24). Opmerkelijk is dat bij de Bijbelse maaltijden vaak iets bijzonders plaatsvindt.

Van al die vele Bijbelse maaltijden is één die we nog altijd in ere houden en opdienen. Dat is het afscheidsmaal, dat Jezus vlak voor zijn dood hield met zijn leerlingen. Daarom treffen we in vrijwel elk kerkgebouw een tafel aan als herinnering aan dat laatste avondmaal. Het is de tafel waaraan Christus als Gastheer brood en wijn uitdeelt als voedsel en vreugde voor elk hart. Het is dé maaltijd die ons voedt en verbindt. En die verbondenheid, verzoening en vrede schept met God en met elkaar.

Van harte hoop ik dat we als teken van samenzijn en verbondenheid nog vaak de tafels bij elkaar schuiven en samen eten. Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10845, Groep: 201;.

05-02-2020

Kerkenraad: jaar 2020 wordt bijzonder

Bijzonder jaar: Het jaar 2020 zal voor onze gemeenten een bijzonder jaar worden. Als alles volgens plan verloopt, zullen we vanaf juli 2020 officieel één gemeente zijn. Voordat het zo ver is, moet er nog heel wat gebeuren, maar dat is niet erg.

Gemeenteavond: We zijn heel blij met de opkomst en de goede open sfeer tijdens de gemeenteavond op 28 november 2019. Tijdens deze gemeenteavond stond het conceptbeleidsplan centraal. Een beleidsplan dat we als kerkenraad met elkaar opgesteld hebben; een plan ook dat we graag de komende jaren willen gaan uitvoeren: samen met jullie! We zijn heel erg blij met alle reacties op het beleidsplan. Die worden nu verwerkt tot een definitieve versie.

Besluit tot samengaan: Op donderdag 26 maart 2020 zullen er apart twee gemeenteavonden gehouden worden voor Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond. Jullie als gemeenteleden zullen dan bekend en gehoord worden over het definitieve samengaan, zoals de kerkorde voorschrijft. Wij vinden het als kerkenraden heel belangrijk dat jullie, voordat het officiële besluit tot samengaan genomen wordt, de gelegenheid krijgen om tijdens een gemeenteavond je mening te geven en vragen te stellen. Hiermee hoeven jullie trouwens niet te wachten tot eind maart; op elk moment mogen jullie ons aanspreken en met ons delen wat jullie bezighoudt (graag zelfs).

Nieuwe naam: Misschien hebben jullie al gehoord dat er een voorstel gepresenteerd is voor een naam voor de samengestelde gemeente: **Maa- en Beekdal**. De naam van een PKN-gemeente moet de plaats of het gebied waar de gemeente actief is weerspiegelen. Wij denken dat de naam **Maa- en Beekdal** het hele gebied met alle plaatsen die tot onze nieuwe gemeente behoren goed weergeeft. We hebben al heel veel positieve reacties op onze nieuwe naam gehad. De naam weerspiegelt ook dat we echt met iets nieuws gaan beginnen!

Onderweg: Het nieuwe kerkblad van onze gemeenten samen waar we nu in schrijven, **Onderweg** is inmiddels al voor de tweede keer uitgekomen. Het samenvoegen van twee kerkbladen was niet eenvoudig, maar het is gelukt. Inmiddels hebben we veel positieve reacties gehoord op ons nieuwe kerkblad en ook enkele verbeterpunten. Na het aprilnummer zullen we een evaluatie houden. Ook zal er dit jaar gewerkt gaan worden aan één website. Zo zal de communicatie van de nieuwe gemeente vorm gaan krijgen, al bestaat communicatie uit meer aspecten dan een kerkblad en een website.

Ontmoeten: We zijn blij dat we op allerlei plaatsen hard bezig zijn de nieuwe gemeente vorm te geven. Dit gebeurt vooral waar we elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Wat was het geweldig om in december met meer dan 100 mensen een gezamenlijke kerstviering voor senioren te vieren! Ook in het pastoraat, diaconaat, de vieringen en allerlei andere aspecten van gemeente-zijn geeft het werken aan een gezamenlijke toekomst nieuwe energie.

Afscheid: In januari hebben we afscheid genomen van 4 ambtsdragers: Wouter den Dulk, Yolanda Kragt, Inge Streekstra en Henk van Doornik. We zijn dankbaar voor al het werk dat ze gedaan hebben in hun ambt als ouderling en diaken. Als de gemeenten samengevoegd zijn zullen we een kleinere kerkenraad krijgen, dus er zijn nu geen nieuwe ambtsdragers aangetreden. Hoe de samenstelling van de kerkenraad zal worden, zal later in het jaar bekend worden.

Kerkgebouw: De vraag welk groot kerkgebouw gekozen zal worden voor de vieringen en andere kerkelijke activiteiten wordt vaak gesteld. Maar, zoals we eerder aangegeven hebben: het samengaan is op dit moment het belangrijkste! Zorgvuldigheid voor snelheid. Wel zullen we jullie in het voorjaar weer een keer bijpraten over de bevindingen van de werkgroep Kerkgebouwen.

Zo zijn we een nieuw spannend jaar ingegaan. We doen dat in vertrouwen omdat we geloven dat God erbij zal zijn. Marnix van Gurp en Bertha Verkerk

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10846, Groep: 201,;

05-02-2020

Diaconie: hulp gevraagd!

Kortgeleden kregen we bij de diaconie de volgende hulpvraag: een Pakistaanse man, die nu in het AZC in Echt verblijft, heeft, na jaren wachten, een verblijfsvergunning gekregen en zal, als alles goed gaat, een woning in Beek krijgen. Zijn gezin, echtgenote en 4 kinderen verblijven nog in het land van herkomst. Ze zwerven van het ene adres naar het andere. Ze mogen nu ook naar Nederland komen. De papieren zijn geregeld, maar er was nog één probleem: het geld voor de reis. Daarbij gaat het om zo'n 2.400,- Een deel van dit bedrag is toegezegd vanuit gemeentes in Tilburg en Alphen a/d Rijn, wij als gezamenlijke diaconie hebben toegezegd het bedrag aan te vullen.///Mogen we u als gemeenteleden vragen om hierbij te helpen door een gift over te maken op de rekening van de diaconie? Dat kan bij de diaconie van Sittard-Grevenbicht of van Geleen-Beek-Urmond. Wilt u daarbij de vermelding Project P zetten. Hartelijk dank voor uw bijdrage.\\\

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10847, Groep: 201;.

05-02-2020

Thema 40 dagentijd: STA OP!

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep: "Sta op!" tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde ervaart en wil delen. We mogen samen in beweging komen. We mogen opstaan om het leven voor onszelf en voor iedereen de moeite waard te maken. We mogen hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. We mogen recht doen aan iedereen die onderdrukt wordt. Wij geloven in delen. ///Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!\\



PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10848, Groep: 201;.

05-02-2020

Verslag van 3 jaar Oogzorg in Zambia

Wat vliegt de tijd voorbij. Het is alweer december en dat betekent dat het deze maand maar liefst 3 jaar geleden is dat we in het vliegtuig stapten. Samen met 2 kleuters en een baby op weg naar Zambia. Op weg naar een nieuw avontuur, maar vooral op weg met een missie. Onze bestemming was het Macha Mission Ziekenhuis om daar een oogkliniek op te richten. Inmiddels is het 2019 en kijken we verbaasd en verwonderd om ons heen. Er is veel veranderd de afgelopen 3 jaar. Door de drukte van alledag vergeten we soms hoe het allemaal begonnen is. We hadden vooraf nooit kunnen bedenken dat we nu zijn waar we zijn. Terugkijkend willen we jullie bedanken. Dankzij jullie bijdrage konden we dit mogelijk maken. Zowel financieel en praktisch, maar ook emotioneel. Jullie gaven ons het vertrouwen dat het mogelijk moest zijn om een structurele bijdrage te leveren aan de oogzorg in Zambia. Zonder jullie hulp hadden we dit nooit kunnen doen. Bedankt! We begonnen begin 2017 in een klein kamertje van het ziekenhuis, slechts 3 bij 3 meter. Hier was 1 oogheelkundig verpleegkundige werkzaam en ze had weinig mogelijkheden door de beperkte voorraad oogdruppels en het gebrek aan behandelmogelijkheden. Wanneer mensen met oogklachten kwamen dan werden ze meestal onverrichter zake weer naar huis gestuurd. Vaak kwamen ze niet terug voor controles, omdat ze wisten dat er toch geen behandeling mogelijk was. Onze eerste prioriteit was alles in gereedheid brengen om staaroperaties uit te kunnen voeren en het trainen van extra personeel. Daarnaast werkten we tegelijkertijd aan de beschikbaarheid van medicatie en aan uitbreiding van oogheelkundige behandelingen. We merkten al snel dat we te weinig ruimte voorhanden hadden voor goede oogheelkundige basiszorg. En zo begon het avontuur van de bouw van een oogkliniek. Er staat nu een prachtig gebouw, voorzien van de benodigde apparatuur. De ruimtes zijn groot genoeg zodat er letterlijk ruimte is om andere mensen op te leiden. Zoals studenten van de verpleegkundige-opleiding in Macha. Het maakt ook bijscholing voor ons eigen team mogelijk door bijvoorbeeld bezoekende oogartsen, optometristen en/of opticiens uit Nederland. Dankzij de ruimte, de apparatuur en vooral de kennis van de medewerkers is het mogelijk om goede basale oogheelkundige zorg aan te bieden. We zijn ook erg blij met stromend water en elektriciteit in de kliniek. In Nederland een vanzelfsprekendheid, maar dit geldt niet voor Zambia. Het zijn dergelijke simpele dingen die ervoor zorgen dat we ons werk goed kunnen doen. Inmiddels hebben we een geweldig team.- Elton, een physician assistant heeft een 2-jarige oogheelkundige training in Tanzania gehad en is afgelopen september in Macha gaan werken. Het is fantastisch om te zien hoe bekwaam hij is, de resultaten van zijn staaroperaties zijn prachtig. Ook weet hij goed om te gaan met de uitdagingen die horen bij het werken in een land in ontwikkeling.- Patience en Abraham zijn 2 enorm gemotiveerde verpleegkundigen. Via leren op afstand verdiepen zij zich verder in de oogheelkunde.- Luyando is begonnen als assistent in de kliniek. Ze viel al snel op door haar enorme toewijding en interesse voor de oogheelkundige zorg. Binnen een paar weken hielp ze al mee met het screenen van patiënten en nu is ze (oogheelkundig) verpleegkundige in opleiding.- Ook heel belangrijk zijn de twee opticiens, Bornwell en Lastone, die in Macha zijn opgeleid. Ze hebben al veel mensen die zonder bril ernstig visueel beperkt waren kunnen helpen. Vaak is een bril voldoende om mensen hun zicht weer terug te geven. We werken samen met de lokale overheid en met diverse NGOs om de oogzorg in Zambia structureel te verbeteren. De patiënten aantallen groeien en we zien de levens van mensen veranderen. Elk mens is waardevol en we zijn blij met iedere patiënt die we kunnen helpen. Als voorbeeld vertellen we graag over Bright. Deze man, 27 jaar en vader van 3 kinderen, was al blind aan een van zijn ogen en werd door staar langzaam maar zeker ook blind aan zijn andere oog. Hierdoor dreigde hij zijn baan kwijt te raken, maar gelukkig stuurde zijn werkgever hem naar het Macha Mission Ziekenhuis en konden we hem helpen. Door een staaroperatie kan hij nu weer goed zien en is hij in staat om zichzelf en zijn gezin te onderhouden. Vanaf de zomer van 2020 gaan we weer in Nederland wonen. Het komende halfjaar leggen we de nadruk op het verbeteren van de organisatie, het opzetten van protocollen en het verder opleiden van ons team. We realiseren ons dat het huidige team vrijwel alle taken kan overnemen, maar nog niet volledig. Daarom investeren we in het opleiden van verpleegkundigen tot oogheelkundige verpleegkundigen, wordt er een optometrist opgeleid en zoeken we naar mogelijkheden om de kwaliteit van de opticiens te verbeteren. Ons werk in Macha is nog niet klaar wanneer we vertrekken. Wanneer we in Nederland wonen zijn we van plan enkele keren per jaar terug te gaan naar Macha. We dromen van verdere uitbreiding van de oogzorg. Zoals screening voor glaucoom (hoge oogdruk) en diabetes. Ook breiden we graag de mogelijkheden uit om mensen met een visuele beperking te helpen. Niet alle problemen zijn op te lossen met een operatie of een bril. Bijvoorbeeld een vergrotend hulpmiddel kan mensen minder afhankelijk maken. Het oppakken van wetenschappelijk onderzoek, om zo de geleverde zorg ook evidence based practice te kunnen leveren staat ook op onze wensenlijst. Dit alles kost geld en om de kliniek überhaupt draaiende te houden is er geld nodig. Normaal gesproken leveren patiënten een bijdrage aan de kosten, zoals in Nederland via het stelsel van zorgverzekeringen. Het leven in Zambia is voor veel mensen zwaar. Geld voor oogzorg is er niet. Hulp, uw hulp blijft daarom nodig! Toen we eind 2016 in Zambia arriveerden hadden we een 2½-jarenplan. Dit plan is inmiddels 2 keer met een half jaar uitgebreid. We kwamen met een gezin van 5 met onze kleuters en een baby. Inmiddels telt ons gezin 6 personen. Bram is nu 9 jaar, Aron 7 jaar, Seth 3 jaar en Lisa Rose is net 1 jaar geworden. Het is heel bijzonder dat onze kinderen een deel van hun kindertijd in Zambia hebben gewoond. De afgelopen 3 jaar hebben ons veel geleerd en veel gegeven. Sommige dagen waren lastig en andere dagen waren fantastisch. We kijken dankbaar terug op de afgelopen jaren. We zijn dankbaar voor de support die we als gezin ontvingen van de mensen in Nederland en van de mensen

hier in Macha. We maken ons klaar voor de eindsprint in Macha. Onze agenda zijn vol, maar gelukkig blijft er ook tijd over om te genieten van het leven in het prachtige Zambia.
Bedankt voor uw steun, op welke wijze dan ook! We wensen u allen een gelukkig nieuwjaar! Hartelijk groeten, Samuël en Tamara, Bram, Aron, Seth en Lisa Rose

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10849, Groep: 201;

05-02-2020

Vrolijkheid bij Zin In Hapjes

De mooie reeks Zin en Hapjes is weer begonnen in 2020. Velen van u kennen de formule inmiddels. Zondagmiddag van vier tot vijf precies, het Gruizenkerkje is omgebouwd tot een ontmoetingsplaats met statafels en zitjes, er staan drankjes en er zijn smakelijke hapjes. Er klinkt muziek, en dan is het tijd voor de gesproken column. Op de tafels staan grote stokjes met strookjes papier met rake teksten die tot gesprek uitnodigen.

Op 26 januari traptten we dit jaar af, en centraal stond het prachtige woord Troost. Bijna vijftig mensen hoorden hoe de column werd uitgesproken door Chantal van Wersch, coördinator van het hospice Bronnerhof in Born. Op een inspirerende manier bracht zij troost samen met haar tweede passie: muziek. Heel passend dus dat de muziek verzorgd werd door haar eigen klarinet ensemble uit Voerendaal.

Er zijn al vele grote woorden geweest Liefde, hoop, geluk, eindigheid en zuiverheid om er maar eens een paar te noemen. Op 1 maart is de volgende Zin en Hapjes alweer, en zo net na carnaval staat deze keer het woord Vrolijkheid centraal. We zijn erg blij dat de bekende Sittardenaar René Haustermans de column deze keer voor zijn rekening neemt. René heeft een achtergrond als musicus, cultuurkenner, pastoraal werker, journalist, componist Hij is een echte muzizendpoot. Eerder in februari verzorgde hij in Vrangedaal al een lezing over de geschiedenis en betekenis van Carnaval. Zeker ook een feest van vrolijkheid. Het wordt ongetwijfeld weer een bijzonder uur. Van harte welkom! Namens het team, Bert Stuij.

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10850, Groep: 201,.

05-02-2020

Zin In Beeld (Gruizenkerkje)

Religieuze tradities kennen de mooiste teksten en verhalen. Soms roepen ze direct al beelden bij ons op als we ze horen of lezen. Soms ook moeten we daar wat meer ons best voor doen. Tijdens deze bijeenkomst zoeken we eerst de rust en ontspanning in onszelf. We laten daarna een (bijbel)tekst binnenkomen, om vervolgens de beelden die bij ons opgekomen zijn aan het papier toe te vertrouwen. We gebruiken daarvoor pastels. Het is eigenlijk heel eenvoudig en het hoeft ook geen prachtige kunst te worden. Wat onze hand ook op het papier zet, het is altijd echt van onszelf. Ergens raakt ons de tekst en is het misschien maar een woord of gedachte dat een eigen leven gaat leiden. Het mag allemaal. Als iedereen klaar is met zijn of haar **bibliobeelden** en de tekeningen voor ons op de grond liggen, vertellen we aan elkaar wat we kwijt willen en ronden we weer af. Deze eerste avond vindt plaats in het Gruizenkerkje op vrijdagavond 7 februari en niet op 24 januari, zoals vorige maand in Onderweg stond vermeld. We beginnen om 19.00 uur (tot ongeveer 20.30) Opgave is nodig en kan bij: Irene Pluim, irenepluim@home.nl (046-4583183)

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10851, Groep: 201,;

05-02-2020

Gezocht: Gastvrouwen (m/v)

Inmiddels is er alweer een jaar lang elke maand een Ontmoeten op de zondagmiddag geweest in de herberg van de Ontmoetingskerk. Het zijn steeds gezellige middagen. We zijn met ongeveer 25 mensen. We drinken koffie en thee, er is ruimte voor ontmoeting en gesprekken, maar ook voor een spelletje zoals sjoelen, mens-erger-je-niet of rummikub. Halverwege de middag worden er een paar filmpjes getoond. Sommige mensen komen zo nu en dan, maar we hebben ook vaste bezoekers die vrijwel nooit overslaan. Iedereen is van harte welkom!

///Gastvrouwen en -heren gezocht We hebben een fijne groep gastvrouwen en -heren voor deze zondagmiddagen. Maar een paar gastvrouwen moesten helaas stoppen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe gastvrouwen of gastheren die willen helpen met de voorbereidingen, koffie en thee schenken en ook weer opruimen. Je bent een keer in de drie tot vier maanden aan de beurt en werkt altijd samen met twee anderen. Jullie kunnen mij bellen of mailen, ook als je meer wilt weten of het eerst een keer uit wilt proberen. berthaverkerk@gmail.com tel: 4379201\\

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10852, Groep: 201,;

05-02-2020

VESPER-AGAPÈ vieringen op 3 woensdagen

BETROKKENHEID OP DE WERELD OM CHRISTUS" WIL.THEMA VOOR DIT JAAR IS STA OP 'Jezus riep: "Sta op!" tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! In de veertigdagentijd wordt door de protestantse gemeentes Sittard en Geleen bezinningsmomenten georganiseerd samen met de parochie Vrangendael. De momenten zijn dus nadrukkelijk oecumenisch van opzet. Thema's komen aan de orde als honger, armoede en onrecht die mens en milieu overkomen; waarvan veelal de oorzaak te vinden is in onze omgang met elkaar en met de schepping. Samen zoeken we steun en moed, en putten daarvoor uit dat wat Jezus ons heeft voorgeleefd. We houden ons hiermee bezig in de vorm van een Vesperviering. De plaats van samenkomst wisselt en begint altijd om 18 uur en duurt ongeveer tot 19 uur

Op 4 maart is het in de Johanneskerk Op 18 maart in de parochie Vrangendael. Op 1 april in de Ontmoetingskerk Na het bezinningsmoment delen we een sobere agapè maaltijd met elkaar. Informatie en aanmelden bij: Iet den Boer, email: ietlittel@telenet.be Pier Prins, email: pier1959@gmail.com Het Parochiecentrum tel 046-8800185, email: parochiecentrum@online.nl Leen Plessius tel 046-4857347, email: leen.plessius@gmail.com Wim Hendriks 046-4755734, email: wpt_hendriks@hetnet.nl Wilma Moelker, email: wmcmoelker@gmail.com Graag vooraf aanmelden in verband met de maaltijd-voorbereidingen.

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10853, Groep: 201;.

05-02-2020

Bordje Erbij (eens iets anders)

Met elkaar de maaltijd delen en ondertussen wat verhalen en ervaringen uitwisselen, dat is de achtergrond van Bordje Erbij. Een aantal keer is deze activiteit al geweest en de ervaringen waren heel positief. U kon zich toen aanmelden bij mensen die van tevoren al bekend waren. Nog even hoe het werkt, aanschrijven voor de dagelijkse pot om zes uur en rond half acht, na een eenvoudige maaltijd met misschien wel een extra lekker toetje, weer afscheid nemen.////Doet u ook een keer mee? \\ \\ Gewoon omdat het gezellig is, om wat andere mensen te leren kennen, of omdat samen eten soms veel prettiger is dan alleen?Dit keer is de opzet wat anders. U kunt zich bij mij aanmelden en aangeven of u op maandag 17 februari eters wilt ontvangen, of dat u zelf eens op stap wilt gaan. Ik zal de verbinding dan leggen. Mocht deze datum niet uitkomen, maar wilt u wel een keer meedoen, dan hoor ik het ook graag.Aangezien deze info bij veel mensen komt, ben ik benieuwd welke combinaties ik mag maken!Eet smakelijk alvast!Hartelijke groeten, Irene PluimIrenepluim@home.nl , 046-4583183

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10854, Groep: 201,;

05-02-2020

Onstaan kerkblad (deel 2)

OM HET NIET TE VERGETEN (2):

In het vorige nummer van ons nieuwe gemeenschappelijke kerkblad 'Onderweg' bracht ik het allereerste begin van de plaatselijke kerkbladen in de Westelijke Mijnstreek in herinnering, aan de hand van het eerste nummer van de eerste voorloper van 'Onderweg', het blad 'Gemeentenieuws' van de toenmalige Hervormde gemeente te Beek. Ik beperkte de stof toen tot de plaatselijke kerkbladen, omdat ik op de hoogte was van het bestaan van eerdere regionale Protestantse kerkbladen die in een ruimer gedeelte van Limburg verschenen. Ik noemde toen al het blad 'Hervormd Limburg', dat alle Hervormde gemeenten in Limburg omvatte. Helaas heb ik van dat blad geen enkel exemplaar in bezit. Zoals ik schreef, waren de tekortkomingen van dat blad voor de plaatselijke berichtgeving nu juist de aanleiding dat een aantal jonge leden van de Hervormde gemeente Beek, vooral uit Stein, het initiatief namen om het blad 'Gemeentenieuws' op te richten. Ik heb daardoor nooit een abonnement op 'Hervormd Limburg' gehad. Toen ik onlangs door mijn bibliotheek struinde, kwam ik in het boekje uit 1961 'De zeven Gemeenten' van G. van Hoeven, jarenlang scriba van de toenmalige Gereformeerde Kerk van Lutterade (later omgedoopt tot de GK van Geleen), een interessant citaat tegen uit het nummer van 18 oktober 1919 van blad 'Belijdenis en Wandel, Weekblad der Gereformeerden in Zuid-Limburg'. Ik neem aan dat dit het oudste regionale Gereformeerde kerkblad in onze streek is. Het onderwerp hangt samen met de voorgeschiedenis van de Gereformeerde Kerken (GKN) in Geleen en Sittard.

Het citaat luidt: 'D.V. zal zondag 19 oktober de gewichtige dag zijn, waarop de Gereformeerden van Treebeek zich zullen verenigen tot een zelfstandige, plaatselijke Kerk. Waar ook de Gereformeerden te Lutterade c.a. tot de nieuwe Kerk van Treebeek zullen gaan behoren, wordt de uitwonende ouderling van Heerlen (de moedergemeente van Treebeek, WH) te Lutterade ambteloos. De kerkenraad van Heerlen adviseert om op zondag 19 oktober voor Lutterade als ouderling aan te wijzen de brs. B.J.M. de Fluyster en L. Hoogerwerf. Zij kunnen dan tegelijk met de andere kerkenraadsleden bevestigd worden'. Aldus geschiedde. De grensregeling hield in dat Geleen, Beek, Stein en Sittard met de tussenliggende dorpen tot Treebeek gingen behoren (Susteren bleef echter onder de toenmalige Gereformeerde Kerk van Venlo). Toen korte tijd later de kerk van Maastricht van Treebeek werd afgesplitst, ging bedoeld territorium deel uitmaken van de Gereformeerde Kerk van Maastricht, met Lutterade als buitenwijk. Tot de eerste gereformeerden te Lutterade behoorde de familie Kuik, die anno 2020 nog steeds deel van onze gemeente uitmaakt. In 1919 werd voor de naam Lutterade gekozen, omdat er weliswaar een burgerlijke gemeente bestond met de naam van het oude Graafschap Geleen, maar geen dorp met die naam. De burgerlijke gemeente bestond uit de drie dorpen Lutterade, Opgeleen en Krawinkel. De toen in aanbouw zijnde belangrijke steenkoolmijn Maurits lag ook in Lutterade. Later is het gebied tussen de drie oorspronkelijke dorpen volgebouwd en het geheel is de stad Geleen gaan vormen. In 1958 werd de naam van de gemeente daarom gewijzigd in Gereformeerde Kerk van Geleen.

De gereformeerden van Lutterade (incl. Sittard) bleven tot 1930 tot de Gereformeerde Kerk van Maastricht behoren. In dat jaar werd de Gereformeerde Kerk van Lutterade afgesplitst met als territorium weer Geleen, Beek, Stein en Sittard met de tussenliggende dorpen. Susteren kwam in 1920 onder de toen opgerichte Gereformeerde Kerk van Roermond en in 1956 bij de Gereformeerde Kerk van Sittard, die toen van de Gereformeerde Kerk van Geleen werd afgesplitst. De Hervormden van Susteren behoorden trouwens al sinds het begin van de 19e eeuw kerkelijk tot Sittard. De Gereformeerde Kerken van Geleen/Lutterade en Sittard behoren tot de voorlopers van onze gemeenschappelijke Protestantse gemeente, zoals die thans in opbouw is. Het is opvallend dat de stukken die ik ter beschikking heb, na 1919 nergens meer gewag maken van een Gereformerd kerkblad in onze streek, tot de oprichting van Kerknieuws, een van de beide directe voorlopers van Onderweg. Misschien kan iemand in de gemeente hier een aanvulling leveren. Wim Hoogstraten, Urmond 26-01-2020

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10855, Groep: 201,;

05-02-2020

Verwondering en Angst

VERWONDERING EN ANGST ALS TWEE KANSEN

Sommige ervaringen zijn intenser dan andere. De manier waarop mijn hond een andere hond begroet, is meestal een vrolijke ervaring, soms een angstige. Thuiskomen na een werkdag en samen komen met je gezin, is meestal en hele blijte en tevreden ervaring. Pech onderweg of pijn in je rug zijn vervelende ervaringen en het moment dat je kiespijn verholpen is, een heel prettige. Dit soort dagelijkse dingen maken we telkens mee en ze doen iets met ons.

Intensere ervaringen kennen we ook. Het gevoel van verliefdheid kan ons in hemelse sferen brengen. Het begin van een nieuwe opleiding of een nieuwe baan, kan ons ook geweldig positieve flow bezorgen. En voor veel mensen is de geboorte van een kind de meest verheffende ervaring in hun leven. Zulke fases in je leven doen iets met je. Ze zetten het leven als het ware even stil en nodigen je uit dieper na te denken of te voelen wat je leven betekent. De negatieve ervaringen van patiënten in het ziekenhuis doen dat ook. Een plotseling of minder plotselinge opname, een verwonding of ziekte waar je mee verder moet, de tegenslagen die je kunt hebben in de loop van je verblijf of behandeling in het ziekenhuis, zetten je leven ook stil. Ook bij dit soort nare fases ga je dieper nadenken of voelen wat je leven betekent. Je zou ze met een moeilijk woord contrastervaringen kunnen noemen.

In de Middeleeuwen wisten ze dat ook als. Ze spraken toen in mooi Latijn van fascinendum et tremendum: wat je verwondert en wat je beangstigt. Voor de middeleeuwer waren die momenten bij uitstek geschikt om te komen tot gebed, rituelen, bedevaarten of boete. Tegenwoordig beleven we ze meestal anders, maar dat betekent niet dat we er niet mee te maken krijgen. We vinden telkens nieuwe manieren om met indrukwekkende ervaringen om te gaan.

In het ziekenhuis zijn eenvoudige rituelen van groot belang. Een cadeau of een kaart, een kaarsje of een geschreven tekst in de stilteruimte, een kus of een knuffel laten iets zien van wat we voelen als het er echt op aan komt. Behalve al die dingen die we doen, zijn er ook dingen die we zeggen. We noemen de geboorte van een kind een geschenk, het omgaan met de ziekte een strijd, en soms de dood een verlossing.

Je kunt daaraan merken dat we ook in onze tijd dieper denken en voelen op de momenten die er het meeste toe doen. En het is ook goed dat we op die momenten beter kunnen ervaren wat er echt toe doet in het leven, en hoe we er zin aan geven. Ik denk dat we, bij alles wat ons raakt, de kans moeten grijpen om te voelen wat er echt toe doet. Het zijn de inzichten die ons richting kunnen geven en troost, tevredenheid en motivatie. Het leven is nu eenmaal niet een gladgestreken tijd tussen leven en dood, maar een verrassende reis vol fascinendum en tremendum, vol van wat je verwondert en beangstigt.

Ralf Smeets

PGGBU/PGGBU, 05-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 10856, Groep: 201,;

25-02-2020

Amnesty komt op vrouwendag in actie

Amnesty komt op vrouwendag in actie voor Iraanse activiste

Rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, zet Amnesty International zich in voor de Iraanse vrouwenrechtenactiviste Saba Kordafshari. In de Ontmoetingskerk in Geleen kan op zondag 1 maart iedereen meedoen aan de actie voor de 22-jarige Saba. Zij kreeg 24 jaar gevangenisstraf omdat ze actievoerde tegen het verplicht dragen van een hoofddoek.



Handtekeningen Op 1 maart verzamelt Amnesty

International na de dienst handtekeningen op een petitie om het Iraanse hoofd van de rechterlijke macht op te roepen Saba Kordafshari onmiddellijk vrij te laten.

Saba strijdt tegen de verplichte hoofddoek Saba Kordafshari voerde actie tegen de verplichting om in Iran een hoofddoek te dragen. Op 1 juni 2019 werd ze door elf agenten in burger opgepakt. Na een zeer oneerlijk proces werd ze tot 24 jaar cel veroordeeld, waarvan ze 15 jaar moet uitzitten. Saba wordt onder meer beschuldigd van het 'aanzetten tot en faciliteren van corruptie en prostitutie' omdat ze anderen zou hebben aangemoedigd hun hoofddoek af te doen. Saba strijdt voor het recht om zelf te bepalen wat je draagt. Door het niet dragen van een hoofddoek strafbaar te stellen, worden vrouwen in Iran gediscrimineerd. Wetten die de hoofddoek verplichten zijn in strijd met het recht op vrije meningsuiting en het recht op gelijke rechten voor iedereen.
(artikel aangeboden door Henny Veldman)

PGGBU/PGGBU, 25-02-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 11315, Groep: 201;202;.

[PGGBU > Nieuwsbericht]

01-03-2020

Religieuze bloemschikking

Bijgaand werk stond in de Ontmoetingskerk op 1 maart 2020, als religieuze bloemschikking op de 1e zondag van de 40 dagen tijd.

Foto: Betty Dijkstra, Bloemschikking: (Onbekend)



PGGBU/PGGBU, 01-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 11552, Groep: 201;.

02-03-2020

GELUKKIG IS PASEN ER OOK NOG

Of ik gelukkig ben, zo vroeg mij iemand laatst. Gek genoeg vond ik dat best een beetje een lastige vraag. Want, gelukkig zijn, wat is dat eigenlijk? Is dat een momentopname? Dan hangt het er helemaal vanaf wanneer iemand je zo'n vraag stelt. Of, is geluk een toestand? Ben je bijvoorbeeld gelukkig als je de hele dag door lekker in je vel zit? Of kun je jezelf óók een gelukkig mens noemen als je wel eens in de put zit?

Geluk is geloof ik nogal een thema waar we tegenwoordig verlegen mee zijn. Er wordt van alles over gezegd en geschreven. En dat is eigenlijk best apart, want in de scorelijst van het centraal bureau voor de statistiek, leven wij met z'n allen in een land dat met een dikke zeven komma vier prima scoort in de top tien van de meest gelukkig landen. Slechts drie procent van de Nederlanders noemt zichzelf óngelukkig. Hoewel jezelf on-gelukkig noemen nog weer heel wat anders is, denk ik, dan de vraag oprecht proberen te beantwoorden of je ge-lukkig bent. Maar goed, de wachtkamers van de psychologen en psychiaters zitten vol, dat is, als je eerst je tijd hebt uitgediend op de wachtlijst.

Onlangs was ik in Den Bosch, waar de bekende Vlaamse Psychiater Dirk de Wachter zou spreken. Op uitnodiging van de Raad van Kerken ter plekke. U kent hem wellicht van dat enorm populaire boekje *De kunst van het ongelukkig zijn*. Op de een of andere manier trekt deze man overal vólle zalen. In Amsterdam betalen mensen gemakkelijk 70 euro voor een kaartje heb ik gehoord. Ík kwam binnen voor een paar cent reserveringskosten en een vrije gave. En vanwege de enorme toeloop werd de locatie vlak van tevoren nog gewijzigd. We zaten in het Hieronymus Bosch Art Centre, een zaal voor 650 mensen, en nóg was de locatie eigenlijk veel te klein.

Hoe zit dat dan? De druk van geluk, met deze slogan werd de avond in Den Bosch aangekondigd. En daar zaten echt niet alleen kerkmensen. En ook in de vesper in de Kathedraal voorafgaand aan de lezing zat het aardig vol. Dirk de Wachter zelf, een beetje een verstrooide psychiater, maar absoluut authentiek en betrokken, en ook humorvol, genoot zichtbaar van de toeloop. En ik kon deze avond deze uitspraak die ik in ieder interview met hem tegenkom ook weer afvinken: *Mijn vrouw, zij is huisarts, zegt altijd maar wat jij vertelt is toch helemaal niet nieuw?* En dat klopt. Maar blijkbaar haalt deze man iets onder het stof tevoorschijn wat wij hier en daar onderweg een beetje zijn verloren, in een samenleving die het eigenlijk heel goed, misschien een beetje té goed heeft, namelijk de gedachte:

Geluk is niet maakbaar Accepteer dat je leven ook barsten heeft

In zijn boekje noemt hij het zelfs *de ziekte van deze tijd*. Het idee dat het leven vooral leuk moet zijn. Beter zouden we ook leren om af en toe ook een beetje óngelukkig te zijn. Dat is wat kort door de bocht misschien en ook geen pleidooi voor juist ongelukkig zijn. Maar alleen al de gedachte dat ik niet constant gelukkig hoeft te zijn, zoals mij eigenlijk een beetje wordt opgedrongen door de sociale media en de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn, dát levert bij míj al ontspanning op. Want ja, ook ik ben een kind van deze tijd.

En blijkbaar zoeken heel véel mensen naar deze ontspanning. Voorbít de gedachte dat we vooral veel moeten genieten, dat het allemaal goed en mooi moet zijn, omdat het anders niet klópt en we anders tekortschieten, of tekort komen. Het is oké, zei ook Willem-Alexander in zijn kersttoespraak. Ik vond het ontroerend, eerlijk waar. Geef jezelf wat ruimte zei hij. Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven.

Een beeld dat Dirk de Wachter die avond in Den Bosch gebruikte is mij echt bijgebleven: In zijn praktijk komt hij mensen tegen die in hun leven stekels hebben opgelopen. En die stekels doen leveren steeds weer nieuwe kwetsuren op, waardoor het leven moeilijk en zwaar is, soms veel te zwaar. Wat ik dan probeer te doen, zegt hij, is die mensen zwachtelen, eindeloos zwachtelen, zodat ze verder kunnen leven mét de stekels. Dat heeft ook met acceptatie te maken, van dat wat er nu eenmaal ís en je niet kunt veranderen, maar, wat je wel kunt verbínden misschien. Kunnen mensen niet ook elkáár zwachtelen? Elkaar verbinden? Is óók zijn vraag. En, zou de jacht naar geluk misschien omgebogen kunnen worden naar het samen zoeken naar zin en betekenis? Naar het samen ontdekken ook van troost? Kunnen verdriet en kwetsbaarheid niet ook verbinden?

We beleven met elkaar de Veertigdagentijd, tijd van het toeleven naar een nieuw begin, naar bevrijding, naar opstanding, naar heelheid. En ondertussen ervaren we gebrokenheid, in de wereld, in ons eigen leven misschien. Met Pasen zijn de stekels niet zomaar weg, ook bij de Opgestane blijven de wonden zichtbaar. Ik ervaar het als een waardevol en krachtig verhaal, dat Hij, met zijn stekels, door de dood werd heen getrokken. En gezien en beleefd werd door wie Hem navolgden. Ze werden hoopvol en kregen nieuwe moed. Nu ik nog. Irene Pluim

PGGBU/PGGBU, 02-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,

Content-Id: 12112, Groep: 201,;

02-03-2020

GEMEENTEBERAAD 26 MAART

HET SAMENGAAN VRAAGT OM UW INBRENG \square ITNODIGING
GEMEENTEBERAAD 26 MAART

Steeds meer dingen doen we samen. Onze kerkdiensten, deze Onderweg, het diaconaat, de kerkenraadsvergaderingen, de doordeweekse activiteiten. Te veel om op te noemen. Maar officieel samen zijn we nog niet. Zoals we op de gezamenlijke gemeenteavond van 28 november 2019 hebben aangekondigd, werken we toe naar de échte samenvoeging op 1 juli aanstaande. Dat is al best snel! Voor de formele samenvoeging is uw inbreng belangrijk. Met u willen we het voorgenomen besluit tot samengaan bespreken, het beleidsplan voor onze nieuwe gemeente, en de zogenaamde plaatselijke regeling waarin allerlei belangrijke organisatorische zaken zijn vastgelegd. Op basis van uw inbreng kunnen we zo nodig nog aanpassingen doen. Vervolgens worden de stukken klaargemaakt en voorgelegd aan de classis. De classis moet ons samengaan namelijk uiteindelijk goedkeuren. Om u alvast op het gemeenteberaad voor te bereiden kunt u het mede door inbreng van gemeenteleden aangepaste beleidsplan inzien, én de plaatselijke regeling. Deze stukken liggen op 8 maart en 15 maart klaar in onze twee grote kerken. Volgens de kerkelijke spelregels moeten de voornemens in beide kerken afzonderlijk toegelicht en besproken worden. Daarom zijn er twee afzonderlijke gemeentebereaden. Die van de PGSG wordt in de Johanneskerk gehouden, die van de PGGBU in de Ontmoetingskerk. Beide vergaderingen beginnen om 20:00u en we sluiten de avond af rond 22:00u. Om 19:30u staan koffie en thee klaar. We hopen op uw komst. We hebben elkaar nodig. Bertha Verkerk en Kees van Luijk, voorzitter en scriba kerkenraad PGGBU Marnix van Gurp en Germ Visser, voorzitter en scriba kerkenraad PGSG



PGGBU/PGGBU, 02-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 12113, Groep: 201;202;.

02-03-2020

COMMISSIE GEBOUWEN

De afgelopen maanden zijn we ijverig bezig geweest met onze opdracht. Een belangrijk punt van aandacht is de herbestemmingsmogelijkheden van het kerkgebouw dat beschikbaar komt. Daarover hebben we met de burgerlijke gemeente Sittard-Geleen gesproken. Er is in Sittard-Geleen een overschot aan gebouwen. Dat betekent dat er bij de gemeente een beperkte behoefte is aan nieuwe stedelijke projecten. Daarbij komt dat de huidige bestemming van beide gebouwen 'maatschappelijke activiteiten' is. Een zorgfunctie zou daar op zich in kunnen passen, maar andere bestemmingen dan maatschappelijk betekenen wijziging van het bestemmingsplan. Dan zal er een uitgebreide goedkeuringsprocedure doorlopen moeten worden, waarbij aan veel randvoorwaarden voldaan moet worden. We zijn zelf ook niet vrij om het huidige gebouw voor andere bestemmingen te gebruiken zonder wijziging van de bestemming. Denk bijvoorbeeld aan horeca-achtige activiteiten, of verhuur van ruimten als hoofdactiviteit. Voor woningbouw is er behoefte aan bepaalde types woningen, maar woningbouw is aan strikte (provinciale) regels gebonden vanwege de krimp van de bevolking. Op zich is een combinatie van zorg en wonen - zoals een kleinschalige woonvorm voor ouderen - denkbaar. Samenvattend lijken de mogelijkheden zeer beperkt; en in de meeste gevallen zal daarvoor geïnvesteerd moeten worden. Het is dan de vraag wat we in zo'n situatie voor kerk/grond kunnen krijgen. Dat zou wel eens beperkt kunnen zijn. De kans op herhaling van de eerdere Geleense situatie - twee kerken verkopen en van de opbrengst een nieuwe bouwen - is minimaal. We hebben ook aandacht besteed aan het verkrijgen van een beter inzicht in de kerkgangers. Hoe is de ontwikkeling in de afgelopen jaren, qua aantallen in de aparte diensten en in gezamenlijke. Hoeveel actieve kerkgangers minimaal 1x per jaar hebben we en waar wonen die. Wat is de reisafstand naar de kerkgebouwen. Voor de twee grote kerken zien we dat in de periode 2016-2018 (mix van gezamenlijke en aparte diensten) het aantal kerkgangers afneemt. Deze afname zet zich niet door in 2019. Ook zien we dat de gezamenlijke diensten duidelijk minder kerkgangers trokken dan de som van de afzonderlijke kerkdiensten. Het aantal actieve kerkgangers is in Sittard groter dan in Geleen, maar in Geleen is de frequentie van naar de kerk gaan hoger. Er komen wat meer mensen uit Sittard kerken in Geleen dan omgekeerd. Wat de reisafstand betreft: als alle actieve PGSG-kerkgangers naar de Ontmoetingskerk zouden gaan i.p.v. de Johanneskerk dan zouden ze gemiddeld 3km verder moeten rijden. Als alle actieve PGGBU-kerkgangers naar de Johanneskerk zouden gaan i.p.v. de Ontmoetingskerk, dan zouden ze gemiddeld 2km verder moeten rijden. Dit zijn zo een aantal waarnemingen die we verder mee nemen met alle andere relevante aspecten. Tot slot iets over de geluidskwaliteit in Geleen. In juni hebben we bij de terugkoppeling al aangekondigd dat we nader onderzoek zouden doen naar de verschillen in verstaanbaarheid in beide kerken en wat de mogelijkheden zijn om verbeteringen in de Ontmoetingskerk te realiseren. Deskundig onderzoek heeft bevestigd dat er duidelijke verschillen waren en daarmee de uitkomst van de stickeractie bevestigd werd. Gelukkig bleken er ook goede mogelijkheden te zijn om de nagalm in de Ontmoetingskerk behoorlijk te reduceren. Die zijn intussen - deels in een proefopstelling uitgevoerd en het resultaat is een goed waarneembare verbetering. We zijn blij dat daarmee een zwaarwegend verschil tussen beide kerken sterk is teruggebracht en daarmee geen breekpunt meer is. Tot zo ver de voortgang tot nu toe, Rob Atsma en Eddie Roerdink

PGGBU/PGGBU, 02-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 12114, Groep: 201;.

02-03-2020

Collecte Kerk in Actie

Collecte Kerk in Actie: Als kerk naar de mensen toe (missionair, 40 dagentijd) Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De

Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw eigen omgeving. Op zondag 8 maart collecteren we voor dit project.

Collecte Kerk in Actie: Noodhulp vanwege overstromingen in Zuid-Soedan (40 dagentijd) Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich samen met Kerk in Actie in om hulp te bieden aan mensen in die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld, zoals in Zuid-Soedan. Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar onafhankelijkheid. Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. In het noorden verblijven veel vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie zet hier speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen spelen en trauma's leren verwerken. Nile Hope bouwt waterputten en wc's voor 11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en gebruiken. Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als imker of naaister. Ook leren ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land. Veel vrouwen en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land. Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar voorlichting over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij steunen?? Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden? Een gemeenschappelijk toilet kost 700 euro? De reparatie van een waterput kost 1.000 euro De Lutherse Wereldfederatie, Nile Hope en Faith Line Ministries zijn partners van Kerk in Actie, waar onze kerk zich voor inzet. Op zondag 15 maart collecteren we voor dit project.

Collecte Kerk in Actie: Nederland: vakanties met aandacht (diaconaat, 40 dagentijd) Diaconale vakantieweek zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Op zondag 22 maart collecteren we voor dit project.

Collecte Kerk in Actie: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana (40 dagentijd) Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg. Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.? Een maand lang eten voor één meisje kost 40 euro? Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro? Een

kerk in actie

meisje een jaar lang begeleiden kost 70 euroOp zondag 29 maart collecteren we voor dit project.

PGGBU/PGGBU, 02-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 12115, Groep: 201;.

02-03-2020

Corona Update: ÉNGELE VANZITTERD/GELAEN

Aangepaste inzameling voor de Engele van Zitterd-Gelaen.

In het Maart-nummer van Onderweg staat de aankondiging inzamelingsactie voor de Engele. Maar omdat er op dit moment geen kerkdiensten zijn, kan de inzameling in natura niet doorgaan. We willen toch graag deze organisatie blijven ondersteunen. Zeker ook de mensen die afhankelijk zijn van de hulp van de Engele worden getroffen door de moeilijke omstandigheden door het Corona-virus. Wat we wel met elkaar kunnen doen: geld inzamelen. Daar zijn we als kerken ook best goed in! We zullen dan in overleg met De Engele ofwel een geldbedrag geven of voor dat geld houdbare levensmiddelen kopen. En we zullen zeker voldoende zakjes paaseitjes gaan brengen!

Mogen we op u rekenen? Graag een bedrag overmaken op de rekening van de diaconie:

NL 57 INGB 0001 038 640 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. Actie Engele. Of :NL24 INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard o.v.v. Actie Engele.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.



PGGBU/PGGBU, 02-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 12116, Groep: 201;.

02-03-2020

Niet praten over eenzaamheid >

EUREGIONALE OECUMENISCHE CONFERENTIE
2020 'EENZAAMHEID' DAAROVER PRAAT JE TOCH NIET □
OF?

Eenzaamheid hoort bij het menszijn, maar eenzaamheid en eenzaamheid is niet hetzelfde. Eenzaamheid kan zelf gekozen zijn als een plek van bezinning en als mogelijkheid voor concentratie op het wezenlijke. Wie met zichzelf alleen is, kan zijn gedachten de vrije loop laten gaan en nieuwe kracht opdoen. Eenzaamheid kan echter ook onverdraaglijk en een noodsituatie zijn. Hoewel het nog niet zo makkelijk was als vandaag de dag om met andere mensen in contact te komen, vereenzamen mensen en worden daardoor ziek. Eenzaamheid is een hoofdprobleem in de huidige samenleving en toch spreekt paradoxaal genoeg bijna niemand er over. Wat zijn de oorzaken voor het ontstaan van en de toename van eenzaamheid? Wanneer en waarom ervaren we eenzaamheid als weldadig of als belastend? Maakt ons moderne leven mensen eenzaam? Zijn mensen in onze kerken eenzaam? Kunnen we het voorkomen dat mensen vereenzamen? Kan ons christelijk geloof helpen met de eenzaamheid om te gaan? Wij nodigen u hartelijk uit om deze vragen in Euregionaal verband met ons te delen. Wij verheugen ons op uw aanwezigheid en ontvangen u graag op: vrijdag 27 maart 2020 van 9.30 - 15.30 uur in Alten- und Pflegeheim St. Joseph, Rotenberg 35, B 4700 Eupen.

De voertaal is Nederlands en Duits. Bij een lezing is een hand-out of tekst voorhanden in de andere taal. Bij de werkgroepen zijn mensen aanwezig die zo nodig kunnen vertalen. Aanmelden tot 17 maart 2020. Wij vragen u om u per email of telefoon aan te melden. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving. U kunt zich aanmelden bij: Elly de Haan Verduyn dehaan-verduyn@freeler.nl of 043 3624240. Deelnemersbijdrage inclusief warme maaltijd en koffie/thee → 25. Studenten → 10. Uw bijdrage graag voor 17 maart overmaken naar onze Belgische penningmeester: Pfarrseelsorge St. Nikolaus, Eupen: IBAN BE83 7311 0603 4715, BIC: KRED-BEBB, o.v.v. 'Conferentie 2020'. Vermeldt daarbij uw/alle namen van de deelnemende personen. We kunnen de betaling dan op de juiste manier inboeken.



PGGBU/PGGBU, 02-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 12117, Groep: 201;.

02-03-2020

Orgel 25 jaar in Geleen

Op 17 februari 1995 werd het Fama & Raadgever-orgel in de Ontmoetingskerk feestelijk in gebruik genomen. Dat is nu dus 25 jaar geleden en dat willen we vieren! Er is een datum gekozen en op 7 juni zal er een kerkdienst zijn met bijzondere aandacht voor het orgel. De cantorij zal medewerking verlenen, Nico Maar bespeelt het orgel en er wordt in het kort stil gestaan bij de rol van het orgel in de liturgie. We zijn blij met dit orgel! Het is een mooi orgel waarop we graag spelen en dat in de kerkdienst een prima rol vervult. Voorafgaand aan de bouw werd er een orgelcommissie samengesteld die heeft nagedacht over de criteria waaraan het orgel zou moeten voldoen. We zijn ook in diverse nieuwe kerken in het land gaan kijken. Er is gekozen voor de orgelbouwers Fama & Raadgever en het is hun laatste orgel geworden. Er kwam een orgelfonds-commissie die voor de nodige financiering ging zorgen en tijdens de bouw en installatie bleef de orgelcommissie actief. Henk van Loo was een drijvende kracht met veel kennis op dit gebied.
Ria van Mourik



PGGBU/PGGBU, 02-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 12119, Groep: 201;202;

02-03-2020

Om het niet te vergeten (3)

HET BLAD 'HERVORMD LIMBURG'

De twee vorige stukjes in het kader van 'Om het niet te vergeten' over de diverse voorlopers van ons nieuwe blad 'Onderweg' hebben heel wat (positieve) reacties teweeggebracht. Een heel belangrijke inbreng leverde Janny van der Laan. Zij stuurde mij de tekst van een speciale bijlage van 16 pagina's bij de uitgave van 'Kerknieuws'

van 14 september 2006 onder de titel 'Kerknieuws veertig jaar'. Aan de bijlage hadden diverse schrijvers uit de Hervormde gemeenten Beek, Urmond/Geleen-West en Geleen-Oost en de Gereformeerde kerk van Geleen meegewerkt. Janny van der Laan had de eindredactie. Uit dat grote overzichtsartikel hoop ik later enige punten aan te halen. Interessant is het dat het artikel alle logo's van de plaatselijke voorlopers van Kerknieuws toont. Dat van het allereerste plaatselijke blad 'Gemeentenieuws' staat hieronder. Maar nu over de regionale kerkbladen, die er in onze streek geweest zijn in de tijd dat er nog geen plaatselijke bladen waren. In het februari-nummer van 'Onderweg' noemde ik het zeer vroege (1919!) Gereformeerde regionale kerkblad 'Blijdenis en Wandel, Weekblad der Gereformeerden in Zuid-Limburg'. Inmiddels heb ik ook nog enkele exemplaren van het Hervormde regionale kerkblad 'Hervormd Limburg' gevonden. In de uitgave van 28 juni 1963 staat een artikel over de geschiedenis van dit veertiendaagse blad, dat werd uitgegeven door de Classis Maastricht van de Nederlandse Hervormde Kerk en dat uitkwam in alle gemeenten van de Classis, van Blitterswijk (tegenwoordig Venray) tot Eijsden en Vaals. Ds. S. Coolsma van Sittard was er jarenlang eindredacteur van. Ik neem aan dat hij ook de schrijver is van het genoemde artikel. 'Hervormd Limburg' was de opvolger van het 'Mededelingenblad' uit de oorlogstijd. Dat werd gedrukt in Zaltbommel. Toen de Bevrijding onze streek in september 1944 bereikte, bleef Zaltbommel door de Duitsers bezet, zodat het blad ons gebied niet meer kon bereiken. Drukkerij Alberts in Kerkrade hielp de gemeenten in het zuiden in hun behoefte contact met hun leden te houden door het drukken van een soort brief, die later ook min of meer geregeld ging verschijnen. Papier was echter schaars en wat er was, had soms een vreemde kleur: er zijn gele, roze en grijze blaadjes geweest. Na enige tijd wilde het classisbestuur een eigen blad beginnen, maar het kreeg geen papiertoewijzing. De toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof. Van der Leeuw, heeft zich toen persoonlijk ingezet om die toewijzing te veroveren. Het blad kreeg de naam 'Hervormd Limburg'. Toen maanden later ook Midden- en Noord-Limburg bevrijd werden, kon het blad ook daar verschijnen. Het classisbestuur wilde een breed blad, waarin de Hervormde Kerk in Limburg op vele terreinen haar eigen geluid kon laten horen. Aan de orde kwamen kwesties zoals de behandeling van politieke delinquenten, onze verhouding met Duitsland, de Indonesische kwestie etc. Het aankondigen van kerkdiensten en gemeenteberichten zou secundair zijn ten opzichte van het opiniebladkarakter. Voor een goed deel is de opzet geslaagd en er zijn veel goede opiniestukken, boekbesprekingen e.d. verschenen. Zo kwam ik een groot artikel tegen over het 'Zuidelijk Zonnehuis', protestants tehuis voor chronisch zieken in Roermond, en een artikel waarin de mij verder onbekende ds. Irik uiteenzette dat Hervormden even goed Katholiek zijn als de Rooms-Katholieken. Ook zij maken immers deel uit van de gemeenschap waarvan de Apostolische Geloofsgelijdenis spreekt: 'Credo sanctam ecclesiam catholicam' (ik geloof de heilige algemene kerk). Deze gedachte heeft in de 80-er jaren ds. Röell geïnspireerd om op het bord in de kerk van Urmond in de Nederlandse vertaling van de geloofsbelijdenis het woord 'katholiek' i.p.v. 'algemeen' te laten zetten. Ik moet dat regelmatig aan bezoekers van de kerk uitleggen. Al spoedig bleek er echter een grote behoefte te bestaan aan meer uitvoerige gemeenteberichten. Er was daardoor een voortdurend spanningsveld om de opiniestukken en de gemeenteberichten binnen de beperkte omvang van het blad te combineren. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de oprichting van plaatselijke kerkbladen met meer ruimte voor plaatselijk nieuws, waaronder in 1971 het 'Gemeentenieuws' van de Hervormde gemeente Beek (vanaf 1971 samen met Urmond/Geleen-West) en enkele jaren later 'Nieuws' van de Hervormde gemeente Geleen-Oost. Om een indruk van de inhoud van de gemeenteberichten in 'Hervormd Limburg' te geven: De kerkdiensten vormden een vaste rubriek. Het valt daarbij op in hoeveel plaatsen er 'zondags' Hervormde diensten waren. In januari noemde ik al de 9 kerkgebouwen binnen onze a.s. eigen gemeente waarin, meestal wekelijks, dienst was. Daarbij was ik de diensten vanuit de Hervormde gemeente Sittard in Heilder (Selfkant) nog vergeten, en voor de rest van Zuid-Limburg kan ik alleen al voor de Hervormde Kerk nog toevoegen Bleijerheide, Brunssum-Rumpen, Eigelshoven, Eijsden, Gulpen, Heerlen, Heerlen-Meezenbroek, Heerlerheide, Hoensbroek, Kerkrade-Chèvremon, Maastricht St. Jan, Maastricht Waalse Kerk, Meerssen, Nuth, Schaesberg, Schinveld, Spekholzerheide-Gracht, Terwinselen, Treebeek, Vaals, Valkenburg en Waubach. Dit grote aantal preekplaatsen hing uiteraard samen met de beperkte mobiliteit van de zeer vele mijnwerkers met hun wisseldiensten. Er waren toen ook veel meer predikanten dan nu. Naast de eigen kerkdiensten, werden vaak ook de diensten en andere religieuze programma's van het IKOR (Interkerkelijk Overleg in Radio-aangelegenheden) aangekondigd. Deze werden meestal via de radio (publieke



omroep) uitgezonden, maar later soms ook via de televisie. Misschien een idee voor Onderweg om de tegenwoordige soortgelijke uitzendingen van de EO aan te kondigen? Voor de nieuwtjes uit de gemeenten was per gemeente vaak niet meer dan enkele tientallen regels beschikbaar. Naast geboorteaankondigingen en verhuizingen van gemeenteleden waren voorbeelden van berichten die over het afscheid van de heer Koole als beheerder en jeugdleider in het AMVJ-gebouw te Geleen en de beroeping van ds. J.C. Muller in Beek na jaren van ellende in die gemeente. De gemeente bloeide enorm op en er was in Beek, maar ook in Geleen een grote toevloed van nieuwe kerkgangers. Ds. Muller moest trouwens niet alleen zijn eigen gemeente bewerken, maar nam tevens voor de Hervormde gemeente Sittard het zuidelijke gedeelte met de wijk Sanderbout voor zijn rekening. Op 28 juni 1963 verscheen het laatste nummer van 'Hervormd Limburg' als classisblad. Het blad werd voortgezet als de Limburgse editie van het landelijke blad 'Hervormd Nederland'. De plaatsingsmogelijkheden voor gemeenteberichten namen hierdoor nog meer af. Al snel verloor 'Hervormd Nederland' tevens zijn brede protestantse inslag. Toen ik in 1970 naar Limburg kwam, zagen mijn vrouw en ik dan ook geen enkele reden waarom wij een abonnement zouden nemen. Ik heb om die reden van harte meegewerkt aan het uitbouwen van het 'Gemeentenieuws', dat enkele jaren eerder was opgericht met per uitgave één blaadje met gemeenteberichten, tot het fraaie blad dat bestaan heeft tot de komst van 'Kerknieuws' in 1989.

Wim Hoogstraten, Urmond 14-02-2020

PGGBU/PGGBU, 02-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 12120, Groep: 201;.

13-03-2020

Kerkdiensten afgelast !

Geen kerkdiensten op 15, 22 en 29 maart 2020

13-03-2020

Naar aanleiding van de huidige situatie rondom het coronavirus in Nederland en op aanraden van de Protestantse Kerk Nederland hebben de kerkenraden besloten de kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart 2020 in onze gemeenten geen doorgang te laten vinden. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de diensten vanaf 1 april 2020.

De gemeenteberaden, die gepland waren voor 26 maart a.s., zullen op een later moment plaatsvinden.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de websites van beide gemeenten, waarop wij binnenkort meer informatie zullen publiceren.

Als u gemeenteleden kent, waarvan u weet, dat ze dit bericht niet onder ogen zullen krijgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan hen door te geven.

De kerkenraden van de PGSG en PGGBU

PGGBU/PGGBU, 13-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,

Content-Id: 12365, Groep: 201,;

[PGGBU> Nieuwsbericht]

15-03-2020

Overweging Irene Pluim

Alle kerkdiensten zijn afgelast. Irene Pluim geeft deze zondag een video-overweging.

PGGBU/PGGBU, 15-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 12593, Groep: 201;.

16-03-2020

Maatregelen Corono in onze kerk

Maatregelen in verband met het coronavirus

16-03-2020

De kerkenraden van de PGSG en de PGGBU hebben in verband met het corona virus gezamenlijk besloten tot de volgende maatregelen, die gelden voor de maand maart 2020

"De kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart 2020 worden afgelast."De gemeenteberaden van 26 maart 2020 worden uitgesteld."Alle kerkelijke activiteiten in de beide kerkgebouwen gaan niet door. "Kerkelijke activiteiten van kleine groepen, die bij mensen thuis worden gehouden, zoals vergaderingen van CvK, CvD, ZWO, gespreksgroepen, Kring Oost, etc. worden aan de groepen zelf overgelaten."Het oefenen van de cantorijen gaat niet door."Het bezoeken van kwetsbare mensen wordt stopgezet. Daarbij wordt wel gevraagd om mensen, die dat nodig hebben, telefonisch, via e-mail, WhatsApp of andere sociale middelen pastorale zorg te verlenen;"Rouwdiensten worden uitsluitend in kleine, besloten kring gehouden, waarbij direct lichamelijk contact sterk wordt ontraden."Rouwdiensten met meer dan 100 deelnemers zijn conform de landelijke richtlijnen verboden."Activiteiten die in eigen beheer zelfstandig door derden in de kerkgebouwen worden georganiseerd (zoals yogalessen en oefenen Synoidos in de Johanneskerk en kantoor Stichting Manna in de Ontmoetingskerk) worden overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de organisatoren."Medewerker(s) of vrijwilliger(s) van de PGSG/PGGBU is(zijn) gerechtigd om medewerking niet te verlenen indien bijeenkomsten van derden in de kerkgebouwen toch doorgang vinden en daarvoor de aanwezigheid van medewerker(s) of vrijwilliger(s) van PGSG of PGGBU is vereist."Betrokkenen worden gevraagd kritisch naar hun (kerkelijke) activiteiten, die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden te kijken, maar zelf te besluiten of die door kunnen gaan of niet.

PGGBU/PGGBU, 16-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 12706, Groep: 201;.

22-03-2020

SPRING! Dienst 10 mei *ONLINE*

Tweede Springdienst van 2020 op zondag 10 mei over Noach!.

In deze hectische tijden staat op 10 mei 2020 alweer de 7e Springdienst op de agenda. In verband met het Corona-virus kunnen we elkaar helaas nog steeds niet persoonlijk ontmoeten in de Johanneskerk. Hier hebben we iets op gevonden! We gaan voor het eerst een Spring!-dienst on-line organiseren. De vaste elementen van een Spring! dienst zullen natuurlijk aanwezig zijn: 1 persoon uit de bijbel staat centraal, er zal veel muziek

zijn, de actualiteiten zullen besproken worden, er zal een sketch zijn en natuurlijk is er een persoonlijke overweging.

Wellicht dat we elkaar ook virtueel kunnen gaan ontmoeten. We zouden het leuk vinden als jullie allemaal (virtueel) aanwezig kunnen zijn. De volgende dienst in de Springserie is dus op zondag 10 mei on-line. We beginnen de dienst om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! - dienst staat Noach. Noach was een voorbeeldig man, hij gedroeg zich altijd naar de hand van God. Iedereen kent de Ark van Noach natuurlijk en wist je dat Noach (metaforisch) met God gewandeld heeft op aarde? Het belooft weer een leuke en afwisselende dienst te worden. Ook nieuwsgierig geworden? Volg te zijner tijd de bekende kanalen (nieuwsbrief, websites, facebook etc) voor meer informatie hoe je bij deze dienst aanwezig kunt zijn. Ook in deze virtuele dienst zijn kinderen van harte welkom.

Wat is Spring!:Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen. Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.

Het Spring! Team: Ard, Irene (Pluim), Irene (van Gurp), Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.



PGGBU/PGGBU, 22-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 12924, Groep: 201;202;.

22-03-2020

EEN NIEUWE DAG

18-03-2020 - We leven in bewogen en bezorgde tijden. Allemaal hebben we te maken met de onzichtbare macht van het Corona-virus. Met zijn grillige en grimmige kanten. Velen zijn onzeker en angstig over hun gezondheid. En stellen de vraag: word ik niet besmet? En als dat het geval is, wat dan? Vrijwel alle gespreken gaan alleen nog maar over dit virus en over de gevolgen ervan voor ons leven, voor onze familie en voor onze samenleving. Ook als kerk zijn we door dit virus geraakt. We kunnen voorlopig op zondag niet bij elkaar komen.



Alle door de weekse activiteiten, vergaderingen, kringen en bijeenkomsten zijn stopgezet. Bij elkaar op bezoek gaan, wordt sterk afgeraden. Alles wat tot een week nog zo vanzelfsprekend was, is weggefallen.

Door deze omstandigheden voelen we ons opgesloten. Maar heel veel dingen kunnen wél! We kunnen elkaar bellen, mailen of een kaartje sturen. Aan elkaar denken en voor elkaar bidden. En zo met elkaar meeleven. En elke dag die begint, is een nieuwe dag.

We leven in deze weken toe naar het Paasfeest. Naar dé Nieuwe Dag. De dag van de Opstanding van Jezus. We waren al volop bezig met de voorbereiding en invulling van de diensten in de Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag). Of deze diensten kunnen plaatsvinden, is zeer onzeker. De bedoeling was en is om in deze diensten teksten van de Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer te laten klinken. Op 9 april (dit jaar is dat op Witte Donderdag) is hij geëxecuteerd, kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vele jaren zat hij vast in de gevangenis, omdat hij fel protesteerde tegen het Nazisme.

Hij was een mens die leefde uit een groot vertrouwen en vanuit een krachtig en soms kinderlijk geloof. Hoe zwaar zijn omstandigheden ook waren, elke nieuwe dag zag hij als geschenk van God.

In december 1944 schrijft hij een tekst die ook opgenomen is ons Liedboek (511).

In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons in de avond en in de morgen zeker met ons elke nieuwe dag.

Met deze woorden wens ik u graag veel kracht toe, goede moed, God zegen én een nieuwe dag. In het bijzonder aan hen die getroffen zijn door dit virus. Die ziek zijn of opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis en aan al hun naasten. Aan hen die aan huis of kamer gebonden zijn. En aan allen die hulp bieden op welke wijze dan ook.

Met hartelijke groeten

Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 22-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13034, Groep: 201;.

[PGGBU > Nieuwsbericht]

22-03-2020

Uithouden in tijd van Corona

22.03.2020 Nieuwe video boodschap van Irene Pluim.



PGGBU/PGGBU, 22-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13144, Groep: 201;.

22-03-2020

Collectes ten tijde van de coronacrisis

Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van Kerk in Actie en andere projecten en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

///Kids in Actie - Kerk in ActieOok vandaag (22-03-2020) een collecte voor een Kerk in Actie project, zoals elke zondag in de 40-dagentijd. Dit keer voor een binnenlands project: Het Vakantiebureau.\\

De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde, elk jaar weer, voor een paar duizend mensen die niet zo gemakkelijk zelf op vakantie kunnen.

Een hele week wordt aandacht en gezelligheid geboden, mensen ontmoeten elkaar en genieten van de omgeving. Ook zorg die mensen nodig hebben wordt geregeld. Een groot team van vrijwilligers staat klaar om er een fijne vakantieweek van te maken.

Het Vakantiebureau wil deze vakantieweken voor iedereen betaalbaar aanbieden, daarom collecteren we vandaag voor dit doel.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55 van de Diaconie te Sittard o.v.v. "Vakanties met aandacht".

///KerkDe tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.\\

Hartelijk dank!

PGGBU/PGGBU, 22-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13145, Groep: 201;.

23-03-2020

Voorjaarsactiviteit senioren uitgesteld.

Zoals u van ons gewend bent stond er al een voorjaarsactiviteit in de planning, nl. op 22 april a.s. We hadden daarvoor al een leuk programma bedacht, met muziek, zang en lekker eten. Maar ook hier gooit het Coronavirus roet in het eten: we hebben moeten besluiten om dit af te zeggen. Jammer, maar u houdt dat zeker nog van ons te goed. We willen proberen om, als de omstandigheden dat toelaten, in juni een nieuwe datum te plannen. We houden u op de hoogte. Met een hartelijke groet, namens beide diaconieën, Bea Hofmeyer en Joke van der Steen.

PGGBU/PGGBU, 23-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13255, Groep: 201;202;.

[PGGBU> Nieuwsbericht]

29-03-2020

Irene Pluim: Omdenken

Videoboodschap (29 maart 2020) van Irene Pluim,
klik hier



PGGBU/PGGBU, 29-03-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13466, Groep: 201;.

01-04-2020

KENNEN en HOREN van de beide gemeenten

KENNEN en HOREN van de beide gemeenten
In deze verwarrende en onzekere tijd is het bijzonder dat we toch mogen toewerken naar een gezamenlijke toekomst van de Protestantse gemeenten Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond. We hebben daarbij uw hulp nodig. We willen u op deze manier nader informeren over het daadwerkelijk samengaan van de gemeenten per 1 juli a.s. en u de gelegenheid geven eventuele bezwaren en bedenkingen kenbaar te maken (het zogenaamde "kennen" en "horen" van de beide gemeenten).



Beste gemeenteleden,

Het is begin april 2020. We gaan door een bijzondere tijd. Een tijd, waarin het coronavirus van invloed is op ons dagelijks leven. Een onzekere tijd. Een tijd die velen van ons angstig maakt.

Pasen en het Paasnummer van OnderwegOver anderhalve week vieren we het Paasfeest, ondanks alles wat er om ons heen gebeurt. De Goede Week en Pasen zullen anders zijn dan anders: we kunnen niet naar de kerk. Er mogen geen diensten gehouden worden, al zullen onze predikanten zeker (digitaal) van zich laten horen.

SamenVerder

Maar er ontstaan juist ook nu mooie en positieve initiatieven. Eén ding is duidelijk: we zullen het jaar 2020 niet snel vergeten.

Eind deze week zal een bijzonder nummer van [Onderweg](#) uitkomen. Het Paasnummer, op A4-formaat en met mooie artikelen en foto's. Bijzonder aanbevolen.

De effecten op het SamenVerder proces

In 2020 willen we als Protestantse Gemeenten van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond samen gaan. Zoals u weet is 1 juli 2020 de streefdatum voor dit samengaan.

In [Onderweg](#) wilt u lezen dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor het proces van samengaan. Onderdeel van dit proces is het [kennen en horen van de gemeenten](#). Dit stond voor 26 maart op de agenda van de gemeenteraden in onze beide gemeenten. Helaas konden deze vanwege de crisis niet doorgaan.

En toch gaat het door

We zijn erg blij dat we, na overleg met de classis, op een andere manier verder kunnen met het [kennen en horen van de gemeenten](#). We hebben toestemming van de classis om dit digitaal te doen. Daarom dit bericht.

In een presentatie ([klik hier](#)) vindt u meer over het voorgenomen besluit tot samengaan. Ook een samenvatting van het concept van de plaatselijke regeling en van het concept beleidsplan van onze samengevoegde Protestantse gemeente Maas- en Beekdal zijn in deze presentatie opgenomen.

We hebben de opmerkingen verwerkt die tijdens de gemeenteavond op 28-11-2019 zijn gemaakt en die een aantal gemeenteleden ons gestuurd hebben.

Extra informatie kan worden opgevraagd

Vanaf vandaag tot uiterlijk 10-04-2020 kunnen bij Germ Visser, de scriba van Sittard-Grevenbicht, per mail (scriba@pgs-g.nl) de volgende stukken worden opgevraagd: "Het voorgenomen besluit tot samengaan," "Het conceptbeleidsplan van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal," "De concept plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal," "De concept jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters 2019 (voor PGSG en voor PGGBU apart)," "De concept jaarrekening van het College van Diakenen 2019 (ook voor PGSG en PGGBU apart).

De gemeenten worden gekend en gehoord

Met de hiervoor genoemde informatie geven wij u inzicht in de aspecten van het samengaan. Hiermee ~~k~~nnen ~~d~~e kerkenraden de gemeenten. U kunt eventuele bezwaren of bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen samengaan tot uiterlijk 13-04-2020 indienen bij de scriba ~~v~~an beiden gemeenten via het e-mail adres scriba@pgs-g.nl of per post verstuurd naar de scriba PGGBU (Margrietlaan 23, 6165 CR Geleen) of de scriba PGSG (Ross van Lenneplaan 15, 6132 AM Sittard). Hiermee ~~b~~ren ~~d~~e kerkenraden de gemeenten. De beide kerkenraden zullen daarna, de ingebrachte bezwaren en bedenkingen gehoord hebbende, tot een definitieve besluitvorming over het samengaan van beide gemeenten overgaan.

Vragen

Mocht u vragen over dit ~~k~~nnen en horen ~~d~~of over één of meer van de documenten hebben, neem dan contact op met Germ Visser (scriba@pgs-g.nl , tel. 06-22417973) of met een van de voorzitters Bertha Verkerk (voorzitter.kerkenraad@protestantswestelijkemijnstreek.nl , 046-4379201), Marnix van Gulp (vz@pgs-g.nl , tel. 06-20419369).

Tot slot

We realiseren ons dat niet al onze gemeenteleden deze nieuwsbrief kunnen ontvangen, omdat sommigen geen internet tot hun beschikking hebben. Daarom willen we u vragen: als u gemeenteleden kent die deze nieuwsbrief niet krijgen, maar die wel op de hoogte zouden willen zijn van de inhoud van deze nieuwsbrief, wilt u deze gemeenteleden dan informeren? Kerk, dat zijn we immers samen!

We hopen dat u zich ook op deze alternatieve manier gekend en gehoord voelt. En de volgende gemeenteavond komen we graag weer ~~g~~e~~w~~oon ~~b~~ij elkaar.

Namens de kerkenraden van de Protestantse gemeenten Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht: Marnix van Gulp en Bertha Verkerk

PGGBU/PGGBU, 01-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13576, Groep: 201;.

02-04-2020

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

Het Paasnummer van Onderweg is ondertussen bij alle leden afgeleverd, Hierin dit voorwoord: ///Dit speciale Paasnummer van de Onderweg wordt verspreid onder alle leden van de protestante kerken in Geleen, Beek, Sittard, Grevenbicht en Urmond. Ook aan de mensen die geen abonnee zijn, of de Onderweg anders alleen digitaal lezen. We doen dit omdat we in deze tijd van Corona en afstand houden toch zo veel mogelijk verbinding zoeken met elkaar. We hopen dat u dit blad ervaren zult als een teken van hoop en bemoediging in deze moeilijke periode.

Een hartelijk woord van dank ook aan de verspreiders en vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat het blad bij u in de bus kwam.\\\

Kijkt u ook op de websites van onze kerken, waar we het laatste nieuws brengen.

(<http://www.protestantswestelijkemijnstreek.nl/> en <https://www.protestants-sittard.nl/>)

Als uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u verder een wekelijkse nieuwsbrief. Krijgt u die nog niet, maar stelt u daar wel prijs op, geeft dan uw e-mail adres door aan scriba@pgs-g.nl.

Voor nu, veel leesplezier en een gezegend Pasen. Bert Stuij

PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,

Content-Id: 13684, Groep: 201,;

02-04-2020

VALLEN EN OPSTAAN

Vallen doen we liever niet. Daar is ons lichaam ook niet op ingesteld. Maar een val kan je zomaar overkomen. Een misstap of een onverwachte beweging en je ligt languit op de grond. Toen ik het een keer een ouder iemand bezocht die lelijk gevallen was, zei ze tegen mij: 'Eens komen we allemaal te vallen en horizontaal te liggen'. En daarmee bedoelde ze dat we allemaal op een dag uit het leven zullen wegvallen.



Als er één iemand weet, wat vallen is, is het Jezus. Al struikelende en vallende, strompelde hij naar Golgotha. Met een loodzwaar kruis op zijn schouders. En met Jezus vielen ook de vrouwen, die steeds bij hem waren. Want na de dood van Jezus, vielen ze in een diep gat van duisternis en verdriet. Toch raapten ze de moed bij elkaar. Ze stonden op en gingen, toen het weer mogelijk was, naar het graf van Jezus. In de vroege ochtend na de sabbat begaven ze zich op weg. Het licht brak door. De vogels begonnen te zingen. Het zou een stralende dag worden. Hoe groot was de schok toen ze ontdekten, dat de steen voor het graf was weggerold. En dat Jezus niet in zijn graf lag.

De vrouwen waren al in een vrije val beland, en nu ook nog eens dit erbij. Geen lichaam. Geen Jezus. Een lege holte gaapte hen aan. Twee mannen zagen deze verdrietige vrouwen en vroegen: 'Waarom zoek je de levende bij de doden? Jezus, is niet hier, hij is opgewekt. Hij heeft het toch ooit zelf tegen jullie gezegd, toen hij nog in Galilea verbleef. Herinneren jullie je dat niet?'

Soms moet je misschien vallen om weer met beide benen op de grond te kunnen staan. Geloven als een proces van vallen. Je durven laten gaan. Je in je val toevertrouwen aan God. Je gekoesterde zekerheden opzij zetten.

Het lijkt erop dat de coronacrisis ook één grote valpartij is. Door ziekte zijn mensen uit hun dagelijkse doen uitgevallen. Het virus brengt met zich dat reeds duizenden uit het leven zijn weggevallen. En het maatschappelijke en het kerkelijk leven zijn grotendeels stilgevallen.

Hoe lang deze enorme val nog zal duren, weten we niet. Maar ook hoe klauteren we weer om hoog? Hoe staan we weer op? Hoe zal ons dagelijkse leven er na val uitzien? Als vanouds? Of anders?

Vallen, maar ook weer opstaan. Dat is de weg die Jezus gegaan is. Hij is door de dood heengegaan. Hij heeft een diepe val gemaakt. Maar Hij is zijn val te boven gekomen. Het leven is sterker dan de dood. En het leven gaat door.

Dat vind ik ook het bemoedigende van de weg van Jezus. Hij is gevallen en hoe. Maar Hij staat op. God heeft hem opgewekt tot nieuw leven. Je mag dan soms vallen, wie overkomt het niet? Maar weet dat je gedragen wordt.

Want God nodigt ons weer op te staan. En door te gaan.

Makkelijk is het soms niet. Ik geef het direct toe.

Maar we zijn er ook voor elkaar.

Om de ander een hand te reiken.

Om te zien wat een ander nodig heeft.

Al is het een klein gebaar.

Al zijn het een paar woorden.

We zijn er voor elkaar. Zoals Jezus ons heeft voorgedaan

En zoals de vrouwen het in praktijk brachten.

Laat dat dit jaar voor ons Pasen zijn! Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,

Content-Id: 13685, Groep: 201,;

02-04-2020

Ontwrichting door Corona

Uit de kerkenraad:

Ons leven is op een heftige manier ontwricht door het Coronavirus. Dit geldt in de eerste plaats voor iedereen die ziek is geworden, of die familieleden of vrienden heeft die ziek zijn geworden. Het leven is opeens heel broos en kwetsbaar en eindig geworden.

Het geldt ook voor iedereen die nu helemaal op zichzelf teruggeworpen is. Mensen die alleen op hun kamer of in hun huis zitten en geen bezoek meer kunnen ontvangen. Ook voor iedereen die gezond thuis zit, is de wereld heel klein geworden.

Het kerkelijk leven is in belangrijke mate tot stilstand gekomen: geen kerkdiensten meer, geen vergaderingen meer, geen activiteiten meer, geen bezoeken meer. We weten niet hoelang het nog zal duren of hoeveel erger het nog zal worden.

Het mag duidelijk zijn dat het Samen Verder proces hiermee ook beïnvloed wordt. We vinden het erg jammer dat de gemeenteavond van 26 maart niet kon doorgaan. Als Kerkenraad denken we na over de juiste vervolgstappen om het proces van samengaan toch zo snel mogelijk in goede orde te kunnen afronden.

In deze nood situatie is het hartverwarmend dat nieuwe vormen van contact en nieuwe vormen van samen zijn ontstaan. We bellen vaker, we zetten FaceTime aan of Skype, we sturen een kaartje. De Kerkenraad heeft al digitaal vergaderd. Pier Prins schrijft wekelijks een korte overdenking die digitaal rondgestuurd wordt, Irene Pluim is gaan vloggen. Er wordt nagedacht of de Spring!-dienst online kan plaatsvinden.

Dit Paasnummer van Onderweg staat in het teken van de crisis, maar ook in het teken van hoop. We zitten in de 40-dagen tijd vóór Pasen, een tijd van inkeer en een tijd van bezinning. Het lijkt nu echt op 40 dagen in de woestijn.

We geloven dat ons leven in Gods hand is. We zien uit naar het moment dat we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten, de hand drukken of een knuffel geven. En die tijd komt, daar vertrouwen we op.

We wensen jullie allemaal dat wat jullie nodig hebben om deze moeilijke tijd door te komen en een hoopvol Paasfeest!
Bertha Verkerk en Marnix van Gurp

PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13686, Groep: 201;.



02-04-2020

Collecte Jeugdwerk

COLLECTE JEUGDWERK PROTESTANTSE KERK JONGEREN
DOORLEVEN HET PAASVERHAAL

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met

Wie-is-de-mol achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. Zondag 5 april staat in het teken van dit project. U kunt uw bijdrage overmaken via

"NL57INGB 0001038640 t.n.v. College van Diakenen

Protestantse Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. collecte 40 dagentijd JOP of

"NL52ABNA0414141415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd JOP.



PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,

Content-Id: 13687, Groep: 201;.

02-04-2020

Eye for Zambia

PROJECT EYE FOR ZAMBIA (gezamenlijk ondersteund door Geleen/Beek/Urmond en Sittard/Grevenbicht) Eye for Zambia helpt mee met het opzetten van een oogkliniek in Zambia om goed zicht mogelijk te maken voor iedereen. In Zambia, een land met bijna 13 miljoen inwoners, zijn veel mensen blind en slechtziend. Van deze groep is 80% onnodig slechtziend of blind. Oogaandoeningen zoals staar en brilafwijkingen zijn relatief makkelijk te behandelen. Wanneer ouderen slechtziend worden, zijn het de kinderen die thuisblijven om te helpen. Met een staaroperatie kan het zicht worden hersteld en een oudere weer deelnemen aan het dagelijks leven; werken, kinderen opvoeden en bedrijven opstarten. Een kind kan weer naar school, omdat het zijn (groot) ouders niet meer hoeft te begeleiden. Dit alles draagt bij aan kansen om de armoede cyclus te doorbreken. Het verhelpen van slechtziendheid heeft een grote impact op de kwaliteit van iemands leven. Voor iemand persoonlijk, zijn naaste omgeving en ook op economisch vlak. Onderzoek heeft aangetoond dat elke \$1 die wordt geïnvesteerd in het verhelpen van vermijdbare blindheid, \$4 economisch voordeel oplevert in een land. In Zambia zijn ongeveer 25 oogartsen, ter vergelijking; in Nederland zijn er 618 oogartsen actief. Ook is er een groot tekort aan optiekzaken. Goede gekwalificeerde oogzorg is voor veel mensen vaak letterlijk en figuurlijk niet bereikbaar door hoge transportkosten en lange reisafstand. De komst van de oogkliniek levert een positieve bijdrage voor de mensen en om goed zicht mogelijk te maken voor iedereen. Zondag 12 april staat in het teken van dit project. U kunt uw bijdrage overmaken via:

"NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. Nigeria of

"NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria.



PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,

Content-Id: 13688, Groep: 201;.

02-04-2020

Braille bijbelboeken

NBG-NIEUWS: BRAILLE-BIJBELBOEKEN VOOR GHANA

Zelf in de Bijbel kunnen lezen is een ervaring die veel blinden en slechtzienden in Ghana niet kennen.

Daar wil het NBG met hulp van de leden van de Bijbel per Maand-Club verandering in brengen. Met de bijdrage vanuit dit speciale NBG-fonds kunnen we in Ghana brailleboeken met Bijbelse verhalen uitdelen. Een tastbaar geschenk.



Het Afrikaanse land Ghana kent veel blinden en slechtzienden. Dat komt door een combinatie van armoede, slechte hygiëne en gebrekkige medische zorg. Meer nog dan in Nederland is het voor deze mensen moeilijk om mee te doen aan het normale leven. Zelfs in de kerk voelen ze zich vaak buitengesloten, zegt Charles Adu-Twumasi van het Ghanese Bijbelgenootschap. Braillebijbels zijn voor de meeste blinden onbetaalbaar. Ze kunnen dus niet zelf in de Bijbel lezen of meepraten in studiegroepen.

Aan de Three Kings Special School in Adidome studeren 33 studenten aan de speciale braille-afdeling. Zij mochten al een braille-bijbelboek ontvangen. Voor Atitsogbe Agbemafle (20) is bijbellezen zo een rijkere ervaring geworden.

Atitsogbe: Ik geniet van het zelf lezen van de teksten. Als mensen me voorlezen, kan ik niet stoppen of iets herhalen als ik dat wil. Nu ik zelf kan lezen, begrijp ik beter wat er staat.

Dat helpt me om het toe te passen in mijn leven. □

U kunt het Bijbelgenootschap voor al haar Bijbelprojecten steunen met een gift op rekeningnr.

NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Bijbelgenootschap. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13689, Groep: 201;.

02-04-2020

Trauma hulp Boko Haram

TRAUMAHULP VOOR SLACHTOFFERS BOKO HARAM IN NIGERIA

In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: 'Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde.' Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: 'Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.' Geef via de collecte

meer slachtoffers van geweld kans hun trauma te verwerken. Zondag 3 mei staat in het teken van dit project. U kunt uw bijdrage overmaken via:

"NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. Nigeria of

"NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria.

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.



kerk
in actie

PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,

Content-Id: 13690, Groep: 201,;

02-04-2020

Orgel Beek te koop

Direct na de verkoop van de pastorie en de kerk in Beek hebben we ons beraden over de herbestemming van het historische 'de Rijckere' orgel uit 1776. We hebben weliswaar tot september 2023 de tijd om het orgel te verkopen -tot zolang hebben we het recht om kerkdiensten in Beek te houden- maar voorzien werd dat het een kwestie van lange adem zou worden om een geschikte herbestemming te vinden voor het orgel.

Er is nog één De Rijckere orgel bekend, namelijk in de Oostkerk te Middelburg; met recht kan dus gesproken worden van een uniek exemplaar in Beek. Er zijn verschillende publicaties over ons orgel verschenen waarin het wordt geroemd om het uitstekend bewaarde Vlaamse karakter. Echter, het orgel is een rijksmonument en dat kun je niet zomaar op Marktplaats verkopen zoals in 2017 wél met het Verschuren orgel uit het Koetshuis is gelukt.

Er is allereerst een positief advies nodig van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en die wordt uitsluitend verkregen als het orgel weer in een Rijksmonument wordt ingebouwd. Met dit positief advies kun je bij de burgerlijke gemeente toestemming vragen om het erfgoed te verkopen. Naast de burgerlijke gemeente is uiteraard ook instemming van onze kerkenraad vereist. Tenslotte moet ook nog eens het CCBB (Classicale College Behandeling Beheerszaken) toestemming verlenen. Lukt herplaatsing in een rijksmonument niet dan dient het orgel ontmanteld en onder goed geconditioneerde omstandigheden opgeslagen te worden.

Het orgel in het kerkje in Beek achterlaten is een weinig aantrekkelijke optie.

We zijn begonnen met het benaderen van orgelkenners uit onze regio. Daarnaast werden we ook zelf benaderd door een geïnteresseerde gemeente eveneens uit de regio.

Echter, deze eerste reacties liepen op niets uit waarop we besloten om het orgel op de Orgelbank van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer te plaatsen.

Daarnaast hebben we een gecertificeerd orgeltaxateur een taxatie van het orgel laten doen om de marktwaarde te bepalen. Zo'n rapport is ook vereist door het CCBB. Gezien het grote aanbod van kerken die dicht gaan en orgels aanbieden viel de getaxeerde marktwaarde tegen.

Er kwam zo'n 10-tal reacties op de advertentie, sommigen uit het buitenland en andere uit Nederland, waarvan enkele in de doelgroep van rijksmonumenten. Vaak waren de reacties erop uit om het orgel gratis te herplaatsen en beriep men zich op het maken van aanzienlijke kosten voor ontmanteling, wederopbouw en achterstallig onderhoud.

We zijn inmiddels met één partij concreet in gesprek, namelijk de hiervoor speciaal opgerichte Stichting De Rijckere-orgel 1776 in Middelburg.

Deze stichting is door 3 enthousiaste organisten opgericht om ons De Rijckere orgel naar Middelburg te halen en wel naar de St Augustinus kerk, op loopafstand van zijn grote boer in de Oostkerk.

Op 'Orgelmuziek Middelburg' kunt u meer lezen over dit project.

Wij als CvK denken dat dit een uitstekende herbestemming zal worden voor ons De Rijckere orgel en wensen de initiatiefnemers veel succes met het werven van de benodigde fondsen.

Eddy Roerdink



PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13691, Groep: 201;

02-04-2020

Verslag Oecumenische dienst 4 maart

VERSLAG VAN DE EERSTE EN TEvens ENIGE
OECUMENISCHE VESPER IN DE 40-DAGENTIJD

De oecumenische vespers in de 40-dagen tijd worden doorgaans goed bezocht. Woensdag 4 maart zelfs door 32 mensen. Deze vond plaats in de Johanneskerk en werd zowel bezocht door mensen van de parochie Vrangendael als van de protestantse kerk van Sittard en Geleen. Het thema voor dit jaar is: Sta op.

In de korte viering werden we aan het denken gezet over wat het woord wbestijndij ons oproept. Zowel letterlijk: droogte, hitte, zand en rotsen maar ook bijzondere planten en dieren die het in deze extreme omstandigheden volhouden, als figuurlijk: Een zware periode in je leven. Uitzichtloos voortploeteren en geestelijk dorst en hongerlijden. Denk aan Jezus die beproevingen moet ondergaan in de woestijn. Uit zoosituatie worden we opgeroepen om op te staan. Vol te houden en op God te vertrouwen. Na de viering aten we samen een sobere maaltijd en konden we nog wat napraten. Ook in deze tijd hebben we met een beproeving te maken. Het thema 'Sta op' is dan ook zeer toepasselijk. We moeten zeker niet bij de pakken neer zitten. Gelukkig melden zich heel veel vrijwilligers en doen mensen hun uiterste best om er te zijn voor elkaar. Iet den Boer



PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13692, Groep: 201,;

02-04-2020

De Kerk Daar Zit Muziek In

Eens in de twee jaar organiseren we een Kerktuintreffen in de Ontmoetingskerk. Dit jaar is het weer zover. En wel op zondag 7 juni a.s. Eerst komen bij elkaar in de kerkdienst en aansluitend vindt het Kerktuintreffen plaats.

In de dienst wordt feestelijk aandacht besteed aan het orgel dat 25 jaar in gebruik is. Na de dienst drinken we koffie/thee met iets lekkers erbij in de Herberg en bij mooi weer maken we graag gebruik van de kerktuin. Er is volop de tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten. We gebruiken met elkaar een lichte lunch en ronden om 14.00 uur het samenzijn af. Voor de lunch kunt u zich opgeven bij:

Betty Dijkstra e-mail:

han.betty.dijkstra@hetnet.nl

Riet Krijgsman e-mail:

riet.krijgsman@ziggo.nl

Ook kunt u zich inschrijven op de intekenlijsten die met een poster in beide kerken komen te hangen.

We hopen op een fijn samenzijn op 7 juni.

Namens het pastorale team, Riet Krijgsman en

Betty Dijkstra



PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13693, Groep: 201;.

02-04-2020

Om het niet te vergeten (4)

DE BLADEN 'DE ZEVEN GEMEENTEN' VAN DE GEREFORMEERDE CLASSIS EN 'NIEUWS' VAN DE HERVORMDE GEMEENTE GELEEN-OOST

In de twee vorige stukjes in het kader van 'Om het niet te vergeten' kwamen aan de orde de regionale kerkbladen, die er in onze streek geweest zijn in de tijd dat er nog geen plaatselijke bladen waren. Anders dan ik in het februari-nummer meldde, weet ik nu dat er in de jaren na Wereldoorlog II een blad 'De Zeven Gemeenten' heeft bestaan, dat werd uitgegeven door de classis Maastricht van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Dit blad besloeg de toenmalige zeven Gereformeerde Kerken in Limburg, nl. in historische volgorde van vorming ('instituering') die van Venlo, Heerlen, Treebeek, Maastricht, Roermond, Geleen en Sittard en moet dus zeker gelden als een van de diverse voorlopers van ons nieuwe blad 'Onderweg'. Het blad zal bestaan hebben tot ca. 1974, want in dat jaar werd het 'Kerkblad van de Gereformeerde Kerken Geleen en Sittard' opgericht. Op dat blad hoop ik later nog terug te komen. Helaas weet ik van het blad 'De Zeven Gemeenten' verder niets. Hopelijk kan iemand in de gemeente hierop aanvulling geven. Ik wil me bij de verdere bespreking van de plaatselijke kerkbladen waar mogelijk aan de tijdsvolgorde houden. Daarom komt nu aan de orde het blad 'Nieuws', dat werd uitgegeven door de toenmalige Hervormde Gemeente Geleen-Oost. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de twee artikelen van Janny van der Laan-Jongsma en Adri van Bruchem-van Hoogdalem in de al eerder in deze serie genoemde feestbijlage 'Kerknieuws veertig jaar' bij het Kerknieuws van 14 september 2006.

'Nieuws' is rond 1970 opgericht naar aanleiding van dezelfde omstandigheden als waaronder enkele jaren eerder het 'Gemeentenuws' in de Hervormde Gemeente Beek werd opgericht: de teloorgang van het provinciale blad 'Hervormd Limburg' (zie het januarinummer van 'Onderweg'). De Hervormde Gemeente Geleen-Oost omvatte het territorium van de toenmalige burgerlijke gemeente Geleen ten Oosten van de spoorlijn Sittard-Maastricht plus het Geleense Mauritspark en het Schinnense dorp Sweikhuizen. Aan de Parklaan te Geleen stond de Kruiskerk. De rest van Geleen ten westen van de spoorlijn vormde toen met Urmond samen de Hervormde Gemeente Urmond/Geleen-West met een eigen kerkgebouw, de Tunnelkerk aan de Tunnelstraat. Net als in Beek, was er in de gemeente Geleen-Oost naar aanleiding van de sluiting van de kolenmijn Maurits met de bijbehorende cokesfabrieken een gespreksgroep opgericht om na te denken hoe om te gaan met de inkrimping van de gemeente door het vertrek van veel ex-mijnwerkers en beambten. In Geleen-Oost heette deze gespreksgroep 'Kerk 2000' en had als leden o.a. Heleen en Ruud Steen, Tonny en Johan Meij en Adri en Jan van Bruchem. Ook net als in Beek, was een van de uitkomsten van het overleg het voorstel om een eigen kerkblad op te richten. Nog eens net als in Beek, waren de predikant (ds. Heins) en de kerkenraad eerst niet erg enthousiast. De groep gemeentelieden zette echter door en (naar ik aanneem) half 1971 verscheen het eerste nummer van 'Nieuws'. De



redactie bestond uit Piet Meij, mevrouw Weijdemá en Adri van Bruchem. Adri deed het type- en stencilwerk op even gebrekkige apparatuur als in Beek. Het resultaat waren stencils met twee bladzijden A5 naast elkaar, die Adri mocht afdraaien op de stencilmachine van het kantoor van het Hervormd Jongerenwerk in Limburg te Sittard. Daarvoor moest zij naar Sittard fietsen en in haar eentje op een donker kantoor een vaak haperende stencilmachine bedienen. Vaak kwam zij terug met haar handen onder de stencilinkt. Na gedane arbeid mocht zij terugfietsen naar Geleen met grote stapels onder de snelbinders. Zij vond een en ander niet altijd leuk, maar heeft het werk met enthousiasme gedaan tot aan haar vertrek uit de gemeente in 1974. Voor de omslag werd drukkerij Elma aangetrokken. De redactieleden fietsten heel Geleen rond om advertenties te werven om een en ander betaalbaar te houden.

In de Kruiskerk zorgde een groep gepensioneerde heren o.l.v. de heer Van Golberdinge voor wat tegenwoordig de Vouwploeg van 'Onderweg' doet: stapelen, verzamelen, vouwen en postklaar maken. Er waren zo'n 400 adressen; alle gemeenteleden kregen het blad gratis. Het blad verscheen iedere twee weken.

Om een idee van de inhoud te krijgen, hierna wat knipsels uit 'Nieuws' door de jaren heen (met dank aan Janny van der Laan):

Nieuw Liedboek, februari 1973. In mei aanstaande zal het nieuwe Liedboek voor de kerken verschijnen wat in nagenoeg alle protestantse kerken gebruikt zal worden. Hiermee is dan een eind gekomen aan alle blauwe, groene en rode bundels en wat voor kleuren er nog meer in omloop waren.

Andere tijden! N.C.V.B. Maandag 19 februari, om 8 uur: Jaarvergadering, met het showen van door de leden zelfgemaakte kleding.

Doopzitting Gelegenheid tot bediening van de heilige doop bestaat er in de eredienst van zondagmorgen 4 februari. In verband hiermee is de doopaangifte op vrijdagavond 26 januari a.s. in de consistorie. Willen de doopouders hun trouwboekje meebrengen?

Kerkappèl

Wie trekt aan de bel?

&.. Kerkappèl

Als U fors wilt geven,

Kan de kerk blijven leven

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie. Uw G.A. Odé

De Ring (werd gevormd door de hervormde predikanten in Limburg). Met de bevestiging van kandidaat G.H.M. Röhling in de Tunnelkerk en zijn komst in Beek als predikant is de Ring weer heel.

Met regelmaat zijn er gemeenschappelijke diensten in het kader van het samenwerkingsproces Hervormd/Gereformeerd. Zo ook in april 1975: a.s. weekend worden de Hervormd-Gereformeerde diensten in de Hervormde kerkgebouwen in de regio gehouden. Hier gaat dan voor ds. Röhling uit Beek. Ds. Vogel is gevraagd voor de zaterdagavonddienst in de Tunnelkerk en zelf (Odé) zal ik op zondagmorgen de diensten leiden in resp. Urmond en Beek.

Gezinsdienst 1976. Zondag 13 november is er in de Kruiskerk een gezinsdienst. We komen bijeen samen met de zondagschoolkinderen van de Molukse Evangelische Kerk. De kinderen zingen liederen in het Maleis en een paar liederen in het Nederlands met de kinderen van Kiveva (kinderen van één Vader). Mevrouw Pattienasarany verzorgt een deel van de dienst. Enkele van 'onze' kinderen vertolken de gedachte 'over grenzen heen', het onderwerp van deze zendingsdienst.

'Nieuws' heeft bestaan tot maart 1983, toen het opging in het nieuwe gezamenlijke blad 'Kerknieuws' van de Hervormde gemeenten Beek, Urmond/Geleen-West en Geleen-Oost en de Gereformeerde kerken van Geleen en Sittard.

Wim Hoogstraten, Urmond 22-03-2020

PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,

Content-Id: 13694, Groep: 201;.

02-04-2020

Om het niet te vergeten (4)

DE BLADEN 'DE ZEVEN GEMEENTEN' VAN DE GEREFORMEERDE CLASSIS EN 'NIEUWS' VAN DE HERVORMDE GEMEENTE GELEEN-OOST

In de twee vorige stukjes in het kader van 'Om het niet te vergeten' kwamen aan de orde de regionale kerkbladen, die er in onze streek geweest zijn in de tijd dat er nog geen plaatselijke bladen waren. Anders dan ik in het februarinummer meldde, weet ik nu dat er in de jaren na Wereldoorlog II een blad 'De Zeven Gemeenten' heeft bestaan, dat werd uitgegeven door de classis Maastricht van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Dit blad besloeg de toenmalige zeven Gereformeerde Kerken in Limburg, nl. in historische volgorde van vorming ('instituering') die van Venlo, Heerlen, Treebeek, Maastricht, Roermond, Geleen en Sittard en moet dus zeker gelden als een van de diverse voorlopers van ons nieuwe blad 'Onderweg'. Het blad zal bestaan hebben tot ca. 1974, want in dat jaar werd het 'Kerkblad van de Gereformeerde Kerken Geleen en Sittard' opgericht. Op dat blad hoop ik later nog terug te komen. Helaas weet ik van het blad 'De Zeven Gemeenten' verder niets. Hopelijk kan iemand in de gemeente hierop aanvulling geven.

Ik wil me bij de verdere bespreking van de plaatselijke kerkbladen waar mogelijk aan de tijdsvolgorde houden. Daarom komt nu aan de orde het blad 'Nieuws', dat werd uitgegeven door de toenmalige Hervormde Gemeente Geleen-Oost. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de twee artikelen van Janny van der Laan-Jongsma en Adri van Bruchem-van Hoogdalem in de eerder in deze serie genoemde feestbijlage 'Kerknieuws veertig jaar' bij het Kerknieuws van 14 september 2006.

'Nieuws' is rond 1970 opgericht naar aanleiding van dezelfde omstandigheden als waaronder enkele jaren eerder het 'Gemeentenieuws' in de Hervormde Gemeente Beek werd opgericht: de teloorgang van het provinciale blad 'Hervormd Limburg' (zie het januarinummer van 'Onderweg'). De Hervormde Gemeente Geleen-Oost omvatte het territoire van de toenmalige burgerlijke gemeente Geleen ten Oosten van de spoorlijn Sittard-Maastricht plus het Geleense Mauritspark en het Schinnense dorp Sweikhuizen. Aan de Parklaan te Geleen stond de Kruiskerk. De rest van Geleen ten westen van de spoorlijn vormde toen met Urmond samen de Hervormde Gemeente Urmond/Geleen-West met een eigen kerkgebouw, de Tunnelkerk aan de Tunnelstraat. Net als in Beek, was er in de gemeente Geleen-Oost naar aanleiding van de sluiting van de kolenmijn Maurits met de bijbehorende cokesfabrieken een gespreksgroep opgericht om na te denken hoe om te gaan met de inkrimping van de gemeente door het vertrek van veel ex-mijnwerkers en beambten. In Geleen-Oost heette deze gespreksgroep 'Kerk 2000' en had als leden o.a. Heleen en Ruud Steen, Tonny en Johan Meij en Adri en Jan van Bruchem. Ook net als in Beek, was een van de uitkomsten van het overleg het voorstel om een eigen kerkblad op te richten. Nog eens net als in Beek, waren de predikant (ds. Heins) en de kerkenraad eerst niet erg enthousiast.

De groep gemeenteleden zette echter door en (naar ik aanneem) half 1971 verscheen het eerste nummer van 'Nieuws'. De redactie bestond uit Piet Meij, mevrouw Weijdema en Adri van Bruchem. Adri deed het type- en stencilwerk op even gebrekkige apparatuur als in Beek. Het resultaat waren stencils met twee bladzijden A5 naast elkaar, die Adri mocht afdraaien op de stencilmachine van het kantoor van het Hervormd Jongerenwerk in Limburg te Sittard. Daarvoor moest zij naar Sittard fietsen en in haar eentje op een donker kantoor een vaak haperende stencilmachine bedienen. Vaak kwam zij terug met haar handen onder de stencilinkt. Na gedane arbeid mocht zij terugfietsen naar Geleen met grote stapels onder de snelbinders. Zij vond een en ander niet altijd leuk, maar heeft het werk met enthousiasme gedaan tot aan haar vertrek uit de gemeente in 1974. Voor de omslag werd drukkerij Elma aangetrokken. De redactieleden fietsten heel Geleen rond om advertenties te werven om een en ander betaalbaar te houden.

In de Kruiskerk zorgde een groep gepensioneerde heren o.l.v. de heer Van Golberdinge voor wat tegenwoordig de Vouwploeg van 'Onderweg' doet: stapelen, verzamelen, vouwen en postklaar maken. Er waren zo'n 400 adressen; alle gemeenteleden kregen het blad gratis. Het blad verscheen iedere twee weken.

Om een idee van de inhoud te krijgen, hierna wat knipsels uit 'Nieuws' door de jaren heen (met dank aan Janny van der Laan):

Nieuw Liedboek, februari 1973. In mei aanstaande zal het nieuwe Liedboek voor de kerken verschijnen wat in nagenoeg alle protestantse kerken gebruikt zal worden. Hiermee is dan een eind gekomen aan alle blauwe, groene en rode bundels en wat voor kleuren er nog meer in omloop waren.

Andere tijden! N.C.V.B. Maandag 19 februari, om 8 uur: Jaarvergadering, met het showen van door de leden zelfgemaakte kleding.

Doopzitting Gelegenheid tot bediening van de heilige doop bestaat er in de eredienst van zondagmorgen 4 februari. In verband hiermee is de doopaangifte op vrijdagavond 26 januari a.s. in de consistorie. Willen de doopouders hun trouwboekje meebrengen?

Kerkappèl

Wie trekt aan de bel?

&.. Kerkappèl

Als U fors wilt geven,

Kan de kerk blijven leven

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie. Uw G.A. Odé

De Ring (werd gevormd door de hervormde predikanten in Limburg). Met de bevestiging van kandidaat G.H.M. Röhling in de Tunnelkerk en zijn komst in Beek als predikant is de Ring weer heel&

Met regelmaat zijn er gemeenschappelijke diensten in het kader van het samenwerkingsproces Hervormd/Gereformeerd. Zo ook in april 1975: a.s. weekend worden de Hervormd-Gereformeerde diensten in de Hervormde kerkgebouwen in de regio gehouden. Hier gaat dan voor ds. Röhling uit Beek. Ds. Vogel is gevraagd voor de zaterdagavonddienst in de Tunnelkerk en zelf (Odé) zal ik op zondagmorgen de diensten leiden in resp. Urmond en Beek.

Gezinsdienst 1976. Zondag 13 november is er in de Kruiskerk een gezinsdienst. We komen bijeen samen met de zondagschoolkinderen van de Molukse Evangelische Kerk. De kinderen zingen liederen in het Maleis en een paar liederen in het Nederlands met de kinderen van Kiveva (kinderen van één Vader). Mevrouw Pattienasarany verzorgt een deel van de dienst. Enkele van 'onze' kinderen vertolken de gedachte 'over grenzen heen', het onderwerp van deze zendingsdienst.

'Nieuws' heeft bestaan tot maart 1983, toen het opging in het nieuwe gezamenlijke blad 'Kerknieuws' van de Hervormde gemeenten Beek, Urmond/Geleen-West en Geleen-Oost en de Gereformeerde kerken van Geleen en Sittard.

Wim Hoogstraten, Urmond 22-03-2020

PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,

Content-Id: 13695, Groep: 201,;

02-04-2020

De Week Voor Pasen

In de week voor Pasen is er altijd bijzondere liturgie, die ons naar het hart van het christelijk geloof brengt.

> Op de witte donderdag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd viert met zijn leerlingen. In die Pesach maaltijd ligt ook de verbondenheid naar de weg die het volk Israël gegaan is, van onderdrukking naar uittocht.

> Daarna volgt Jezus gevangenneming, met alle reacties van omstanders, en de persoonlijke weg die hij daarin gaat. Op de goede vrijdag gaat het licht letterlijk uit. Jezus sterft aan het kruis.

Er volgt een stille zaterdag, waarin de hoop uitgedoofd lijkt, maar er ook opnieuw licht gloort. Tot aan Pasen.. opstanding! Er is meer te zeggen over dood én leven.

In deze tijd kunnen we de stille week niet vieren zoals we dat gewend zijn; vierend, gedenkend, biddend en zingend met elkaar in de kerk. We kunnen wel op andere manieren met elkaar verbonden zijn in het geheim van Pasen. Juist ook nu. We bereiden een aantal (korte) vieringen voor, die we online met elkaar kunnen beleven. Net zoals de videoboodschappen van de afgelopen weken. Er zal (eigen) muziek zijn, symbool, beeld en stilte. In deze vieringen klinken ook fragmenten van teksten van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die 75 jaar geleden, op witte donderdag, terecht gesteld werd. De wanhoop én de hoop, het vertrouwen, klinken daarin beide door.

Gaat u mee onderweg, naar Pasen?
Houdt u de website in de gaten voor meer informatie over deze vieringen.



PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13696, Groep: 201,;

02-04-2020

Kerkdiensten tot 1 juni afgelast

Vooralsnog zijn alle kerkdiensten tot 1 juni afgelast in verband met het coronavirus. Mocht de situatie veranderen en besloten worden dat wij voor die datum weer kerkdiensten kunnen houden, dan zullen wij u daar via onze Nieuwsbrief en via de websites zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

In de tussentijd verzorgt ds. Irene Pluim zondags een videoboodschap, die via een Nieuwsbrief wordt aangekondigd en via de websites is te zien. Als u de Nieuwsbrief nog niet ontvangt en toch op de hoogte wilt worden gebracht over de videoboodschap, dan kunt u een mailtje sturen naar scriba@pgs-g.nl.

PGGBU/PGGBU, 02-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13697, Groep: 201;.

[PGGBU > Nieuwsbericht]

05-04-2020

Video Irene Pluim 5 april

Link naar de video van Irene Pluim, van 5 april 2020.



PGGBU/PGGBU, 05-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 13805, Groep: 201,;

09-04-2020

Video: Viering Witte Donderdag 2020

Viering Witte Donderdag 09-04-2020 in de Protestantse kerk in Urmond, met medewerking van Nico Maar (orgel), Bart Kooyman (dwarsfluit), Beppie boode (zang), ds. Pier Prins en ds. Irene Pluim. Deze viering kunt u (samen met anderen) wellicht meebeleven op de reguliere tijd, 19:30 uur.



PGGBU/PGGBU, 09-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14115, Groep: 201;.

10-04-2020

Video: Viering Goede Vrijdag

Viering Goede Vrijdagdag 10-04-2020 in het Gruizenkerkje in Sittard , met medewerking van Fedor Coenen (orgel), Bart Kooyman (dwarsfluit), Theo Zwartkruis, Yolanda Cartwright, Joke van de Steen, Henk Wessels en Gerdien Zwartkruis (zang), Bert Stuij (verhaal), ds. Pier Prins en ds. Irene Pluim. Deze viering kunt u (samen met anderen) wellicht meebeleven op de reguliere tijd, 19:30 uur. Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl



PGGBU/PGGBU, 10-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14317, Groep: 201,;

[PGGBU> Nieuwsbericht]

11-04-2020

Videö: Stille zaterdag

Paaswake op 11-04-2020 in de Protestantse kerk in Beek , met medewerking van Nico Maar (orgel), Joke Zuidema en Bertha Verkerk (zang), ds. Pier Prins en ds. Irene Pluim. Deze viering kunt u (samen met anderen) wellicht meebelevén op de reguliere tijd, 22:00 uur.

Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen. Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl



PGGBU/PGGBU, 11-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14418, Groep: 201;.

[PGGBU> Nieuwsbericht]

11-04-2020

Video: Stille zaterdag

Paaswake op 11-04-2020 in de Protestantse kerk in Beek , met medewerking van Nico Maar (orgel), Joke Zuidema en Bertha Verkerk (zang), ds. Pier Prins en ds. Irene Pluim. Deze viering kunt u (samen met anderen) wellicht meebelevén op de reguliere tijd, 22:00 uur.

Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen. Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl



PGGBU/PGGBU, 11-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14419, Groep: 201;.

[PGGBU> Nieuwsbericht]

12-04-2020

Video: Paaszondag

Paasdienst op 12-04-2020 in de Johanniskerk in Sittard , met medewerking van Marnix van Gurp (piano), Irene van Gurp (blokfluit) en ds. Irene Pluim. Deze viering kunt u (samen met anderen) wellicht meebelevén op de reguliere tijd, 10:30 uur.

Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.

Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl



PGGBU/PGGBU, 12-04-2020

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14520, Groep: 201,;