

**10-09-2019**

## **Kerkdiensten 15, 22, 29 september**

Zondag 15 september: Ionadienst Een dienst met liederen en teksten uit de Ionagemeenschap. We zullen veel zingen, begeleid door de cantorij. In de overweging gedachten rondom psalm 95.

Zondag 22 september: Startzondag De zomer ligt achter ons. De vakanties zijn voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Binnenkort breekt het kerkelijk winterseizoen aan met vele activiteiten in beide gemeenten. De Startzondag vormt hiervoor de aftrap.

Op 22 september vieren we gezamenlijk dat het nieuwe kerkelijk seizoen weer van start gaat. Het thema is: "Een goed verhaal"; Elkaar verhalen vertellen, dat doen we allemaal. Want iedereen heeft wel iets te vertellen. Er zijn mensen die prachtige verhalen kunnen vertellen.

Over vroeger. Over hun eigen levensgeschiedenis. Maar ook over wat er nu speelt. Wat we meemaken heeft invloed op de manier waarop we in het leven en in het geloof staan. Als we daarover met elkaar in gesprek gaan kunnen we elkaar geestelijk voeden.

In de kerk worden ook verhalen verteld. Op zondag bij het koffie- drinken bijvoorbeeld, of op huisbezoeken, maar ook in de diverse Bijbel- en gesprekskringen die we kennen. En in ons midden hebben we een prachtig verhalenboek, namelijk de Bijbel. De Bijbel kent een echte vertelcultuur. Dat zien we bijvoorbeeld bij Jezus. Graag vertelt hij gelijkenissen aan mensen die bij hem zijn.

Op de Startzondag staat het goede verhaal centraal. We luisteren in de dienst naar twee korte gelijkenissen van Jezus, waarin hij vertelt over zout en licht (Matteüs 5: 13 - 16).

Daarnaast willen we op deze Startzondag graag laten zien wat de verschillende kringen en (werk)groepen in beide gemeenten te vertellen hebben. De bedoeling is dat mensen (opnieuw) kennis kunnen maken met de kringen en de activiteiten in beide gemeenten.

We willen het 'goede verhaal' tijdens de kerk zichtbaar maken door in de kerkzaal een kring van tafels te plaatsen. Waarbij elke tafel één of meerdere kringen of activiteiten omvat. En waarbij vertegenwoordigers van de kringen en werkgroepen ons hun verhalen en ervaringen kunnen vertellen.

Zo is er een tafel waar mensen van de krantenleesgroep of het actualiteitscafé ons vertellen wat ze met elkaar beleven in deze groep. Of een tafel waar mensen van het pastoraat of het jeugdwerk ons iets kunnen vertellen over wat zij meemaken in de dingen die ze doen. Of een tafel waar mensen die betrokken zijn bij de Springdiensten of Openkerk / Emmaplein 50 vertellen wat zij meemaken.

Zo staan er meerdere tafels in de kerkzaal, waarbij de verhalen gedeeld kunnen worden

Na afloop is er koffie en thee en zijn er 'kletskoppen' !

De viering begint om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk. Van harte welkom

Zondag 29 september: oecumenische dienst in Vrangendael Het slot van de Vredesweek vieren we samen met de parochie Vrangendael (Hemelsley 240, Sittard). We lezen uit Lucas 16, 19-31. In de voorbereidingsgroep hebben we nagedacht over de verhouding tussen arm en rijk. Thema: Kom uit je bubbel!



PGGBU/PGGBU, 10-09-2019

Bron: historisch archief van [www.pggbu.nl](http://www.pggbu.nl),  
Content-Id: 6222, Groep: 221;.